



**Parochiemagazine
De Goede Herder**

Uitgave december 2023

Contactgegevens:

Parochie De Goede Herder
Kerkstraat 2
5384KB Heesch
0412-451215
info@parochiedgh.nl
www.parochiedgh.nl
NL39RABO0302792031

Parochiebestuur:

Pastoor J.Grubben,
interimvoorzitter
W. van Lith, vice-voorzitter
H. v.d. Biezen, secretaris
W. Platenburg, penningmeester
R. Hanssen
J. Jacobs
C. van de Wetering
M.J. van Dinther

Pastoraal team:

G. Verbakel, pastoor in solidum
Kerkstraat 30
5391 AA Nuland
073-5321215
g.verbakel@parochiedgh.nl

Pastoraatsgroep:

J. Grubben, pastoor
G. Verbakel, pastor
J. van Alphen
A. van de Biezen
H. van de Brand
M. Keijzers
J. Leijen
M. Westerlaken

Parochie De Goede Herder
heeft als KvK-inschrijfnummer
74858483

Foto: Glas in Lood Sint Jan
Copyright foto's redactiedgh

Oplage: 14.000 stuks

Geloofsgemeenschappen:

Geloofsgemeenschap Geffen
Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073-5321216
info@geffendgh.nl
NL86RABO0115807292

Geloofsgemeenschap Heesch
Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412-451215
info@heeschdgh.nl
NL54RABO0120002051

Geloofsgemeenschap Nistelrode
Lindenstraat 6
5388 HT Nistelrode
0413-363315
info@nistelrodedgh.nl
NL49RABO0137107412

Geloofsgemeenschap Nuland
Kerkstraat 30
5391 AA Nuland
073-5321215
info@nulanddgh.nl
NL51RABO0137501293

Geloofsgemeenschap Vinkel
Lindenlaan 22
5382 JA Vinkel
073-5321245
info@vinkeldgh.nl
NL16RABO0154402524

Geloofsgemeenschap
Vorstenbosch
Kerkstraat 4
5476 KC Vorstenbosch
info@vorstenboschdgh.nl
NL91RABO0155294350

Als parochie maken we deel uit
van de Rooms-Katholieke Kerk
in het bisdom 's-Hertogenbosch.
Daardoor heeft de parochie de
ANBI-status. ANBI nummer
Parochie De Goede Herder:
824154782



GEFFEN - HEESCH - NISTELRODE
NULAND - VINKEL - VORSTENBOSCH

Weekendvieringen:

H. Missen wisselend om de week:

Zaterdag week 1

19.00 uur Nuland

19.00 uur Heesch

Zondag week 1

9.30 uur Geffen

10.00 uur Nistelrode

Zaterdag week 2

17.30 uur Vinkel

19.00 uur Nuland

Zondag week 2

9.30 uur Geffen

10.00 uur Vorstenbosch

Overige vieringen:

weekdagen 9.45 uur kapel
St. Jozefoord Nuland

donderdag 10.30 uur Nistelrode
Zorgcentrum Laarstede

donderdag 19.00 uur Heesch
Zorgcentrum Heelwijk

vrijdag 18.00 uur
Martinushuis Nuland

vrijdag 19.00 uur Geffen
kapel Oude Klooster

Redactieadres:

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412-451215
redactie@parochiedgh.nl

VIERINGEN - KERSTMIS 2023



Geloofsgemeenschap Geffen:

*Kerstavond, 24 december
17.00 uur Kinderviering*

*Eerste Kerstdag, 25 december
09.30 uur Eucharistieviering*

*Tweede Kerstdag, 26 december
Geen viering*



Geloofsgemeenschap Heesch:

*Kerstavond, 24 december
22.30 uur Eucharistieviering*

*Eerste Kerstdag, 25 december
09.00 uur Eucharistieviering*

*Tweede Kerstdag, 26 december
11.00 uur Eucharistieviering*



Geloofsgemeenschap Nistelrode:

*Kerstavond, 24 december
21.00 uur Eucharistieviering*

*Eerste Kerstdag, 25 december
Geen viering*

*Tweede Kerstdag, 26 december
09.30 uur Eucharistieviering*



Geloofsgemeenschap Nuland:

*Kerstavond, 24 december
17.30 uur Gezinsviering
20.30 uur Eucharistieviering*

*Eerste Kerstdag, 25 december
11.00 uur Eucharistieviering
12.30 uur kindje wiegen*

*Tweede Kerstdag, 26 december
11.00 uur Eucharistieviering*



Geloofsgemeenschap Vinkel:

*Kerstavond, 24 december
Geen viering*

*Eerste Kerstdag, 25 december
11:00 uur Eucharistieviering
Tweede Kerstdag, 26 december
Geen viering*



Geloofsgemeenschap Vorstenbosch:

*Kerstavond, 24 december
Geen viering*

*Eerste Kerstdag, 25 december
10.00 uur Eucharistieviering*

*Tweede Kerstdag, 26 december
11.00 uur Eucharistieviering*

Alle vermelde vieringen zijn onder voorbehoud.

Pastoor Grubben als waarnemend pastoor

Onze Bisschop heeft Pastoor Jacques Grubben, de huidige pastoor van onze buurparochie Schaijk, als tijdelijke pastoor benoemd van de parochie De Goede Herder. Hij zal de bestuurlijke zaken van de parochie waarnemen, tot er een nieuwe pastoor wordt benoemd. Hij zal geen pastorale taken verzorgen in parochie De Goede Herder, enkel bestuurlijke. Onderstaand een artikel met zijn levensloop, waarin hij wordt voorgesteld aan zijn parochianen van de Heilige Johannes de Doper.



Voorstellen: Pastoor Jacques Grubben

Op 1 mei 2023 is Pastoor Jacques (63) gestart in de Parochie Heilige Johannes de Doper. Sinds die tijd verblijft hij op de pastorie van Schaijk. Jacques is geboren in Eindhoven waar hij woonde tot zijn 13e jaar. Zijn ouders hadden een drogisterij daar, maar kozen er toen voor om deze voort te zetten in Maarheeze. Hier heeft hij toen nog zo'n 25 jaar gewoond. Hij ging studeren in Tilburg en heeft lange tijd in de beleggings- en vermogenswereld gewerkt bij een privébedrijf. Ondertussen was hij fanatiek lid van de hockeyclub. In Eindhoven heeft hij 5 jaar misdienaar mogen zijn en daar was hij ook helemaal op zijn gemak. Achteraf denkt hij nu dat het er toen misschien al in zat. Hij bleef dan ook altijd wel naar de kerk gaan, maar als puber werd dat toch net even anders. In die tijd gingen zijn ouders scheiden en was hij bezig met andere dingen.

Tijdens het afstuderen was zijn moeder al ziek en die wilde graag nog een keer naar Lourdes. Samen gingen ze toen naar Lourdes en daar voelde Jacques zich toen helemaal thuis. Hij voelde zich getroost, gesteund en bemoedigd. Moeder overleed in 1987 en 5 jaar later overleed ook zijn vader. Allebei veel te jong. Dat was het moment waarop hij dacht. En nu dan: wat wil ik nu verder met mijn leven. Hij nam contact op met een bevriende pastoor die hij in Lourdes had leren kennen en vertelde zijn verhaal. Die gaf gelijk aan: "Dan denk ik dat je geroepen wordt". In 1998 verkocht hij zijn huis, zegde zijn baan en zijn lidmaatschap van de hockeyclub op, om te starten met het seminarie in Den Bosch.

Toch voelde dat niet helemaal goed. Er ging van alles mis daar en achteraf was de stap toen nog iets te groot. Hij ging terug naar zijn oude baas, kocht weer een huis en werkte nog 5 jaar in een uitdagende baan zowel nationaal als internationaal.

Wellicht had hij dit nodig om in 2003 dan toch de overstap te maken naar het seminarie in Den Bosch waar hij 7 jaar gewoond heeft. Hij liep stage in Helmond en kwam daarna in Boxtel terecht waar hij al snel de pastoorsrol overnam en de verantwoordelijkheid kreeg om het fusieproces te begeleiden in Boxtel. Helaas moest hij na 8 ½ jaar daar weg, maar kijkt terug op een hele mooie tijd. Van Boxtel ging hij naar Nijmegen. Dat was een verdubbeling van kerken\en zielen maar ook qua moeilijkheid. Hij was daar 50% pastoor en voor 50% had hij een managementfunctie. Nijmegen e.o. was een stevige maar leerzame tijd waarbij hij er achter kwam dat hij toch meer een dorpspastoor is dan een stadspastoor. Na ruim 4 jaar Nijmegen was het tijd om verder te kijken en toen Schaijk op zijn pad kwam, voelde dat meteen als een warm bad. Inmiddels is hij ingetrokken in de pastorie in Schaijk en heeft hij al met een aantal mensen kennis kunnen maken. Op verschillende plekken is hij al voorgedaan in de Mis en hij hoopt dan ook samen met de mensen om hem heen een mooie start te maken. Er zijn, voor de mensen die het nodig hebben en de jongeren weer terug zien te krijgen in de kerk, dat is zijn missie.



Woord van het parochiebestuur en het pastoraal team

In de maand juli werd u als parochiaan en wij als parochiebestuur c.q. pastoraal team opgeschrikt door het totaal onverwachte vertrek van onze geliefde pastoor Frits Ouwens. Wij zijn heel dankbaar voor alles wat hij voor onze parochie heeft betekend. Na gesprekken met het bisdom, bleek dat dit voor hen eveneens een volslagen verrassing was.

Hoe nu verder, was de vraag? Medio de maand juli werd pastoor Jacques Grubben van de parochie Heilige Johannes de Doper uit Schaijk e.o. bereid gevonden om waarnemend pastoor te zijn van onze parochie. Het parochiebestuur heeft samen met hem met ingang van 15 juli de bestuurlijke taken ter hand genomen. Het bisdom zorgt intussen voor de pastorale invulling van de verschillende vieringen door de week, in het weekend en in bijzondere situaties. Omdat het aantal beschikbare priesters en diakens beperkt is, is er helaas sindsdien een vakantierooster van toepassing.

Het bisdom is druk in de weer met het vinden van een goede opvolger van pastoor Ouwens. Dat kost echter tijd. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk op welke termijn hij zal aantreden in onze parochie De Goede Herder. Waarnemend pastoor Jacques Grubben geeft aan dit in de regel zes tot negen maanden duurt omdat met het aantrekken van een nieuwe herder zo iets als een 'carrousel' in het bisdom op gang komt. Immers met het verplaatsen van een priester uit een andere parochie ontstaat er daar een leemte die adequaat opgevuld dient te worden. Dit alles heeft veel voeten in de aarde.

In de tussentijd vindt er regelmatig overleg plaats met het bisdom over de stand van zaken en het invullen van de vieringen. Voor het hoogfeest van Kerstmis was dit zeker geen sinecure. Tegelijkertijd werkt het parochiebestuur onder meer druk aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de parochie als van de parochiële website.

In de maand mei is Hans van der Biezen uit Nuland toegetreden tot het parochiebestuur. Daar zijn wij heel blij mee. In de maand oktober is hij benoemd tot secretaris als opvolger van Heidi Vervenne die door drukke werkzaamheden niet langer in de gelegenheid is om deze taak te vervullen. Het parochiebestuur is dankbaar voor haar grote inzet en zal op passende wijze afscheid van haar nemen.

Vanaf deze plaats wenst het parochiebestuur en het pastoraal team u allen een gezegend kerstfeest en een in alle opzichten voorspoedig en gezond Nieuwjaar.



Familiepastoraat

Afgelopen jaar zijn wij in parochie De Goede Herder gestart met Familiepastoraat.

Wat is Familiepastoraat? Familiepastoraat is gelijktijdig met het hele gezin catechese ontvangen, elkaar ontmoeten en samen vieren. De sacramenten van de Doop, de Eerste Communie en het Vormsel horen bij elkaar en vragen om gemeenschap. Een gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten en bemoedigen, waar mensen elkaar tot steun kunnen zijn en samen vreugde beleven. Waarbij de nadruk ligt op pastoraat voor (jonge) gezinnen, tieners en jongeren. Het mooie van familiepastoraat is dat we de gezinnen kennen, ze komen voor langere tijd regelmatig bij elkaar.



Kliederkerk

Allereerst zijn we gestart met het opzetten van een kliederkerk. Kliederkerk is met het hele gezin luisteren naar verhalen, elkaar ontmoeten en samen vieren. Inmiddels hebben wij 3 kliederkerkbijeenkomsten gehouden.

Zondag 5 februari was de eerste bijeenkomst van kliederkerk The Adventurers in de kerk van Heesch. Het thema was deze keer Valentijnsdag en de Liefde. Er werd een verhaal verteld over Tom die zich zorgen maakte over de dieren en wie er voor hen zorgt. God zorgt voor de dieren zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Omdat hij zoveel van zijn schapen houdt. Zo houdt God ook heel veel van de mensen en de dieren en zorgt hij voor iedereen.

Na het verhaal werden er allerlei spelletjes gedaan. Zoals koekjes versieren (en opeten natuurlijk), stenen verven, hindernisbaan lopen, stoepkrijten etc.. Ook was er een wensboom waar iedereen een hartje met een wens voor iemand anders op mocht hangen. Daarna kreeg iedereen een groot hart op zijn of haar rug geplakt en daar mochten anderen complimenten op schrijven. Tot slot was er een heel grote parachute met daarin een gat. Alle kinderen, ouders en grootouders moesten samen proberen een aantal ballonnen door het gat te krijgen en omdat iedereen mee deed lukte dat heel goed.

Zondag 4 juni was de bijeenkomst in de tuin van de pastorie in Nuland en het thema was vakantie. Op vakantie pak ik graag de fiets. Er zijn twee dingen die dan heel handig zijn; een fietskaart en een kompas. Je hebt vast wel eens een fietskaart of wegenkaart gezien. Het kompas wijst me naar welke richting ik moet fietsen. En ondanks zo een kaart of kompas raak je soms verdwaald. Dan moet je keuzes maken. Ga je links of rechts. ...Jezus heeft ooit eens gezegd: Ik ben de weg. Wil je bij de Vader komen, wil je uiteindelijk bij God komen, ga dan met Mij mee. Dat wil zeggen: doe maar wat Jezus gedaan zou hebben als Hij jou was. En weet je hoe je dat te weten kunt komen: Lees de Bijbel maar. Daar staat het allemaal in.

En zo is de Bijbel ons kompas voor het leven. De reis ging langs 6 landen. We ontdekten iets over wat je eet in dat land, over samenwerken, over geduld, over maskers en nog veel meer. Zo zagen we in Italië de scheve toren van Pisa én lieten bootjes varen in Venetië. In Afrika gingen we op safari om de Big five te zien. Dansten de slangendans in Arabië. Een tulpenrace in Nederland. En op Hawaï konden we hoelahoepen. In Frankrijk werden we kunstschilders. Er was van ieder land een hapje of lekkernij.



Zondag 8 oktober was de bijeenkomst in de pastorie van Geffen en het thema was dierendag. Vandaag mochten we 25 kinderen met hun ouders en grootouders verwelkomen. Zij kregen allemaal een kaartje met een dier erop en zij moesten het kindje zoeken dat hetzelfde dier op zijn of haar kaart had. Samen mochten zij in de ark van Noach en werd het verhaal van de ark van Noach verteld. Daarna werden er spelletjes gedaan zoals dierenbingo, de ark verven, cupcakes en maskers maken en de kinderen mochten op echte pony's rijden. Aan het eind van de middag gingen we naar de kerk waar de pastoor de lievelingsknuffels van de kinderen zegende.

Eerste Communie en Vormsel

Omdat in onze dorpen de groep van ondersteuning voor de sacramentsvoorbereiding klein is geworden hebben we besloten om vanaf dit schooljaar de communie- en vormselvoorbereiding en kliederkerk gezamenlijk te gaan doen.

In de praktijk betekent dat dat de communicanten, de vormelingen, hun broertjes en zusjes en alle andere kliederkerkkinderen en alle ouders/verzorgers en grootouders aanwezig en welkom zijn op de kliederkerkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn voor het komende jaar gepland op 10-12-2023 in Nistelrode, 11-2-2024 in Vorstenbosch, 2-6-2024 in Vinkel, 13-10-2024 in Heesch en 8-12-2024 in Geffen.

Verder zullen er in de kerk op zondagmorgen vier familievieringen zijn met aansluitend voorbereiding van de communicanten, vormelingen, ouders/verzorgers en eventueel broertjes en zusjes. Deze groepen zullen afzonderlijk catechese ontvangen. De voorbereiding wordt verzorgd door werkgroepleden uit de diverse geloofsgemeenschappen.

Op zondag 16-6-2024 zal dan de gezamenlijke Eerste Communie- en Vormselviering zijn. Deze zal worden voorgegaan door Mgr. Mutsaerts.

Werkgroep Familiepastaoraat De Goede Herder.



De pastorie in Heesch heeft weer een huurder.

De pastorie in Heesch is net als de kerk gebouwd in de jaren zestig. Na de brand in de oude kerk in 1961 is besloten op de plaats van de oude pastorie en kerk een toendertijd modern gebouw terug te plaatsen. Vele jaren heeft de pastorie in de jaren zeventig en tachtig daadwerkelijk ook als de woonruimte gediend voor de pastoor en enkele kapelaans. Dat veranderde toen het aantal priesters voor de toenmalige Petrusparochie nadrukkelijk kleiner werd. Voor de pastoor huurde de parochie een woning van normaal formaat en de pastorie werd verhuurd aan notaris Groenewegen, die met zijn medewerkers een royaal pand op een kenmerkende locatie in gebruik nam.



Vele jaren heeft notaris Groenewegen naar tevredenheid van de parochie het pand gehuurd. Vanwege de kantoorfunctie en de nieuwe klimaatregels is de afgelopen jaren het pand aangepakt om te kunnen voldoen aan energielabel B. De opvolger van notaris Groenewegen heeft besloten binnen Heesch een ander pand te huren. En toen startte de zoektocht naar een nieuwe huurder.

Begin 2023 meldde zich een belangstellend ondernemerspaar. De locatie was voor hen akkoord maar de functie van het pand was niet geschikt. Een pand voor een kinderopvang moet namelijk aan een eigen set eisen voldoen, waarbij met name aandacht is voor de veiligheid van de kinderen. Het afgelopen jaar is veel energie en tijd gaan zitten in allerlei onderzoeken. Denk aan de geluidsbelasting van de omgeving op de kinderopvang. Daarbij bleek de afstand tussen de horecagelegenheid en de pastorie door de voortuin gelukkig groot genoeg. Denk aan het bodemonderzoek van de tuin waar de kinderen kunnen spelen. Achter de pastorie ligt een royale tuin waar gelukkig de grond in het verleden niet verontreinigd is. Denk aan het participatie onderzoek bij omwonenden, die zonder uitzondering positief zijn over de komst van de kinderopvang.



Denk aan de eisen aan de huisvesting en verwarming, waar nu aan gewerkt gaat worden.

Het hele proces om de formele bestemming aan te passen en een vergunning te verkrijgen, is gelukt.



De nieuwe huurder is Brikkie's Kinderopvang, die in de pastorie haar tweede locatie gaat starten. In december beginnen de voorbereidingen voor de aanpassing van het gebouw.

Naast de aanpassingen binnen zal ook de tuin achter de pastorie veranderen. Nu is het nog een groen grasveld, straks spelen de kinderen daar veilig en onder toezicht.

In het voorjaar opent de kinderopvang. Bij deze kinderopvang is gelegenheid om kinderen aan te melden of als medewerkster aan de slag te gaan.

Het overleg tussen de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschap en de ondernemers is steeds in een prettige en open sfeer verlopen.

We wensen de nieuwe huurder een succesvolle toekomst toe op deze mooie plek in Heesch.

De websites www.parochiedgh.nl en www.heeschedgh.nl krijgen enkele aanpassingen.

Parochie De Goede Herder heeft al enkele jaren een website met daarop per geloofsgemeenschap een eigen pagina.

De ontwikkelingen in de techniek van de websites gaan snel. Bovendien heeft Microsoft Office een nieuw pakket wat de parochie voor alle medewerkers en bestuursleden beschikbaar stelt. Daarom krijgen de medewerkers en bestuurders een eigen mailadres waardoor ze de beschikking krijgen over het nieuwe Officepakket.

Waar nodig informeren we u over de veranderingen.

Woensdag 22 november is RedWednesday: aandacht voor de vrijheid om te geloven

Verspreid door heel Nederland zijn op woensdag 22 november zo'n 150 kerken in een rood licht gezet. Zo ook de Petruskerk in Heesch gedurende de hele week rondom 22 november. Dit in het kader van de internationale actie RedWednesday. Hiermee vestigt de organisatie Kerk in Nood de aandacht op het lot van miljoenen vervolgdde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Op RedWednesday worden wereldwijd honderden beroemde kathedralen, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen bloedrood verlicht.

Rapport Godsdienstvrijheid

Dat de vrijheid om te geloven onder druk staat, blijkt onder meer uit recent eigen onderzoek van Kerk in Nood. De katholieke hulporganisatie is wereldwijd de enige niet-gouvernementele organisatie (ngo) die de naleving en schendingen voor alle religies en in alle 196 landen analyseert van dit mensenrecht in het rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd 2023.

Uit onderzoek voor dit rapport blijkt dat die vrijheid in de periode januari 2021 tot en met december 2022 sterk werd beperkt en geschonden in maar liefst 61 van de 196 landen. In 47 landen verslechterde de situatie sinds de publicatie van het vorige rapport. Slechts negen landen kenden verbetering. Ook viel op dat de straffeloosheid over de hele wereld is toegenomen. In 36 landen (18%) worden aanvallers zelden of nooit vervolgd voor hun misdaden. Vaak zijn christenen slachtoffer

Licht in de duisternis

Het stilzwijgen van de internationale gemeenschap draagt bij aan deze cultuur van straffeloosheid, net name voor regimes die als strategisch belangrijk voor het Westen worden beschouwd, zoals China en India. Zij worden niet onderworpen aan internationale sancties of andere gevolgen voor hun schendingen van de godsdienstvrijheid. Hetzelfde geldt voor landen als Nigeria en Pakistan.

Met het thema van dit jaar, "Wees een licht in de duisternis voor mensen die vervolgd worden om hun geloof", roept Kerk in Nood Nederland daarom mensen op om te bidden, om hun stem te laten horen en om concrete steun te bieden aan wie lijden vanwege hun geloof. Naast rood aangelichte kerken zijn posters te bestellen via redwednesday.nl die mensen in hun raam kunnen hangen om aandacht te vragen en hun solidariteit te betuigen. Kijk voor meer informatie op de website van Kerk in Nood.

Theo, Jan en Johan Bedankt!

Zoals u al eerder heeft mogen vernemen is dit het laatste nummer van het kerkblad van Heesch dat na bijna 31 jaar ophoudt te bestaan. Dit komt met name door het afnemende aantal lezers naast het moeilijk kunnen inspelen op een actueel dienstenrooster en informatie van het bisdom door het vertrek van pastoor Ouwens.

Al die jaren is het kerkblad gedragen door enthousiaste vrijwilligers van wie Theo Cuppens, Jan Oomen en Johan Verdiesen de huidige redactie vormen.



De voorlopers van dit kerkblad waren vanaf 1984 het Contactblad van de Emmausparochie en vanaf 1990 Petrus Post in de Petrusparochie. In 1993 zijn beide parochiebladen samengegaan. Na de fusie die leidde tot Parochie de Goede Herder is het verder gegaan als kerkblad.

Het eerste redactieadres van het Contactblad was op de Stricklaan bij, de inmiddels overleden, Jan van de Akker. Het blad Petrus Post werd uitgegeven na de periode van Pastoor Lapidaire (afscheid in 1984) en waarnemend pastoor van Esch (afscheid in 1992).

Namens Parochie De Goede Herder en de geloofsgemeenschap Heesch willen wij Theo, Jan en Johan heel hartelijk danken voor de voortreffelijke wijze waarop zij de afgelopen jaren het kerkblad in de lucht hebben weten te houden.

Als kerkbestuur en kerngroep Heesch zullen wij u zou goed mogelijk op de hoogte proberen te houden van de actuele zaken binnen Parochie De Goede Herder en de geloofsgemeenschap in Heesch.

Dat zullen wij met name doen via onze website (www.heeschedgh.nl).

Ook kunt u altijd voor informatie contact opnemen met het gastteam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 op telefoonnummer (0412-451215) of per e-mail (info@heeschedgh.nl).

Daarnaast kan iedereen, die graag informatie wil plaatsen op de website, hiertoe een verzoek doen via (info@heeschedgh.nl).



De werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede van Vinkel.

De MOV van Vinkel is opgericht in 1989 door 5 enthousiaste dames en een dito heer, na een oproep van pastoor Spijkers en met hulp van de MOV van Geffen. In het eerste jaar werd meteen actie gevoerd met een kraam van Ton van Niele. Het doel van de werkgroep was en is nog steeds Vinkelnaren, jong en oud, bewust te maken van de noden van mensen in de ontwikkelingslanden en daarvoor actie te voeren. Zo willen we een bijdrage leveren aan een eerlijker, veiliger en vrediger wereld.

In de afgelopen 34 jaar is er maar weinig wisseling geweest van de medewerkers van de werkgroep. De meesten zijn meer dan 20 jaar lid. Zo zijn Marianne Kreutzer en Bertie Schoones medewerker vanaf de oprichting. Marianne was ook 25 jaar voorzitter, die functie vervult nu Corrie Spierings.



Projecten.

We hebben heel wat projecten gesteund: zo kwamen wij in actie voor vrouwen in Colombia, vuilnisrapers in Indonesië, een klaslokaal in Namibië, voor de Pola van der Donck Stichting in Zambia, voor Ad en Geert in Sri Lanka, voor Brigitte in Congo, enzovoort. Verder werden contacten gelegd met het voormalige AZC in Rosmalen, waar Vinkelse vrouwen samen met asielzoekers kookten en werd vanaf 1990 meegedaan aan de jaarlijkse Vastenactie. Deze wordt nog steeds gehouden en is gekoppeld aan de Goede Doelen Week. Om aan geld te komen werd meegedaan aan de jaarlijkse opschoon dag van de gemeente. De laatste jaren werd ook kleding in verzameld voor Roemenië, Oekraïne en Congo.

Samen met de Mariaschool.

We hebben 20 keer met de Mariaschool een actie gevoerd voor een project in een ontwikkelingsland. Het is belangrijk om bij kinderen te beginnen met voorlichting over ontwikkelingswerk. Bijkomend voordeel is, dat daarbij ook de ouders meedoen. De schoolprojecten bestonden uit 3 fases:
een voorlichtingsbijeenkomst voor alle leerlingen van de

school, het maken van spullen voor de verkoop in de lessen voor handenarbeid;

de grote markt op een avond met het verkopen van de gemaakte spullen door de leerlingen en tevens een speelgoedbeurs en een loterij met vele door de plaatselijke middenstand gesponsorde prijzen.

Bij die uitvoeringen hadden wij een geweldige medewerking van de directie, de leerkrachten, conciërge en de ouders. Helaas is deze samenwerking gestopt, vanwege de grote belasting van de leerkrachten.



Markten.

Door de verkoop van jams, vruchtensappen, engelen en andere creaties op markten werd geld verdiend voor onze projecten. Het raden van het gewicht van een mand met lekkernijen bracht nog wat geld in het laatje. Met Kerst en door het jaar bezochten wij markten in Middelrode, Oijen, Haarsteeg, Nuland, Kasteel Heeswijk en Effe naar Geffe. En natuurlijk de jaarlijkse Speulen en Spullenmarkt in Vinkel, waar we als goed doel een gratis kraam kregen. De leden van de MOV hebben heel wat uren besteed aan het maken van jam, het etiketteren en mutsjes op de potten doen om voldoende jams voor de markt te hebben. Nog steeds weten heel veel mensen onze jam te waarderen !

Toekomst.

De laatste jaren hebben we een stapje terug gedaan, gezien de leeftijd van onze leden. We trekken onze activiteiten terug naar Vinkel en bezoeken geen buiten dorpse markten meer. Hoelang we als MOV nog door kunnen, is moeilijk te zeggen. Graag zouden we onze werkgroep willen verjongen, maar tot nu toe is dat niet gelukt.

Desondanks hopen wij ons geluid nog lang te laten horen !

Ceciliafeest met Gouden Jubileum van Anny Smits

Op zondag 26 november is in de parochiekerk in Nistelrode het St. Ceciliafeest gevierd. De Heilige Cecilia, patrones van muziek, instrumentmakers en zangers is een katholieke heilige die op 22 november wordt herdacht. Door Katholieke kerkkoren wordt deze dag feestelijk gevierd. Op deze feestdag worden leden die een koor jubileum te vieren hebben gehuldigd.

Dit jaar is er in Nistelrode 1 lid met een jubileum, Anny Smits, zij is 50 jaar lid van een kerkkoor.

50 jaar koorlid is een speciale gelegenheid om bij stil te staan! Er zijn niet zoveel zangers die het zo lang volhouden als Anny en dat verdient een onderscheiding.



Zingen zit Anny in het bloed: De eerste jaren van haar zangcarrière was Anny lid van het koor van de Sint Petrus parochie in Uden en bent vervolgens na je trouwen naar Nistelrode verhuisd.

Ook in Nistelrode werd Anny weer enthousiast lid van het Nistelroois gemengd koor, waar ze als sopraan een aanwinst was voor het koor. Behalve als koor-zangeres heeft Anny ook haar steentje bijgedragen binnen het bestuur en de activiteiten commissie van het koor. Ze was twee periodes van 6 jaar secretaris, waarbij ze er ook voor zorgde dat er bij bijzondere gelegenheden een attentie was met bloemen en een kaartje.

Aandacht voor lief en leed in het koor en het mee organiseren van het St Ceciliafeest en de afsluiting van het koor seizoen zijn een paar van de dingen die ze heeft gedaan. Ondertussen was Anny ook nog 12 ½ jaar lid van het Dameskoor in Nistelrode.

Kortom een waardevol lid van het koor.



Voor de koren die zingen tijdens de Liturgie in de kerk is er een organisatie van het Bisdome van Nistelrode waarvan alle koren lid zijn: De Sint Gregorius Vereniging.

En die Sint Gregoriusvereniging zorgt ervoor dat er onderscheidingen zijn voor de koorleden die lange tijd hebben gezongen in de kerk. Ook voor al de jaren die Anny heeft gezongen met de diverse koren is er een onderscheiding. Al eerder heeft Anny een medaille met een lintje ontvangen bij het 40 jarig koorjubileum en vandaag mogen we het aanvullende insigne voor de volgende jaren uitreiken:

Het is de gouden speld voor 50 jaar zingen in de verschillende koren. Deze werd op deze feestelijke bijeenkomst uitgereikt, samen met een oorkonde waarop jouw verdiensten zijn vermeld:



Oorkonde behorende bij het jaartalinsigne van de medaille in goud toegekend aan Johanna Henrica Maria Smits-van Delst, die zich gedurende 50 jaar heeft ingezet voor de muziek ten dienste van de liturgie.

Getekend door

- ☒ het hoofdbestuur van de St Gregoriusvereniging,
- ☒ namens het bestuur Geloofsgemeenschap Nistelrode
- ☒ namens het koorbestuur

Anny van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding



De engel en de ster

Op de avond voordat Jezus geboren werd was het enige dat vanuit de hemel nog moest gebeuren het ophangen van de kerstster die de herders en koningen moest wijzen waar Jezus was geboren. Drie engelen maakten ruzie wie het mocht doen: "Ik mag het doen, want ik ben de oudste!" "Nee, ik mag het doen, want ik ben de langste!" "Nee, ik." "Nee, ik!" De Heer hoorde dat geschreeuw en riep de drie bij zich. "Stop met dat gekibbel," zei hij. "Wie de stal opvult, waar straks mijn Zoon geboren zal worden, die mag de kerstster ophangen."

De engelen stopten met ruzie maken en de grootste engel daalde als eerste af naar de aarde. Onderweg kwam hij een klein sterretje tegen. "Mag ik met je mee?" riep het sterretje. "Nee," zei de engel nors, "daar heb ik geen tijd voor." Toen hij op aarde kwam, zag hij de lege stal. De engel keek om zich heen en zag een os grazen in het veld. De engel pakte het dier bij zijn horens en bracht hem naar de stal. Hij vond ook nog een paar muizen en een paar vogels die wel een slaapplekje wilden op de balken onder het dak van de stal. De engel was tevreden. De Heer zou vast trots op hem zijn.

Daarna vloog de tweede engel naar beneden. Ook hij kwam onderweg het kleine sterretje tegen. "Mag ik met je mee?" vroeg het sterretje. "Nee," zei de engel, "daar heb ik het veel te druk voor." Op het veld bij de stal verzamelde de engel alle balen stro die hij kon vinden. Zo konden Jozef en Maria straks lekker zacht zitten en met een beetje stro in de kribbe hadden ze een mooi bedje voor hun kindje. De Heer zou trots op hem zijn.

Daarna ging de derde engel naar beneden. Hij was de kleinste van de drie en had geen idee waarmee hij de stal moest vullen. Onderweg kwam hij hetzelfde kleine sterretje tegen en weer vroeg het sterretje: "Mag ik met je mee?" "Is goed," zei het derde engeltje, "dan kunnen we elkaar wat gezelschap houden." Samen daalden ze af naar de aarde. Toen hij bij de stal kwam, schrok de engel. Het was er zo donker! Jozef en Maria zouden er niets kunnen zien. Met behulp van het kleine sterretje stak hij toen een lampje aan. In het warme licht zag hij de dieren en het stro waarmee de andere twee engelen de stal al hadden gevuld. Hij wist niet waarmee hij de stal nog verder kon vullen en teleurgesteld ging het kleine engeltje terug. Onderweg hing hij het kleine sterretje op een mooi plekje aan de donkerblauwe hemel.

In de hemel ging het engeltje direct naar de Heer om te vertellen dat hij niets had gevonden om de stal mee te vullen. Maar de Vader glimlachte en zei: "Kleine engel, jij hebt de stal gevuld met licht! En datzelfde licht zal ook van de hemel naar beneden schijnen. Kijk maar eens naar de ster die je aan de hemel hebt gehangen." De kleine engel keek en kon zijn ogen niet geloven. Zijn vriend, het kleine sterretje, was uitgegroeid tot een prachtige stralende kerstster. Met een lange staart van licht wees hij de weg naar Bethlehem, want het kindje Jezus was geboren in de stal.

Vertaling: Esther Kooij Bron:

<http://www.babboes.nl/tips-verhalen/alle-verhalen/153-de-engel-en-de-ster>



Openluchtmis met 25 jarig jubileum Koor Present

Op 9 juli 2023 was er weer de jaarlijkse openluchtmis op het terrein van het Gilde Sint Antonius Abt, Het Gildebergske. Op basis van de weersvoorspelling met volop zon en hoge temperaturen was er gekozen om de viering in de jeu-de-boules hal van het gilde te laten plaatsvinden. Daar zaten de parochianen beschut in plaats van in de volle zon.



Bij deze viering werd tevens het 25 jarig bestaan van het koor Present gevierd, waarbij uiteraard het koor zelf voor de muzikale omlijsting zorgde. Het gilde zorgde voor de begeleiding van de Pastoor en de gildebroeders naar het altaar, op de wijze van de plechtigheden zoals bij een Gildemis gebruikelijk zijn. Er was een speciale intentie uit dankbaarheid voor alle leden van het koor Present.



Het koor Present zoals we het nu kennen bestaat uit ca. 28 dames en heren, onder leiding van dirigent Ellen van der Ven met gitaarbegeleiding van Ely Dominicus. De liederen die gezongen worden zijn vaak op melodieën van Popliedjes uit de jaren 70 met aangepaste teksten. Sommige ook met de originele tekst, met een liturgische inslag, zoals bijvoorbeeld, vrede is ver van Rob de Nijs . Een veel gezongen eigentijds Maria Lied is "Ons lief Vrouwke" met Ellen als soliste.



De historie van het Koor Present: Het koor is ontstaan bij het 100 jarig jubileum van de ZITO Vorstenbosch in 1998. Van oorsprong waren alle leden lid van de ZLTO of KVO en kreeg het de naam KVO/ZLTO-koor welke onder leiding stond van Jeanette Dekkers als dirigent en Sjan van der Doelen als gitarist. In 2014 is de naam veranderd in Koor Present, waardoor ook niet leden van KVO of ZLTO lid konden worden. Vanaf 1998 luisteren ze de diensten op bij speciale gelegenheden van KVO en ZLTO en regelmatig reguliere diensten in de kerk. Ook bij verzorgingshuizen in de buurt werden tot aan de corona vaak optredens verzorgd.

Naast het muzikaal ondersteunen bij vieringen deden ze tot een aantal jaren terug mee aan korenvonden en heeft het zelfs een zelf geschreven musical uitgevoerd met als titel "HUISJE WELTEVREDEN ". Dus al met al een veelzijdig koor.



Wij, als parochie, zijn heel dankbaar dat dit koor regelmatig onze vieringen wil opluisteren en zij leveren daarmee een waardevolle bijdrage aan de geloofsgemeenschap van Vorstenbosch.

Zoals gebruikelijk werd na afloop van de viering een kopje koffie/thee aangeboden aan de parochianen door het



De waarde van de kerk is voor iedere parochiaan weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is! Dat moment in de week waarop we samenkomen om te zingen en muziek te maken, het geloof met elkaar delen en tot rust te komen, is voor veel van ons niet weg te denken. Tegelijk is het een plek van waaruit we zorgen voor de mensen om ons heen. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving.

Ook in 2024 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Daar hebben we uw steun bij nodig! We doen daarom een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

AKTIEWEEK: 13 - 27 JANUARI 2024

Geloofsgemeenschap Heilige Johannes' Onthoofding

Gildemis

Op maandag 28 augustus trok het prachtig uitgedoste Nulandse gilde Sint Antonius Abt, met standaardruiter te paard voorop, weer door ons dorp voor de jaarlijkse Gilde-mis, die traditioneel (bij mooi weer) wordt gevierd op het terrein van de voormalige parochiekerk bij het Keltisch kruis in de polder. We gedenken dan ook de sterfdag van de naamgever van onze parochiekerk, de heilige Johannes de Doper, ofwel Johannes'Onthoofding. Pastor Verbakel ging als Gildeheer voor in deze Gilde-mis, die onder een stralend zonnetje om 10.00 uur een aanvang vond en na afloop werd besloten met de traditionele vendelgroet in het bijzijn van de Kerkelijke Overheid.



Oorlogsgraf

Op het kerkhof in Nuland bevindt zich het oorlogsgraf van Petrus Voets en Petrus Ketelaars, dat door de gemeente 's-Hertogenbosch in 2019 tot gemeentelijk monument is verklaard. Het graf was dringend aan restauratie toe en moest worden schoongemaakt en opnieuw gesteld. Het kerkbestuur had daarvoor subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen; medewerkers van de afdeling Erfgoed van de gemeente hebben zowel de subsidie-aanvraag als de restauratie in goede banen geleid. Het bedrijf van onze dorpsgenoot Geert van Helvoirt (van Peterse Natuursteen in Veghel) heeft het werk uitgevoerd. Bij het graf is een bordje geplaatst met een QR-code, waarop bijbehorende informatieve tekst, gemaakt door Peter van Hoek, neef van bovengenoemde Petrus Voets.

Op zondag 10 september van dit jaar, tevens Open Monumentendag voor de buitengebieden van de gemeente 's-Hertogenbosch, kwam wethouder Mevrouw Marianne van der Sloot naar Nuland om een officieel tintje te geven aan de voltooiing van de restauratie van het graf. Met een mooie toespraak onthulde zij het tekstbordje met de QR-code in aanwezigheid van zo'n 70 genodigden/belangstellenden, waaronder vele familieleden van Petrus Voets. Na afloop was er in de kerk gelegenheid om bij te praten en herinneringen op te halen (onder het genot van koffie/thee met cake) en spraken de aanwezigen hun waardering uit voor de restauratie van dit oorlogsgraf.



Taptoe

Harmonie Union bestaat dit jaar 150 jaar en dat moet gevierd worden !

Naast alle andere activiteiten, die dit jaar op het programma staan en stonden, was de Taptoe van zaterdagavond 16 september toch wel een van de allergrootste. En dat alles vond plaats op het mooie open plein voor onze parochiekerk, die door de specialisten voor deze gelegenheid prachtig werd uitgelicht. Nog even dreigde het slechte weer roet in het eten te gooien, werd het publiek naar binnen geloodst en maakten de korpsen een prachtige entree tot in de kerk. In de prachtige akoestiek van dit gebouw gaven enkele korpsen alvast een voorproefje van wat komen ging, maar daarna klaarde het weer gelukkig op en kon het programma alsnog doorgang vinden.



Het werd een avond vol pracht en praal met volop muzikale variatie, verzorgd door 5 Brabantse korpsen, die het publiek lieten zien wat voor een divers muzikaal talent er in de regio schuilt en wat zij in hun mars hebben aan show- en marching-vaardigheden. Daarnaast gaven zo'n dertig (oud)majorettes van Union acte de présence en wisten de aanwezigen te vermaken met hun show met licht- en vuurbatons.



Kerstmis

Naast de sfeervolle vieringen, die ook deze Kerst in onze kerk worden gehouden, kennen we in Nuland ook de traditie van de zgn. 'Herdertjes/kerstwandeling'. Deze wandeling voor kinderen (en hun ouders en grootouders) van alle leeftijden houden we dit jaar op



Vorig jaar wandelden we (velen van ons mooi versierd) naar de wijk Zomerdijk, maakten onderweg mooie kerstwensen (die we op de kiosk in de kerstbomen konden hangen), luisterden naar een sfeervol kerstverhaal en mooie muziek, snoepten we van allerlei lekkers, bekeken de kerstuitstallingen onderweg en mochten er ook wat van uitzoeken voor thuis en nadat we hadden genoten van de Carol-singers van koor Just Between gingen we terug naar de kerk, waar we de prachtige kerststal bewonderden en in de parochiezaal afsloten met warme chocolademelk of limonade. Ongetwijfeld staat er voor déze decemberdag weer wat anders verrassends op de rol !





Daarnaast is de parochiekerk gedurende de Kerstdagen en de week erna geopend om naar onze mooie kerststal te komen kijken en naar de kerststalletjes uit alle windstreken, die in de vitrines zijn uitgesteld. Van harte welkom allemaal !



Vrijwilligersbijeenkomst

Op zondag 24 september is in de viering van 11.00 uur het Kerkwijdingsfeest gevierd. Daarvoor werden in elk geval alle vrijwilligers speciaal uitgenodigd om deze gebeurtenis samen te gedenken. We moeten daarvoor terug naar het jaar 1952, toen Bisschop Mutsaers in september de herbouwde Nulandse kerk inwijdde, nadat de oude parochiekerk door oorlogshandelingen ernstig verwoest was en weer herbouwd. Na deze Heilige Mis is er een lunch aangeboden aan alle vrijwilligers om hen te bedanken voor hun trouwe inzet gedurende het hele jaar. Na een hartelijk welkom werd het woord gegeven aan de interim-pastoor van parochie de Goede Herder, Pastoor Jacques Grubben, die zich hierbij voorstelde aan onze parochianen/vrijwilligers. Het was 'n informeel en smakelijk samenzijn.

Zo maar wat overdenkingen bij Kerstmis

In Duitsland is 'Weihnachten' hét woord voor Kerstmis, de dag waarop de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd. Hij is geboren in de nacht die door zijn komst omgevormd is tot een 'gewijde of heilige' nacht. In het donker van de nacht komt Hij als de zoon van God door mens te worden voor ons geluk, naar ons toe. Dat gaf en geeft hoop en troost en dan niet alleen in letterlijke maar ook in geestelijke zin. Immers zijn komst verlicht onze eigen donkere nacht en die van anderen. Houd derhalve de lamp van Christus brandend in het leven. Het is opdracht die wij bij ons Doopsel meekrijgen.

Wij vieren met Kerstmis niet alleen de geboorte van Jezus, maar ook onze eigen geboorte. Hij wordt in ons geboren als wij verwelkomen en aannemen als onze Redder. Geboren worden betekent in de wereld komen. En vanaf dat moment weten we een ding zeker, we zullen vroeg of laat sterven. Het laatste betekent echter ook een opnieuw geboren worden.

Allereerst sterven wij aan de oude mens bij het Doopsel, veelal aan het begin van ons leven. Wij worden op dat moment een nieuwe mens, een kind van God. En als wij volharden in het kind van God zijn, ons als zodanig gedragen - met vallen en opstaan -, dan worden wij bij ons aardse sterven geboren als een hemelse mens. Een kind wordt, als het goed is, geboren uit en groeit op in liefde en geborgenheid. Zo is het ook met Jezus. De geboorte van Jezus met Kerstmis nodigt ons uit om iedere dag bewust, vanuit het Doopsel, Hem aan te nemen en in ons geboren te laten worden als onze Verlosser. Iedere dag, net als ruim 2000 jaar geleden, een nieuw begin. Wij mogen iedere dag opnieuw dromen van een nieuw en door Gods Geest vervuld leven en het verleden achter ons laten.

De zoon van God wordt mens en legt de kiem om ondanks onze sterfelijke en kwetsbare natuur een nieuw leven te leiden. Kerstmis laat ons zien hoe we een waarachtig mens naar Gods bedoelingen kunnen worden en zijn. In geloof worden wij uitgenodigd om vanaf het moment van het Doopsel en met Jezus de weg naar 'binnen' te gaan. Dat betekent dat wij mogen groeien naar wie wij bedoeld zijn te worden en dat wij onszelf mogen leren liefhebben zoals wij geschapen zijn. Immers zo heeft God ons gewild. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief.

Jezus Christus wordt geboren in een stal en niet in een paleis of een grote villa met alles erop en eraan. Nee, in een stal die echter ook iets weg heeft van een intieme geborgenheid met de dieren die er leven. Zij is echter, net zoals ons hart, veelal niet blinkend schoon.

Er zijn verwondingen uit het verleden en het heden en die hoeven wij niet over het hoofd te zien. Door Jezus' geboorte straalt er een zacht en teder licht dat de stal verwarmt, verlicht en dat de wonden stap voor stap heelt.

Daarnaast wordt er gesproken over een grot in Bethlehem. Dat sluit aan bij de wijze van wonen in de tijd van Jezus, Maria en Jozef. Of het nu een stal of grot is geweest, doet er eerlijk gezegd niet zoveel toe. We kunnen de grot in geestelijke zin zien als de verbeelding van de moederschoot waarin een kind zich geborgen weet. De schoot van Maria verwijst ook naar de diepte of donkerte van de aarde die verlicht wordt door de zoon van God die geboren gaat worden als een kind van mensen, Maria en Jozef. Met Kerstmis mogen wij ons terugtrekken in de grot van Bethlehem, ons warmen bij het kindje Jezus en de moederlijke zorg van Maria, en ontdekken waartoe wij geroepen zijn, een kind te zijn van God. Christus wil in ons geboren worden, in onze eigen stal, opdat wij ons bij Hem thuis voelen, geborgen en geliefd weten. Door zijn warme en zachte licht, een verbeelding van zijn tedere liefde, wordt de grot als het ware bewoonbaar.

Jezus wordt neergelegd in een kribbe. Er was geen plaats voor hem en zijn moeder in de gastenverblijven in Bethlehem. Derhalve komt Hij in een voerbak voor dieren terecht die Hem, de os en de ezel en later ook de schapen van de herders, welkom heten. Ze nemen Hem als het ware aan en staan hun kribbe aan Jezus af. Hij wordt door Maria in doeken gewikkeld wat weer verbonden kan worden met de doeken waarin Hij na zijn dood op het kruis wordt gewikkeld. Dood en leven horen bij elkaar. Hij overwint echter de dood en biedt ons als Verlosser het nieuwe mens zijn, het eeuwige leven, aan. De os en de ezel vertellen ons nog wat anders, de menselijke traag- en koppigheid al dan niet ondersteund door ons verstand om alles te willen beredeneren, zit nogal eens in de weg bij het aannemen van Jezus in geloof. Beide dieren laten dit spreekwoordelijk los en verwarmen in de kille donkerte van de nacht met hun adem het goddelijk kind.

Maria is naast het kindje Jezus de tweede persoon die centraal staat met Kerstmis. Uit haar wordt Hij immers geboren. Haar jawoord namens de mensheid bij het bezoek van de aartsengel Gabriel als antwoord op het jawoord van de zoon van God, maakt dit mogelijk. Ons jawoord in geloof bij het Doopsel en ook met Kerstmis, maar beter is iedere dag, doet Jezus geboren worden in ons.

Vandaaruit mogen wij ontdekken hoe net zoals Maria in stilte de verschillende gebeurtenissen van ons leven te overwegen en in gebed bij God te brengen om de diepere betekenis en of bedoeling te verstaan.

Tenslotte Jozef, die namens God op aarde als vader optreedt voor de zoon van God die het leven van mensen komt delen en die de opgelopen verwondingen komt helen. Hij luistert net zoals Maria naar de stem van God die vooral in dromen tot hem spreekt. Hij zorgt vandaaruit voor de moeder en het kind. Hij doet als man een stap terug, kijkt vol verwondering naar het kind en leeft als een rechtvaardige met respect voor Gods wil en het menselijk leven. Hij aanvaardt de situatie zoals die iedere keer weer op hem afkomt en neemt aangevuurd door Gods Geest, zijn verantwoordelijkheid voor Maria en het kindje Jezus.

Genoeg stof om te over na te denken al dan niet bij de kerststal. Allereerst echter wens ik u als waarnemend pastoor mede namens het bestuur van de parochie De Goede Herder, een gelukkig en vredevol Kerstfeest en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar toe!

Jacques Grubben pr.



GEFFEN - HEESCH - NISTELRODE
NULAND - VINKEL - VORSTENBOSCH



Geboorte



KIK

Het is winter. De wind loeit langs het kerkportaal en de muizen hebben het koud. Ze klimmen naar de kerkzolder waar de verwarmingsketel staat te zoemen. Maar wat is dat? Er staan allemaal spullen en dozen voor! Ricardo muis klimt omhoog en valt met een gil door een spleet in de doos. 'Alles oké!' piept hij. Ze horen een hoop geritsel daarbinnen. Zus Florans kijkt verder en roept: 'Wat leuk, kijk, een bedje, een wieg van hout! Zou er een baby komen??' De muizen proberen te bedenken wie er een baby krijgt. Mevrouw Bontje, de kosteres? Nee. Wilma, de dirigente? Maar waarom zou ze haar baby hier op zolder leggen?? Ineens horen ze gestommel op de trap en verschijnen de hoofden van de kosteres en mijnheer pastoor.

'Hèhè...' hijgt mevrouw Bontje, 'Kijk, ik heb alles al klaargezet: de dozen met engelenjurken, de versiering, de kribbe!' 'Mooi,' zegt mijnheer pastoor, 'Als jij ze hiernaartoe schuift, draag ik ze naar beneden. Dan kan de kerst-commissie er morgen meteen mee aan de slag!' 'Ooo!' fluisteren de muizen, 'Het zijn spullen voor Kerstmis!' Florans juicht: 'Nu weten we ook voor WIE het wiegje is!' Maar waar is hun broer Ricardo? Uit de doos vlak naast het trapgat komt hij tevoorschijn, glitter op zijn neus. 'Ik heb het Kindje gezien!' piept hij. 'Het was in een doek gewikkeld!' Wat een goed nieuws! Kerstmis komt eraan. Niets verwarmt je meer dan je verheugen op de geboorte van het Kerstkind...



Versje

Diepe nacht, de grond bevroren,
is er een geluid te horen
dat de velden overdekt
en de herdershonden wekt:
zang van engelenkoren!

Diepe nacht, het komt ter ore
aan de herders die tevoren
in hun jas lagen te slapen,
zo onwetend als hun schapen,
nog in dromenland verloren.

Diepe nacht, God laat zich horen
om de mensen aan te sporen
tot vertrouwen, nieuwe hoop
voor een wereld in de knoop.
Zijn Zoon Jezus is geboren!



Uit de Bijbel

De engel zei: 'Schrik niet, want ik heb een grote boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem uw redder geboren. U zult een kind vinden dat in doeken gewikkeld in een kribbe ligt'.

Naar Lucas 2,10-12



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns