

Parochiemagazine De Goede Herder



Uitgave mei 2022

Contactgegevens:

Parochie De Goede Herder
Kerkstraat 2
5384KB Heesch
0412-451215
info@parochiedgh.nl
www.parochiedgh.nl
NL39RABO0302792031

Parochiebestuur:

Pastoor F. Ouwens, voorzitter
W. van Lith, vice-voorzitter
H. Vervenne, secretaris
W. Platenburg, penningmeester
R. Hanssen
J. Jacobs
C. van de Wetering
M.J. van Dinther

Pastoraal team:

F. Ouwens, pastoor - deken
Kerkstraat 4
5476 KC Vorstenbosch
0413-363315
f.ouwens@parochiedgh.nl

G. Verbakel, pastoor in solidum
Kerkstraat 30
5391 AA Nuland
073-5321215
g.verbakel@parochiedgh.nl

J. van Bommel, diaken
Lindenlaan 22
5382 JA Vinkel
073-5321245

Pastoraatsgroep:

F. Ouwens, pastoor
G. Verbakel, pastor
J. van Bommel, diaken
J. van Alphen
A. van de Biezen
H. van de Brand
M. Keijzers
J. Leijen
M. Westerlaken

Geloofsgemeenschappen:

Geloofsgemeenschap Geffen
Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073-5321216
info@geffendgh.nl
NL86RABO0115807292

Geloofsgemeenschap Heesch
Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412-451215
info@heeschdgh.nl
NL54RABO0120002051

Geloofsgemeenschap Nistelrode
Lindenstraat 6
5388 HT Nistelrode
0413-363315
info@nistelrodedgh.nl
NL49RABO0137107412

Geloofsgemeenschap Nuland
Kerkstraat 30
5391 AA Nuland
073-5321215
info@nulanddgh.nl
NL51RABO0137501293

Geloofsgemeenschap Vinkel
Lindenlaan 22
5382 JA Vinkel
073-5321245
info@vinkeldgh.nl
NL16RABO0154402524

Geloofsgemeenschap
Vorstenbosch
Kerkstraat 4
5476 KC Vorstenbosch
0413-363315
info@vorstenboschdgh.nl
NL91RABO0155294350

Parochie De Goede Herder heeft
als KvK-inschrijfnummer
74858483.

Foto: Glas in Lood
Copyright foto's ©redactiedgh.



GEFFEN - HEESCH - NISTELRODE
NULAND - VINKEL - VORSTENBOSCH

Weekendvieringen:**Zaterdag**

16.00 uur Nistelrode
17.30 uur Vinkel
19.00 uur Heesch
19.00 uur Nuland

Zondag

9.30 uur Geffen
9.30 uur Nistelrode
10.30 uur Vorstenbosch

Overige vieringen:

weekdagen 9.45 uur kapel
St. Jozefoord Nuland
maandag 19.00 uur Nistelrode
dinsdag 9.30 uur Vorstenbosch
woensdag 19.00 uur Nistelrode
donderdag 10.30 uur Nistelrode
Zorgcentrum Laarstede
donderdag 19.00 uur Heesch
Zorgcentrum Heelwijk
vrijdag 19.00 uur Geffen
kapel Oude Klooster

Redactieadres:

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412-451215
redactie@parochiedgh.nl

Als parochie maken we deel uit
van de Rooms-Katholieke Kerk in
het bisdom 's-Hertogenbosch.
Daardoor heeft de parochie de
ANBI-status.
ANBI nummer Parochie De Goede
Herder: 824154782

VIERINGEN - Hemelvaart en Pinksteren



Geloofsgemeenschap Geffen:

Hemelvaart
Donderdag 26 mei 9.30 uur

Pinksteren:
Zondag 5 juni 9.30 uur
Maandag 6 juni 9.30 uur



Geloofsgemeenschap Heesch:

Hemelvaart:
Donderdag 26 mei 11.00 uur

Pinksteren:
Zaterdag 4 juni 19.00 uur



Geloofsgemeenschap Nistelrode:

Hemelvaart:
Woensdag 25 mei 19.00 uur
Donderdag 26 mei 9.30 uur

Pinksteren:
Zaterdag 4 juni 16.00 uur
Zondag 5 juni 9.30 uur
Maandag 6 juni 9.30 uur



Geloofsgemeenschap Nuland:

Hemelvaart:
Woensdag 25 mei 19.00 uur
H. Vormsel

Pinksteren:
Zaterdag 4 juni 19.00 uur
Zondag 5 juni 11.00 uur
Maandag 6 juni 11.00 uur
Mariaviering



Geloofsgemeenschap Vinkel:

Hemelvaart:
Woensdag 25 mei 17.30 uur

Pinksteren:
Zaterdag 4 juni 17.30 uur



Geloofsgemeenschap Vorstenbosch:

Hemelvaart:
Donderdag 26 mei 10.30 uur

Pinksteren:
Zondag 5 juni 10.30 uur

Met Maria verder op weg

In bekende bedevaartplaatsen kiezen ze ieder jaar een thema, om er in het bedevaartseizoen extra aandacht en betekenis aan te geven. Enkele jaren geleden was de titel van dit thema: 'Met Maria verder op weg'.

Als je dan op weg bent en je hebt steeds meer moeite om te zien waar het allemaal heen moet en hoe we samen en ook zelf verder komen, is het prettig om een houvast te hebben en een tochtgenoot.



voor ons stierf aan een kruis.

Hoeveel mensen stellen hun hart niet open voor haar en vragen hulp en steun bij haar?

Maria is onze moeder en weet wel wat wij nodig hebben, ze luistert, draagt verder en zorgt voor antwoord, ook al komt het niet altijd pasklaar uit de lucht vallen.



Zij is de moeder die er altijd voor ons is en die ons nooit aan ons lot zal overlaten. We mogen haar daarom ook zeker extra aandacht geven in de vorm van tijd, gebed, een kaarsje of een bloemetje. Maria is altijd thuis voor ons. Laten we haar een plaats geven in ons leven en geloven en via haar ook opnieuw ontdekken wie God is!

Laten we in deze meimaand ons vooral vasthouden aan Maria in de vorm waarin zij ons het meeste aanspreekt en met vertrouwen blijven bidden, dat zij ons helpt en ook hen die ons dierbaar zijn.

Pastoor Fr. Ouwens

We mogen ons in deze meimaand dan ook zeker proberen vast te houden aan Maria als moeder van alle gelovigen, die overal zorgend en vol aandacht om ons heen is, als wij onderweg zijn.

We mogen onszelf ook wel eens de vraag stellen: Wat betekent Maria in ons leven en in ons geloof en heeft deze moeder een plaatsje in mijn dagelijkse routine, of komt ze alleen voorbij als er intenties zijn, die we voor willen leggen

Maria is ook moeder van de kerk en moeder van alle gelovigen in onze geloofsgemeenschap.

In alle stormen van de tijd is Maria rotsvast gebleken en bij veel mensen heeft ze nog een plaatsje, ook al heeft haar Zoon dat niet altijd meer en zeker Zijn kerk niet.

Maria wil een levende verwijzing zijn naar God en wijst ons altijd weer de weg en naar de persoon van haar kind, dat



Wie is God nou eigenlijk?

Als we over geloof praten dan hebben we het vaak over de buitenkant van wat geloven eigenlijk is, want we bespreken dan vaak de kerk of wat andere mensen doen, die zeggen gelovig te zijn. Meestal is het ook in een wat negatieve sfeer en roepen we zelf ook nogal eens wat we vooral allemaal niet geloven, maar wat geloven we dan wel? Beelden en symbolen, die voor ons gedateerd of achterhaald zijn mogen we gerust kritisch bekijken en op tijd ook los laten, maar wat blijft er dan over en vooral, wat geloven we dan wel?

'Wat we weten en geloven over U Vader dat weten en geloven wij ook van Uw Zoon en de Heilige Geest' staat er in de prelatie van het feest van Drievuldigheid, dat we komende zondag vieren. Maar wat weten en geloven we dan? Weten we wel zo veel over God en geloven we ook wat we weten, of zijn we toch wel een beetje van God los?



We hebben nogal gauw de neiging om, als we het niet verstandelijk kunnen bevatten en uitleggen te zeggen dat we het niet geloven, omdat het niet kan. Maar wat kan er dan niet? God roept soms meer vragen op dan dat er voor ons antwoorden zijn, maar dat wil niet zeggen dat Hij er daarom niet kan zijn of niet is, zoals Hij zichzelf heeft laten zien. Onze God heeft Zichzelf geopenbaard zeggen we dan heel plechtig, maar dat is ook zo en dus kunnen we weten dat Hij bestaat en wie Hij voor ons is.

Dit kunnen we wel alleen als we in principe open staan voor het aannemen van dingen die ons begrip en verstand te boven gaan, maar die vooral de zekerheid van geloof bevestigen dat net zo iets is als verliefd worden op iemand. Waarom die en niemand anders is ook niet uit te leggen en zo gaat het ook met geloof. We weten dat het

zo is, maar niet omdat we er niet omheen kunnen, maar omdat we beseffen dat het gewoon klopt.

Er zijn veel redenen om aan God te twijfelen of niet in Hem te geloven, maar toch meer om het wel te doen. Want beweren dat we inmiddels zoveel wijzer zijn geworden snijdt weinig hout als we in de wereld om ons heen kijken en daarbij zien wat mensen doen en zeggen, die niet gelovig zijn. Daar is de wereld ook niet van opgeknapt.

Wat mensen ooit van geloof maken is misschien wat antireclame, maar als we terug gaan naar de kern dan komen we God in Zijn ware gedaante tegen en dan mogen we weten dat Hij er is en hoe Hij is. Wie God nou eigenlijk is hebben we in Jezus mogen zien en de Geest bevestigt ons iedere dag in dat geloof in bijzondere dingen.

Zeggen dat God niet kan bestaan zegt meer over ons dan over Hem, want we vallen overal over Hem heen, maar we moeten het wel willen zien! Wie Hij nou eigenlijk is mogen we een leven lang blijven ontdekken, want Hij is ook altijd weer nieuw en zo totaal anders dat we over Hem inderdaad nooit uitgedacht en uitgepraat raken en Hij ons heel positief iedere dag weer verrassen zal.

Pastoor Fr. Ouwens



TIJD (MAKEN) VOOR DE PAROCHIE

Ze heeft een gezin met twee schoolgaande kinderen, altijd tijd en plaats voor activiteiten van de jeugd...
ze runt samen met haar man een hoveniersbedrijf...
ze heeft een baan als kopersbegeleider bij een bouwbedrijf ...
ze is mantelzorger voor haar 91-jarige moeder...
ze is actief in de geloofsgemeenschap Geffen in de kerngroep pastoraat, als lector en contactpersoon van de lectoren, communie-uitreikers en collectanten en ze zit in de avondwakegroep...
én zij heeft tijd (gemaakt) voor een bestuursfunctie in parochie De Goede Herder...

Inderdaad, je kunt het beste een beroep doen op vrijwilligers die al op meerdere plekken actief zijn in je dorpsgemeenschap!

Zij hebben géén tijd óver... maar wel tijd over vóór vrijwilligerswerk; ze creëren tijd, ze passen het in.



Marie-José van Dinther uit Geffen (50 jaar) is zo'n gouden parochiemedewerker!
Ze groeide op in Teeffelen, een dorpje met ruim 50 woningen en een kerk, met zo'n 200 inwoners. Een hechte gemeenschap. Ze was lid van het jongerenkoor. "Voor de fun, want ik kon helemaal niet zingen! We kregen op school les in blokfluiten en dan speelde ik mee in de gezinsvieringen in de kerk. Later ook dwarsfluit en saxofoon." Van lieverlee volgden er meer taken: vanuit het koor werd ze als lector aangewezen. Voorganger in gebedsvieringen en avondwakegroep. Een bestuursfunctie was (nog) niet aan de orde.

Marie-José trouwde met Corné en kwam in Geffen wonen. Even niet actief in het parochiewerk, want dat begon in die tijd 'een beetje voor schut te heten'; je vertelde niet snel – op school ook niet – dat je naar de kerk ging. Ze werd 'ontdekt' door pastoor Scheepers, na het lezen van een tekst bij de doop van het kindje van een vriendin.

Marie-José: "Het geloof beleven zit hem niet alleen in het naar de kerk gaan. Het is een levenshouding, maar die moet wel gevoed worden. Belangrijk is ook dat je het deelt met anderen. Verdrietige dingen en ook blijde momenten. Ik heb het van huis uit meegekregen."

Onze zes geloofsgemeenschappen werden in 2015 samengevoegd in de nieuwe parochie De Goede Herder. In 2019 liep Marie-José 'stage' om het bestuurswerk te leren kennen. "Als je wilt dat de parochiegemeenschap blijft bestaan – en dat wilde ik omdat ik me er thuis voelde en rust vond – dan moet je er ook iets voor doen. Jammer dat mijn generatie massaal is weggebleven..."

Op 10 juli 2020 werd ze als bestuurslid van DGH benoemd. Het was wennen, de taakverdeling bleek aanvankelijk niet goed te werken. Het is een langzaam proces van naar elkaar toegroeien. Met de kleiner wordende geloofsgemeenschappen en ouder wordende vrijwilligers, is het van steeds groter belang, dat we samenwerken, elkaar ondersteunen, van elkaar leren, taken verlichten. De bekende Bijbeltekst van Jesaja is hier toepasselijk: 'Zie, iets nieuws ga ik maken, het is al aan het kiemen, weet gij dat niet...?' Beginnende initiatieven zijn de samenwerkende Doopsel-, Eerste Communie- en vormselwerkgroepen. We hebben samen de streamingsdiensten opgezet en er zijn collectieve contracten afgesloten. De financiën van DGH vormen een gezamenlijk geheel, maar iedere geloofsgemeenschap probeert zijn eigen boontjes te doppen. Als daar geen inkomsten zijn, kan de kerk op den duur niet open blijven. Daarom is de actie Kerkbalans ook zo belangrijk voor alle afzonderlijke geloofsgemeenschappen. De zes kerken zijn nog allemaal open voor de eredienst, maar kerkgebouwen moeten wel 'bemenst' worden.



Kan Marie-José een tipje van de sluier optillen, voor wat betreft de toekomst van de Geffense pastorie...?
"Moeilijk, door de coronatijd is het een langdurig proces aan het worden. De parochie zit nog in de onderzoeksfase. Wel is men voornemens, in tegenstelling tot een eerder plan, om de pastorie niet te verkopen, maar het pand zelf te exploiteren. Na eerst te investeren, zouden we voor de toekomst inkomsten moeten kunnen generen." Marie-José:
"Ik nodig jonge parochianen uit om eens kennis te maken



met het parochiewerk. Er zijn diverse mogelijkheden om je in te zetten, ieder met je eigen talenten. Je zult merken dat dit werk er toe doet, dat je zowel de jongeren als ouderen kunt helpen, enthousiasmeren en blij maken. Dat je zelf voldoening vindt in het samen iets opbouwen, eensgezindheid en verbondenheid ervaart in de voetsporen van Jezus, de Goede Herder.

Dus wil je ook dat onze geloofsgemeenschap toekomst heeft, draag dan ook een "klein" steentje bij. Word bijvoorbeeld lid van een kerkkoor, zet je eens in de zes weken in als lector of collectant, help mee met de versiering of het poetsen van de kerk. Er zijn genoeg relatief kleine taken, sommige komen maar 1 keer of 2 per jaar aan de orde. Maar het is ontzettend hard nodig dat jongeren onze trouwe vrijwilligers gaan ondersteunen. En vele handen maken licht werk. Alleen met hulp van vrijwilligers kunnen we onze mooie Geffense kerk voor de toekomst bewaren. Ik hoor graag van je!"

KRUISWEG uitgebeeld door vormelingen in de H.M. Magdalenakerk in Geffen.



Inzamelactie van de Kerken van Bernheze

Door de oorlog in Oekraïne is het leven in dit land en de grensstreken van de één op andere dag volledig veranderd. Op vele plaatsen zijn er op allerlei manieren hulpacties opgestart. Zo ook in onze parochie De Goede Herder in Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch. Vrijwilligersorganisatie Lichtpunt heeft ervoor gezorgd dat er t/m 19 maart in heel Bernheze een inzamelingsactie gehouden is met als motto: "Het zou zo mooi zijn als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt en we samen steun kunnen bieden aan de inwoners van Oekraïne. Laten we samen de handen uit de mouwen steken en delen wat we kunnen missen".

Lichtpunt is een organisatie die zich belangeloos inzet voor de saamhorig- en barmhartigheid binnen geheel Bernheze en zij zetten zich regelmatig in voor een inzamelingsactie of om steun te kunnen bieden aan minderbedeelden in Bernheze; dit in samenspraak met de gemeente en andere instanties. De organisatie heeft getracht om zoveel mogelijk bij te kunnen dragen aan de behoeftes in het oorlogsgebied. "Iedereen maakt zich zorgen om de situatie en leeft mee met de angst die de mensen daar hebben". Het idee voor de inzameling is ontstaan in samenspraak met Oekraïense inwoners. Zo'n vier jaar geleden hielp organisatie Lichtpunt een Oekraïens gezin dat in Bernheze kwam wonen: de Familie Fortuna.

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel spullen, zoals voor persoonlijke hygiëne, levensmiddelen, babyartikelen, en beddengoed er de afgelopen dagen ingezameld zijn bij de kerkportalen van Bernheze. In alle kerken van Bernheze, dus ook hier in Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch zijn de afgelopen dagen ontzettend vele goede bruikbare spullen ingeleverd.



Ook zijn er velen die een donatie gedaan hebben op vrijoeukraïne.eu en dat kan nog steeds.....

Alle ingezamelde spullen zijn inmiddels opgehaald om op transport richting Oekraïne te gaan. Ze worden gebracht naar het Heilige Familiehuis Orzysz in Polen; een weeshuis waar nu steeds meer kinderen komen die hun ouders zijn verloren door de oorlog. Het huis staat in de omgeving van de grens met Oekraïne. In deze oorlog ontpopt het familiehuis zich tot hulppost aangezien hier de treinen met vluchtelingen aankomen. Alle verzamelde spullen en producten zullen daar – samen met andere inzamelingsacties – heen worden gebracht om vervolgens te worden verdeeld onder degenen die het hard nodig hebben.



Graag willen we onze dank en bewondering uitspreken aan iedereen die spullen gedoneerd heeft aan deze inzameling en aan eenieder die het mogelijk heeft gemaakt om deze actie tot zover al te laten slagen.

Ook willen wij de pastoor bedanken voor het openstellen van de kerk om daartoe deze actie tot een succes te laten leiden.

De spullen die door de kerken in de gemeente Bernheze namens Lichtpunt zijn opgehaald hebben vrijwilligers weggebracht. De voertuigen en brandstof is gesponsord door diverse bedrijven. Waarvoor hartelijk dank.

Natuurlijk hebben vrijwilligers de voertuigen gereden en gelost op plaats van bestemming. Hier werden deze mensen met open armen ontvangen en hartelijk verwelkomt.

Na een lange reis zijn de chauffeurs vermoeid maar voldaan aangekomen. De vele handen die daar beschikbaar waren hebben hun geholpen om de goederen te lossen en sorteren.

Er was een totaal van 30 ton aan goederen naar deze locatie gebracht. Dat was wel een hele prestatie van de organisatie om een hele korte tijd zoveel goederen in te zamelen. Na een welverdiende rust zijn de voertuigen met de chauffeurs weer huiswaarts gekeerd.



Daarnaast zijn we bezig om Oekraïense vluchtelingen onder te brengen bij gastgezinnen. Dit doen we in samenwerking met een Oekraïens gezin. Er zijn reeds diverse gezinnen ondergebracht in Heesch zijn middels onze organisatie, 3 gezinnen opgevangen.

In Nistelrode zijn door particulier initiatief verschillende gezinnen opgevangen. Door de gemeente is ruimte vrij en geschikt gemaakt voor 39 personen. Deze vluchtelingen zijn per 19 april gehuisvest in het oude RABO gebouw aan de Tramstraat.

In Vorstenbosch is door particulier initiatief een gezin opgevangen. In Vorstenbosch is ruimte beschikbaar voor een gezin.

In Heeswijk-Dinther is ruimte beschikbaar voor 2 gezinnen en in Heesch is ruimte beschikbaar voor 2 gezinnen.

Indien er mensen zijn die willen helpen met het begeleiden van de vluchtelingen of hen de Nederlandse taal willen leren kunnen zich via oekraïne@bernheze.org aanmelden waarna de gemeente met u contact op zal nemen.

De Oekraïners die bij gastgezinnen ondergebracht zijn of worden moeten zich wel aanmelden bij de gemeente Bernheze. Hier krijgen ze dan een BSN nummer en kunnen daardoor gebruik maken van diverse regels en organisaties.



Op de website 'For Refugees' kunnen Oekraïense vluchtelingeninformatie vinden in verschillende talen. Voor meer informatie of vragen kunt u bij gemeente Bernheze terecht of bij de vrijwilligersorganisatie Lichtpunt. De te benaderen personen hier zijn Ria van der Wijst uit Loosbroek, tel. Nummer 0651926349 of bij Hennie van den Brand uit Vorstenbosch, tel. Nummer 0601042525. Namens Lichtpunt: Dankjewel

Viering 1e H.Communie

Zondag 3 april was het zo ver. Een enthousiaste groep van 25 kinderen heeft hun Eerste Heilige Communie gedaan tijdens de communieviering onder leiding van Pastoor Ouwens.

Tijdens de voorbereidingen, waarin de kinderen in een aantal bijeenkomsten samen hebben toegewerkt naar deze dag, is een gezellige groep ontstaan.

De bijeenkomsten, maar ook de rondleiding in de kerk zijn met veel plezier bijgewoond. De kinderen vonden het erg leuk om tijdens de rondleidingen in de kerk vragen te kunnen stellen over alle bijzonderheden in de kerk.

Op zondag 3 april mochten dan eindelijk de mooie kleren aan en de haren mooi gekapt. Het feestelijke gevoel werd versterkt door de zon die door de ramen naar binnen scheen en de mooie versiering van mooie foto's. "Ik vond het heel leuk om met mijn nieuwe kleren in de mooie kerk te zijn, samen met alle andere communicantjes". "Ik was heel blij omdat de kerk helemaal vol zat met familie en allemaal andere mensen". "Ik vond het wel spannend om de volle kerk in te komen lopen".



Foto: Jos van Extel

Het was een ongedwongen en warme viering waarbij Pastoor Ouwens zowel de kinderen, als ook het gezin en de overige familie en aanwezigen betrokken en op een warme en toegankelijke manier toesprak.

Het koor gaf de viering een vrolijke kleur met feestelijke en leuke liedjes. "De viering zelf ging supersnel voorbij." Samen met het gezin mochten de communicantjes één voor één naar voren komen om voor de eerste keer hun communie te krijgen. Daarna mochten pas alle andere mensen naar voren komen voor de communie.

Na afloop was er gelegenheid om in het zonnetje nog even gezellig af te sluiten. En daarna werd het feest thuis voortgezet. "Ik ben erg verwend met leuke kadootjes". Zowel de kinderen als de ouders kijken terug op een hele bijzonder viering en een hele fijne dag. En we willen graag iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen! Dank jullie wel!



Meimaand = Mariamaand

Op Pelgrimstocht !

'Hoe blij was ik toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis !' Met deze woorden opent psalm 122. Het is een echte pelgrimspalm, gebeden door de Joden, die pelgrimeren naar Jeruzalem en haar tempel. Hoe blij zijn velen om dit jaar weer op pelgrimage te gaan naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Na twee jaar weer een meimaand als vanouds. We zijn er blij en dankbaar om. Dat krijgt dit jaar een bijzondere betekenis. In dankbaarheid vieren we immers de 800e verjaardag van de St. Jan.

Het oudst bekende document, waarin de St. Jan wordt vermeld, is van 1222. Van deze St. Jan rest ons de Romaanse toren. Door haar luipoort betreden dagelijks vele gelovigen en bezoekers de kathedraal. Zo mogen ook wij, als pelgrim van de Zoete Lieve Vrouw, dit eeuwenoude heiligdom betreden. De Bossche kathedraal geldt als het hoogtepunt van de Brabantse gotiek. De St. Jan, een levend monument, bisschopskerk, parochiekerk en vooral bedevaartkerk. Al deze functies komen er samen. Parochianen, pelgrims, toeristen, Godzoekers en toevallige passanten lopen binnen. Al acht eeuwen is de Bossche St. Jan een baken van troost en hoop voor velen. In momenten van verdriet, in momenten van vreugde en verdriet, in momenten van zorg en dankbaarheid, van ziekte en gezondheid en van oorlog en vrede is de St. Jan een vast baken in ons bisdom.

Hoe mooi is het, dat juist in dit bijzondere jaar het beeld van de Zoete Lieve Vrouw een nieuwe mantel draagt: de mantel van hoop en troost. Deze mantel symboliseert het vertrouwen van velen in de Moeder Gods in Coronatijd, in deze tijd van de oorlog in Oekraïne en in de komende tijden. Het beeld van de Zoete Lieve Vrouw is gehuld in een mantel van hoop en troost, zoals de muren en gewelven van het eeuwenoude Godshuis ons als een mantel van hoop en troost omringen en beschermen.



Ook in de komende meimaand trekken wij, zoals vanouds, vanuit Nuland op naar de St. Jan, pelgrimsoord voor jong en oud, voor gelovigen uit het bisdom van 's-Hertogenbosch en heel Nederland. Dit doen wij in aanwezigheid van het Gilde St. Antonius Abt en samen vieren we daar in dankbaarheid de meimaand 2022 en 800 jaar St. Jan. De oude woorden van psalm 122 sluiten daar nog steeds perfect bij aan: 'Hoe blij was ik, toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis !



Wouter Lutkie

Onlangs organiseerde heemkundewerkgroep 'Nuwelant' een speciale avond, die geheel gewijd was aan Wouter Lutkie. Volgens de heemkunde eens Nulands beroemdste inwoner, alhoewel niet onomstreden. Maar omdat hij een priester was aandacht voor hem in dit magazine.

Hij werd geboren in 1887 en is overleden in 1968 op 81-jarige leeftijd. Aanvankelijk kapelaan in Gemonde kwam hij in 1922 in Nuland terecht. Niet als kapelaan, maar als vrijgestelde.

Hij ontpopte zich als een publicist en had een eigen tijdschrift, genaamd ARISTO. Hij was een idealist, die zijn ideeën kwijt wilde. Als politicus roerde hij zijn staart. Zo heeft hij vooral het fascisme willen promoten. Daarom had hij veel contact met Mussolini in Italië.

De Bossche bisschop van toen, Mgr. A.F. Diepen, heeft hem zelfs verboden om politieke activiteiten te ondernemen, maar hij kon zijn mond niet houden en bleef het fascisme verdedigen als een stroming, die staatsrechtelijk ideaal





Waarom toch zo bekend in Nuland ? Dat heeft er mee te maken, omdat hij privé veel mensen met raad en daad heeft bijgestaan, vooral tijdens de oorlog. Hij bemoeide zich niet met de politieke situatie in onze omgeving, maar wilde mensen helpen in hun situatie. Hij werd zelfs 'de tovenaer' genoemd. In Nuland weet men nog steeds waar hij eens woonde: de ruïne van zijn werkruimte staat nog overeind en is te vinden op de terreinen van Verzorgingshuis St. Jozefoord.

Aanwijzing archeologisch monument

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen gedeponereerd en inmiddels bevestigd om een aantal terreinen aan te wijzen als gemeentelijk archeologisch monument, waaronder het perceel, dat bekend staat als SOM1031 Oude Kerk Nuland.

De gemeente 's-Hertogenbosch is een gemeente met een rijke cultuurhistorie en wil zorgvuldig met het erfgoed omgaan. Zowel in de stad als daarbuiten zijn in de bodem de resten bewaard gebleven van de rijke historie, die ons veel kunnen vertellen over de geschiedenis en de vroegere bewoners.

Op de kruising van de Kerkdijk en de Nulandsestraat lag tot de afbraak in 1857 de middeleeuwse kerk van Nuland. Zij lag op een uitloper van de dekzandrug tussen Rosmalen en Nuland. De kerk wordt in de volksmond ook wel 'Polderkerk' genoemd naar haar 'eenzame' ligging in de polders. De kerk bestond in ieder geval al rond 1300. In 1635 kwam de kerk in protestantse handen. Toen de katholieken de kerk rond 1796 weer terug kregen, was deze danig in verval. Uiteindelijk werd ervoor gekozen om in het centrum van het dorp een nieuwe kerk te bouwen en de oude kerk af te breken.

Het terrein van de middeleeuwse kerk ligt nog steeds herkenbaar buiten het dorp. De contouren van de kerk zijn middels steenkorven gevisualiseerd. Ze vormen een herinnering aan deze belangrijke plek in het dorp.



Broeders en zusters,

Als ik dit schrijf ben ik in onze parochie alweer ruim 6 maanden actief als diaken. Ik heb een bisschoppelijke zending van 0.3 FTE voor Vinkel en Geffen en ben lid van het pastorale team. Met veel plezier ben ik aanwezig en werk ik met grote toewijding in de parochie. Ik ben voorlopig op woensdag aanwezig en daarbuiten op afroep. Ik voel dat ik eigenlijk meer zou moeten doen, maar dat lukt nog niet.

Want daarnaast ben ik ook nog gardiaan (= overste) van het minderbroedersklooster in Nijmegen. Maar daar gaat een einde aan komen. De franciscanen gaan het klooster in Nijmegen sluiten. Dit is best pijnlijk voor de broeders die daar nu wonen. Als gardiaan ben ik verantwoordelijk voor de sluiting van dit gebouw en de begeleiding van de broeders naar andere franciscaanse plekken en kloosters. Wij hopen dat in juni te kunnen afronden. Vanaf dan ben ik ook langer beschikbaar voor mijn werk in het pastoraat in de parochie. Ik kijk daar naar uit. Dan ga ik wonen op de pastorie van Vinkel. Ik voel mij gelukkig daar te mogen wonen, alleen hijk ik wel tegen het verhuizen aan.



Het alweer verhuizen, vaak heb ik het gevoel niets anders te doen in mijn leven. Ik werkte 25 jaar bij de HEMA, in het management in verschillende vestigingen in het land. Ik beleefde veel vreugde in mijn werk en ben er niet weggegaan uit onvrede. Ik denk nog vaak terug aan deze HEMA-tijd. Toch kwam er een winnaar in mijn leven en dat was de roepstem van de Heer. (Dit alles vertelde ik al in mijn laatste artikel) In mijn leven tot nu toe ben ik 18 maal verhuisd. Dit gaat de 19e maal worden! Ik hoop het in mijn leven daarbij te houden. Ik hoop rond juni te kunnen verhuizen.

Ik ben een gelukkig mens dat ik tussen u mag werken en op deze mooie pastorie mag wonen. Ik voel me nu al best thuis. Hoe gaat nu de toekomst er uit zien? Naast mijn officiële aanstelling, ben ik als vrijwilliger beschikbaar voor Vinkel en Geffen. Ik hoop de komende tijd nog met veel meer mensen kennis te maken. Ik wil met parochianen meeleven in vreugde en verdriet. Op de pastorie bent u altijd welkom voor een gesprek of om zomaar koffie te drinken. Ik hoop een open huis te zijn voor de parochianen van Vinkel en Geffen.

Franciscaan zijn en werken in het pastoraat is mijn passie. Op 11 september hoop ik te vieren dat ik 25 jaar geleden intrad bij de franciscanen. Ik ga dit doen hier in mijn nieuwe parochie. Om God te danken voor mijn weg en bidden voor de geloofsgemeenschappen van Vinkel en

Geffen. Te zijner tijd hoort u hier meer over.

Ik hoop snel met meer mensen kennis te maken in de parochie en haar parochianen. Ik wil proberen een goede diaken te zijn voor u allen en steeds meer een van u te worden en voel me steeds meer Brabander. Ik ben wel in Rotterdam geboren, maar de wieg van mijn moeder stond in Boxtel. Eigenlijk ben ik al een halve Brabander. diaken Hans van Bommel ofm

Carnaval Vinkel officieel geopend met Eucharistieviering.

Op zaterdag 26 februari om 17.30 uur werd de carnaval in Vinkel geopend met een Eucharistieviering



waarin pastoor Ouwens de celebrant was.

Een goed gevulde kerk met carnavalsvierders en belangstellenden hebben samen een mooie viering mogen beleven waaraan de prins, adjudanten, jeugdprins en jeugdprinses hun medewerking

verleenden. De viering werd muzikaal opgeluisterd door Ut Kunt Goed.

Na de Eucharistieviering werd door burgemeester Mikkers de sleutel overgedragen aan prins Danny die van af dat moment 3 dagen lang de scepter ging zwaaien over Kafland. De sleuteloverdracht werd gevolgd door de bekendmaking van de ereburger van 2022. De eer kwam toe aan Ebert van Wanrooij die jarenlang als voorzitter de kar getrokken heeft van het project de Vinkelse Molen. Vervolgens werd de Knelis onthuld het carnaval symbool van Kafland.

Op woensdag 01 maart werd de carnaval afgesloten met de Aswoensdagviering. In deze viering waren vele carnavalsprominenten aanwezig die na de viering en ontvangst van het askruisje in de pastorie onder het genot van een kopje koffie en een snack met haring het geweldige carnavalsfeest afsloten.



Inzameling voor Oekraïne

Sinds de vorige uitgave van het parochiemagazine is er veel gebeurd. De aandacht voor Corona is verdrongen uit het nieuws maar helaas hebben wij nu te maken met de gevolgen van een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. In maart is er in Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch in samenwerking met de mensen van lichtpunt een succesvolle inzamelingsactie geweest voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Alle ingezamelde spullen zijn naar hulpcentra in Polen gebracht.

Verduurzaming pastorie en parochiecentrum Heesch

Tijdens de Corona periode is er verder gewerkt aan de verduurzaming van het parochiecentrum en de pastorie, die verhuurd wordt als bedrijfspand voor het notariaat. De stalen kozijnen met enkel glas zijn vervangen door houten kozijnen met dubbel glas. Waar nodig is onderhoud gepleegd. In het notariskantoor en in het parochiecentrum zijn tijdens de verbouwing vrijwel alle activiteiten doorgegaan. Het klimaat in pastorie en parochiecentrum is volgens meerdere mensen nadrukkelijk verbeterd.

Metten is weten

Voorafgaand aan de verduurzaming is in de maanden november en december in de kerk en het parochiecentrum dagelijks het gasverbruik gemeten. Bij die meting is genoteerd welke ruimtes gebruikt zijn met de noodzaak voor verwarming. Bij die meting is ook genoteerd wat de buitentemperatuur was, zowel overdag als 's nachts. Uit die metingen zien we een direct verband tussen de buitentemperatuur en het gasverbruik. Hoe lager de buitentemperatuur, des te hoger het gasverbruik. In de grafiek geven we dit weer.

Diezelfde metingen hebben we ook na de verduurzaming. In november en december hebben we redelijk koude maanden gehad. Diezelfde koude is ook gemerkt in februari en maart van 2022. Op grond van de resultaten blijven we werken aan verdere verduurzaming.

Toelichting bij grafiek.

In blauw de metingen van het gasverbruik per dag voor parochiecentrum en zaal 1 VOOR de verduurzaming uitgezet tegen de buitentemperatuur.

In rood dezelfde metingen van het gasverbruik per dag voor parochiecentrum en zaal 1 NA de verduurzaming ook hier uitgezet tegen de buitentemperatuur.

Eerste conclusies:

De verduurzaming verlaagt het gasverbruik en zorgt tegelijkertijd voor een beter comfort en klimaat binnen. Het gasverbruik van de kerk is 3 keer zo hoog als van een normale vrijstaande woning. Het opwarmen van de kerk vraagt ongeveer 10 kubieke meter gas / uur stoken.

Wat betekent dit voor het gebruik van parochiecentrum en kerk?

De kerk en het parochiecentrum staan nog steeds volop ten dienste van alle parochiële activiteiten. Vieringen, bijeenkomsten, koorrepetities en vergaderingen gaan gewoon door. Ook voor nieuwe activiteiten binnen de doelstelling van parochie en geloofsgemeenschap blijft er plaats.

Om al deze activiteiten goed te kunnen ondersteunen, vraagt het wel aan alle gebruikers om tijdig uw activiteit te (laten) plaatsen in de agenda van de geloofsgemeenschap. En dat plaatsen in de agenda loopt heel eenvoudig via het gastteam. Daarmee bent u verzekerd van het gebruik van de gewenste ruimte. Daarnaast zullen wij de gebruikers van de kerkruimten er op blijven attenderen om verwarming en verlichting uit te schakelen na gebruik. Het gastteam is bereikbaar tijdens openingstijden van het parochiecentrum, telefonisch via 0412-451215 of via info@heeschedgh.nl.

Avondwakegroep start op in nieuwe samenstelling

Binnen de geloofsgemeenschap Heesch hebben enkele mensen het initiatief genomen de avondwakegroep op te starten. Een nieuwe groep mensen neemt de ervaringen mee van de voorgangers en is met de voorbereidingen bezig. Mocht u overwegen bij het afscheid van een overledene een avondwake te (laten) houden als een vorm van herdenkingsmoment, laat het weten aan uw begeleidende uitvaartondernemer.

Bereikbaarheid gastteam Heesch

Binnen de geloofsgemeenschap Heesch hebben we al jaren een gastteam wat enkele ochtende in de week op het parochiecentrum zorgt voor de ontvangst. Onze vrijwilligers in het gastteam zijn tegenwoordig ook digitaal bereikbaar. Gebruik daarvoor a.u.b. het mailadres info@heeschedgh.nl.





Wie is Peerke Donders eigenlijk?

Meer dan 200 jaar geleden, op 27 oktober 1809, werd in Tilburg een baby geboren. De baby kreeg de naam Petrus, of Peter. Maar iedereen noemde hem Peerke, Tilburgs voor kleine Peter. Alles aan Peerke was klein en dun (behalve zijn flaporen). Ook was Peerke niet zo gezond. Hij groeide op in een arm gezin. Peerke wilde graag priester worden, maar thuis was er geen geld om Peerke naar de priesterschool te sturen...

Zo begint het levensverhaal van Peerke. Peerke wordt uiteindelijk tóch priester, gaat naar Suriname en zorgt daar 27 jaar voor mensen met lepra. Lepra is een heel besmettelijke en toen dodelijke ziekte. Wonder boven wonder krijgt Peerke zelf geen lepra. Uiteindelijk sterft Peerke als hij 77 jaar is.

Het verhaal van Peerke is dan nog niet afgelopen. Nu nog steeds is Peerke voor veel mensen een voorbeeld van naastenliefde. Dat betekent dat je lief bent voor andere mensen, ook al denk je dat dat niet zal lukken. In de kerk heet Peerke 'Zalige Petrus Donders'. Zalig omdat hij met zijn leven laat zien wat Jezus ons leert. In verschillende kerken staan beelden van Peerke, je kunt er een kaarsje bij aansteken.

Ga je mee naar Peerke Donders?

Als de bisschop ons uitnodigt, kunnen we niet thuisblijven. Zaterdag 2 juli gaan we naar Tilburg.

Wat kunnen we daar nog zien van Peerke? We duiken in het kleurrijke levensverhaal van Peerke. We gaan dansen, zingen, knutselen, weven, spelen en we laten ons verwonderen. Ondertussen leert Peerke ons om op 1001 manieren lief te zijn voor andere mensen. Of denk je dat dat écht niet kan?

We vinden het stoer als je met een groepje gezinnen uit je parochie komt. Wel zo gezellig ook! Als je ver van Tilburg vandaan woont, organiseren we een bus voor jullie. De bedevaart is gericht op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Maar ook jongere en oudere broertjes en zusjes vinden er hun plekje.

We vragen een eigen bijdrage van € 5,00 per persoon. Als dat een probleem is, neem dan contact met ons op. Geld is nooit een reden om niet deel te kunnen nemen. We organiseren de bedevaart zo, dat de 'gewone' basisregels rond corona gehandhaafd kunnen worden. Is er een lockdown, dan stellen we de bedevaart uit naar een ander moment.

Een bedevaart...?

Ja, we gaan op bedevaart! Want elke reis naar een heilige, om hem of haar beter te leren kennen en om te bidden, is een bedevaart. Zo ben jij op zaterdag 2 juli een echte pelgrim! Zo noemen we dat. Je sluit je aan bij een traditie die duizenden jaren oud is. Bijna alle geloven kennen bedevaarten.

Kun je je al opgeven voor de bedevaart?

Vanaf dinsdag 1 maart kun je je aanmelden op de website van het Huis voor de Pelgrim, onze bedevaartorganisatie in Maastricht.

Wie organiseert deze bedevaart?

De bisschop nodigt ons uit om op bedevaart te komen naar Peerke Donders in Tilburg. De praktische organisatie is in handen van een werkgroep. Daarin zitten de volgende personen:

Mgr. R. Mutsaerts hulpbisschop in het bisdom van 's-Hertogenbosch,
Jan Claassen van parochie Heikant-Quirijnstok in Tilburg,
Frank Lemmens
Peter Derks van parochie Peerke Donders in Tilburg,
Jerry Bergraaf namens de Surinaamse gemeenschap in Tilburg,
Ingrid van Meer en Manon van den Broek van Team Familiepastaat van het bisdom.

U kunt ons bereiken via familiepastaat@bisdomdenbosch.nl

Een uitnodiging van de bisschop!

Beste mensen,
Iedereen die iets weet van het onderwijs van Jezus beseft dat naastenliefde behoort tot het hart van zijn boodschap. Voor Jezus zijn de liefde voor God en de liefde voor de medemens onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar dat in het christelijk geloof de inzet voor elkaar ontzettend belangrijk is. Tegelijk weten wij dat omzien naar elkaar in onze huidige samenleving helemaal niet vanzelfsprekend is. Wij leven in een cultuur waar het eigenbelang vaak hoog in het vaandel wordt gevoerd. Het evangelie van Jezus kan dan voor een heilzame correctie zorgen. Peerke Donders heeft dat evangelie in zijn eigen leven zichtbaar gemaakt. Een eenvoudige mens. Hij is met moeite priester geworden. Peerke onderhoudt een innige vriendschap met God. Deze vriendschap wordt zichtbaar in zijn grote inzet voor melaatsen en armen in Suriname. Hij leefde het evangelie met hart en ziel. In 1982 werd hij door de paus zalig verklaard. Op een voorbeeldige wijze heeft Peerke Christus zichtbaar gemaakt.

Op zaterdag 2 juli houden wij opnieuw een gezinsdag. Dit keer niet in 's-Hertogenbosch maar in Tilburg, de geboortestad van Peerke. Het wordt een dag van ontmoeten, leren en gebed, samen met spel en gezelligheid. Veel aandacht zal worden besteed aan de werken van barmhartigheid. In het evangelie naar Mattheüs noemt Jezus zes van die werken: mensen die honger hebben voeden en dor stige mensen te drinken geven; het kleden van naakten en het verlenen van gastvrijheid aan vreemde lingen; het bezoeken van zieken en gevangenen. In de traditie van de Kerk is de zorg voor de doden daarbij gekomen. En recent heeft paus Franciscus de zorg voor de schepping een achtste werk van barmhartigheid genoemd. Het gaat om kleine daden van grootse menselijkheid en goedheid.

Ik nodig u uit om de datum van 2 juli in uw agenda te reserveren. En wat zou het mooi zijn wanneer parochies, net als in het afgelopen jaar, komen met hun gezinnen. De komende gezinsdag helpt ons om nog intenser goed te zijn voor de naaste en zo God te dienen.

Mgr. Dr. Gerard de Korte
Bisschop van 's-Hertogenbosch





VRIJHEID



KIK

De muizen gaan een dagje uit. De zon schijnt, hoogste tijd om de vrijheid op te zoeken! Kikker is de reisleader die ervoor zorgt dat iedereen het fijn heeft. De muizenkinderen mogen kiezen waar ze naartoe gaan. Ria en Valentino zetten hun kleintjes op een rij. 'Jongelui!' roept Kik, 'Zeg het maar!' 'Naar zee!' roept de een. 'Naar de dierentuin!' roept de ander. 'Naar de kaasboerderij!' roept Ricardo. Er gaat een gejuich op van jewelste. 'Jááá! Káás!!' Ook Kik glundert. Hij houdt niet van kaas, maar heeft op de boerderij een kikker-vriend, Gup, die in de put woont. 'We gaan! Netjes in de rij!' roept Kik. 'Vrijheid!!' juichen de muizenkinderen en ... ze stuiven alle kanten op. Kik roept en kwaakt, maar heeft geen idee hoe hij ze weer bij elkaar moet krijgen.

Ria en Valentino letten nergens op. Ze lopen knusjes, geven kusjes, ze hebben vrij. Kik zou toch overal voor zorgen? Voor Kik is de dag nu al mislukt. Hij voelt geen vrijheid, alleen maar zenuwen. Na een uur komt hij uitgeput op de kaasboerderij aan. En daar, op de rand van de put, zitten de muizenkinderen te luisteren naar Gup die vertelt hoe kaas wordt gemaakt. En daarna mogen ze kaas gaan proeven. 'Waar waren jullie?' snikt Kikker. 'Wij zijn gewoon onze neus achterna gegaan!' roepen de muisjes. 'Dan komen we altijd uit bij kaas!' Kik zucht. Dat hij daar niet aan gedacht heeft. Ze hebben een neus voor vrijheid.



Meipuzzel

Je leest hier negen rijmende zinnen over de maand mei. Maar... het belangrijkste woord is eruit gevallen! Kijk in de wasmand of je het juiste woord voor elke zin kunt vinden. Vul dit in en neem ook de **rode** letter over. Als je alles goed hebt, vormen de **rode** letters van boven naar beneden een meiwoord! Zet het maar in het lege balkje.



Uit de Bijbel

Paulus schrijft: 'Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen.'

Galaten 5:13



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Juriëns