



**Parochiemagazine
De Goede Herder**

Uitgave mei 2023

VAN RIJKEVORSEL

ET ANNA DE WIJS

DOZO DEDE RY

Contactgegevens:

Parochie De Goede Herder
Kerkstraat 2
5384KB Heesch
0412-451215
info@parochiedgh.nl
www.parochiedgh.nl
NL39RABO0302792031

Parochiebestuur:

Pastoor F. Ouwens, voorzitter
W. van Lith, vice-voorzitter
H. Vervenne, secretaris
W. Platenburg, penningmeester
R. Hanssen
J. Jacobs
C. van de Wetering
M.J. van Dinther

Pastoraal team:

F. Ouwens, pastoor - deken
Kerkstraat 4
5476 KC Vorstenbosch
0413-363315
f.ouwens@parochiedgh.nl

G. Verbakel, pastoor in solidum
Kerkstraat 30
5391 AA Nuland
073-5321215
g.verbakel@parochiedgh.nl

J. van Bommel, diaken
Lindenlaan 22
5382 JA Vinkel
073-5321245

Pastoraatsgroep:

F. Ouwens, pastoor
G. Verbakel, pastor
J. van Bommel, diaken
J. van Alphen
A. van de Biezen
H. van de Brand
M. Keijzers
J. Leijen
M. Westerlaken

Geloofsgemeenschappen:

Geloofsgemeenschap Geffen
Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073-5321216
info@geffendgh.nl
NL86RABO0115807292

Geloofsgemeenschap Heesch
Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412-451215
info@heeschdgh.nl
NL54RABO0120002051

Geloofsgemeenschap Nistelrode
Lindenstraat 6
5388 HT Nistelrode
0413-363315
info@nistelrodedgh.nl
NL49RABO0137107412

Geloofsgemeenschap Nuland
Kerkstraat 30
5391 AA Nuland
073-5321215
info@nulanddgh.nl
NL51RABO0137501293

Geloofsgemeenschap Vinkel
Lindenlaan 22
5382 JA Vinkel
073-5321245
info@vinkeldgh.nl
NL16RABO0154402524

Geloofsgemeenschap
Vorstenbosch
Kerkstraat 4
5476 KC Vorstenbosch
0413-363315
info@vorstenboschdgh.nl
NL91RABO0155294350

Parochie De Goede Herder heeft
als KvK-inschrijffnummer
74858483.

Foto: Glas in Lood Sint Jan
Copyright foto's ©redactiedgh.



GEFFEN - HEESCH - NISTELRODE
NULAND - VINKEL - VORSTENBOSCH

Weekendvieringen:**Zaterdag**

16.00 uur Nistelrode
17.30 uur Vinkel
19.00 uur Heesch
19.00 uur Nuland

Zondag

9.30 uur Geffen
9.30 uur Nistelrode
10.30 uur Vorstenbosch

Overige vieringen:

weekdagen 9.45 uur kapel
St. Jozefoord Nuland
maandag 19.00 uur Nistelrode
woensdag 19.00 uur Nistelrode
donderdag 10.30 uur Nistelrode
Zorgcentrum Laarstede
donderdag 19.00 uur Heesch
Zorgcentrum Heelwijk
vrijdag 19.00 uur Geffen
kapel Oude Klooster

Redactieadres:

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412-451215
redactie@parochiedgh.nl

Als parochie maken we deel uit
van de Rooms-Katholieke Kerk in
het bisdom 's-Hertogenbosch.
Daardoor heeft de parochie de
ANBI-status.
ANBI nummer Parochie De Goede
Herder: 824154782

Pastoraalpraatje

Wat inspireert ons?

Als wij met één 'persoon' van de Drievuldigheid vaak niet zo heel veel hebben dan is dat wel met de Heilige Geest. Deze Geest zit in het kruisteken dat wij maken, maar vaak niet zo in ons gebed en ook niet in onze geloofsbeleving. Het is ook lastig om jezelf iets voor te stellen bij een Geest en daar de sporen van te herkennen in je leven maar het is toch juist die Geest die wij inspiratie noemen.



En zonder inspiratie kan niemand in het leven want het zijn onze gedachten en dromen die ons in beweging zetten en met ons de dingen om ons heen.

Ook in onze parochie zijn er velen die gedreven door de Geest, handen en voeten geven aan de zeer verschillende taken en bezigheden in onze geloofsgemeenschappen en zo alles gaande houden.

Wat die mensen inspireert en drijft kunt U verder in ons magazine lezen en in deze mensen zien wij wat de Geest doet en is en hoe divers Hij uitwerkt.

Het vieren van Pinksteren is dan ook het vieren van een startpunt van het samen evangelisch leven en in de Geest van Jezus op weg zijn.

God vraagt onderweg niet van ons dat wij als het ware bezeten raken van de Geest, maar wel ons laten inspireren door die Geest.

De Geest van God is Diegene die door Jezus wordt beloofd als helper wanneer Hij letterlijk uit het zicht verdwenen is en we op geloofskracht verder moeten.

Na Hemelvaart hebben de leerlingen dan ook hetzelfde probleem als wij vandaag; hoe nu verder als Hij niet meer in de buurt is?

Hoe te geloven in iets wat je niet kunt zien en daar je hele leven op in te richten en op af te stemmen met het vertrouwen dat het allemaal wel goed zal komen?

Deze houding past helemaal niet bij ons want we willen van minuut tot minuut weten waar we aan toe zijn en het liefste niets aan het toeval over laten maar zo zit het leven, en ook God, niet in elkaar.

Als we een stapje terug kunnen zetten en alles eens van wat afstand bekijken dan zullen we ook zien dat het misschien niet altijd gaat zoals wij zouden willen maar dat het daarom nog wel goed kan zijn.

Iets loslaten en uit handen geven is vaak een hele stap, ik spreek uit ervaring, maar als jij zelf het niet meer doet wil dat nog niet zeggen, dat anderen het misschien niet beter doen maar dat het toch gaat en goed komt.

Onze vrijwilligers zijn heel vaak mensen die heel veel tegelijk kunnen en altijd nog wel een beetje tijd hebben om een ander te helpen en de kracht van deze multitaskers komt van die Goede Geest.

Als wij een spoor van God willen zien en op zoek zijn naar inspiratie, dan mogen we ook zeker kijken naar onze vrijwilligers en in hen en door hen, God en Zijn Geest aan het werk zien.

De Heilige Geest en Pinksteren zeggen ons misschien niet zo veel maar het is juist die Geest die alles gaande houdt, zeker na Hemelvaart.

Mogen we onszelf niet alleen afvragen wat ons inspireert maar ook hoe wij onze goede gedachten en voornemens in praktijk kunnen brengen en zo een verschil maken in de wereld van vandaag.



Iedereen heeft wel een droom en die van God met ons wordt tastbaar in de kracht van de Geest die ons inspireert maar ook kracht geeft om door te zetten als het toch een keer tegen valt.

Inspireren we onszelf met de verhalen van hoe anderen die kracht van God vandaag omzetten in hele concrete daden van geloof en daarmee van naastenliefde!

Frits Ouwens pastoor

Geloofsgemeenschap Heilige Johannes' Onthoofding

Uitreiking van de Paaskaars aan een vrijwilliger.

Op woensdag 12 april ging Pastor Gerard Verbakel op bezoek bij een van de langst actieve vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Heilige Johannes' Onthoofding, mevrouw Martha Mulders-van Nistelrooij.



Martha kan smakelijk vertellen over tijden van vroeger en nu, want zij heeft inmiddels meer dan 60 jaren als vrijwilligster in onze parochiekerk gewerkt. Van huis uit komt Martha van de Kruisstraat, een gehucht tussen Nuland en Rosmalen. Zij ging daar ook naar school en in de wintertijd, zo vertelde ze, was het op school zo koud, dat de kinderen allemaal 'n muster (busseltje) hout aan een stro-touwtje mee naar school sleepten om de kachel te stoken.

Iedere week kwam de pastor, toen Pastoor Goossens, bij haar vader op bezoek en zij, Martha, werd dan naar buiten gestuurd om de koster, die in de auto wachtte, een sigaar te brengen. Dat waren nog eens tijden!

Na haar schooltijd ging Martha werken, maar 's zondags was het natuurlijk tijd voor de kerkgang. Niet alleen naar de ochtendmis, maar ook 's middags naar de Maria Congregatie door de kapelaan, 'n soort van catechese in de kerk. Voor de jongens/mannen werd dat gegeven door de pastoor en dat heette de Heilige Familie.

Martha was lid van de Jonge Boerinnenbond en vanaf haar twintigste heeft ze dan ook altijd gepoetsd in de kerk, zoals toen voor leden van die groep de gewoonte was. Het poetsen gebeurde in groepen, die om de beurt in de kerk verwacht werden. Omdat Martha altijd al hield van bloemen en tuinieren is ze op 'n gegeven moment, eind tachtiger jaren, ook lid geworden van de bloemengroep, die ervoor zorgt, dat de kerk altijd mooi versierd is. Tevens

zorgen deze vrijwilligers er ook voor, dat er met Allerzielen mooie bloemstukken op het kerkhof liggen op de graven van oud-pastors.

Met het ouder worden, kwamen ook de lichamelijke ongemakken en die hebben ervoor gezorgd, dat Martha vorig jaar haar actieve 'loopbaan' bij onze parochiekerk heeft beëindigd.

Als dank voor haar jarenlange bewezen diensten heeft Pastor Verbakel haar de Paaskaars van het afgelopen jaar overhandigd. Martha, namens de gehele Nulandse Geloofsgemeenschap ook hier een welgemeend dankjewel.



Kort bericht.

Ook dit jaar deed onze Nulandse Geloofsgemeenschap weer 'n duit in het zakje voor de jaarlijkse Bisschoppelijke Vastenactie. Voor het eerst in al die jaren niet als zelfstandige actie met een huis-aan-huis-collecte, maar onder de vleugels van de Stichting Goede Doelen Week Nuland. Zoals bij zoveel goede doelen werd het steeds moeilijker om collectanten te behouden en/of nieuwe te vinden. Vandaar deze aansluiting gezocht in de hoop op een mooie opbrengst voor het goede doel, onder het thema 'Mensen onderweg', voor mensen, die hun huis moeten verlaten op de vlucht voor (oorlogs)geweld of grote natuurrampen. De collectes op Aswoensdag en Witte Donderdag en een collectebus achter in de kerk zijn overigens wel behouden.



Pater Eustachius van Lieshout SS.CC.

Het afgelopen jaar was er, terecht, veel aandacht voor pater Titus Brandsma t.g.v. zijn Heiligverklaring door Paus Franciscus op 15 mei 2022.

In deze aflevering van het parochie-magazine willen we een andere, Zaligverklarde, Brabantse pater voor het voetlicht brengen, die in onze kerk een plaatsje naast Titus Brandsma heeft, namelijk pater Eustachius van Lieshout. Afkomstig uit Aarle-Rixtel, aldaar geboren op 3 november 1890 en in zijn nog jonge kindertijd speelkameraad van de vader van onze pastor Gerard Verbakel, eveneens afkomstig uit Aarle-Rixtel.

Eustachius werd als Huub van Lieshout geboren in een katholiek Brabants gezin met elf kinderen, die zeer godsdienstig werden opgevoed. Huub wilde al vroeg missionaris worden, net als zijn grote voorbeeld pater Damiaan de Veuster, de apostel van de melaatsen. Daarom wilde hij ook, net als Damiaan, lid worden van de Congregatie van de Heilige Harten en in 1915 trad hij daar in, met als kloosternaam Eustachius. In augustus 1919 werd hij tot priester gewijd. In de eerste jaren na zijn priesterwijding werkte Eustachius in het pastoraat in Nederland, eerst in Maassluis als aalmoezenier van Belgische glasblazers en daarna als pastor in de parochie van Roelofarendsveen.

In de jaren '20 van de vorige eeuw zocht de Nederlandse afdeling van de Congregatie een nieuw werkterrein in Latijns-Amerika. Dat werd Brazilië. In 1925 vertrok Eustachius dan ook met twee medebroeders als eerste naar dit nieuwe werkterrein. In 1934 werd hij pastoor van het stadje Poá bij Sao Paulo. Hier begon hij naam te maken, doordat hij door zijn zegen en zijn gebeden zieken genas en op allerlei andere manieren mensen hulp bood. Eustachius raakte langzaamaan tot ver in de omtrek bekend en na verloop van tijd kwamen dagelijks duizenden mensen naar Poá om de pater even te kunnen begroeten. Waar hij preekte, was de kerk te klein. Vanaf 1942, was Eustachius steeds voor enkele weken werkzaam in verschillende plaatsen. Zijn laatste standplaats werd Belo Horizonte. Hier kreeg hij in april 1942 de opdracht een nieuwe parochie te stichten en een kerk te bouwen. Daar begon de toeloop van mensen naar 'de Wonderdoener van Poá' al gauw opnieuw. Jammer genoeg heeft Eustachius niet lang in Belo Horizonte kunnen werken en zijn kerk kunnen afbouwen. In augustus 1943 werd hij ernstig ziek en bleek vlektyfus te hebben. In die tijd bestond er nog geen goed geneesmiddel tegen deze ziekte en hij stierf dan ook na een lang en pijnlijk ziekbed op 30 augustus 1943. Zijn begrafenis werd een triomftocht en vanaf die dag kwamen er onophoudelijk mensen naar zijn graf. In 1948 werd zijn lichaam overgebracht naar een graf in zijn eigen kerk. In 1955 werd er een begin gemaakt met het proces van de Zaligverklaring en op 12 april 2003 kreeg Eustachius van Paus Johannes Paulus II de kerkelijke titel 'Eerbiedwaardige Dienaar Gods'. Op 15 juni 2006 volgde

zijn Zaligverklaring in Belo Horizonte, waarbij meer dan 80.000 mensen aanwezig waren.



Dit jaar viert de Nulandse Harmonie Union haar 150-jarig jubileum en officieel werd dit jubileumjaar op zondag 16 april opgestart met een Heilige Mis in onze Parochiekerk, waarbij vele parochianen aanwezig waren. Pastor Gerard Verbakel is als beschermheer aan het bestuur en de vereniging verbonden, een traditie, die Union van harte in stand wil houden. De Harmonie verzorgde de muziek tijdens de dienst en sloot toepasselijk af met het mooie stuk 'Jubilee'.



In de kerk zijn momenteel enkele vitrines ingericht t.g.v. het grote Gildefeest van het Nulandse gilde St. Antonius Abt op zondag 21 mei, waarbij zo'n 1400 leden van ruim 40 Brabantse gilden de gehele dag acte de présence geven. Deze bijzondere dag start om 09.00 uur met een Heilige Mis, opgeluisterd door het gilde, waarna alle gildebroeders in optocht door het dorp zullen trekken. Later op de dag volgen dan op het gilde-terrein allerlei sportieve gilde-activiteiten.

Op zondag 28 mei is het weer tijd voor onze jaarlijkse bedevaart, die we organiseren met het Gilde van Sint Antonius Abt, naar de Zoete Moeder van Den Bosch. Bij vertrek zal een reisgebed worden uitgesproken en de bedevaartgangers/wandelaars zullen worden gezegend door pastor Gerard Verbakel. Onderweg is er 'n pauze met koffie, thee, fris en 'n koek en leden van het gilde zullen de bedevaartgangers vergezellen.



Mariakapel Geffen 70 jaar

De veldkapel... de allerkleinste gebedshuisjes, zo maar ergens in het groen, of aan een verlaten steegje, doorstaan de tand des tijds. Altijd zullen er mensen zijn, die even een momentje rust vinden, een bloemetje leggen of een kaarsje ontsteken bij Maria of een patroonheilige van de plaats. Ook zullen er altijd vrijwilligers zijn om zo'n kapelletje 'in ere' te houden door het schoon te maken, de omgeving aan te harken, te renoveren wat nodig is, of zelfs in deze tijd een nieuw te bouwen. De Mariaveldkapel aan de Veldstraat in Geffen, staat er dit jaar 70 jaar. Een officiële oorkonde uit 1953 is in lood gevat en in het voetstuk onder het beeld ingemetseld.



Kopie van de oorkonde van de Mariakapel in de Veldstraat, afkomstig uit het Memoriaal van de parochie H. M. Magdalena te Geffen

In 1972 droeg pastoor Smulders het kapelletje over, aan de toenmalige gemeente Maasdonk, waarvan een eigendomsbewijs bewaard is gebleven.

Mevrouw Door van Lee – Gloudemans, een ware Maria-vereerster, zorgde bijna 25 jaar voor een schoon kapelletje, dat er altijd bloemen stonden en dat het er rondom de veldkapel netjes uitzag. Als waardering voor haar werk, ontving ze in 1992 een Koninklijke onderscheiding. Ze overleed op 19 januari 2001.

Op 17 april 2001 heeft de gemeente Maasdonk onze veldkapel op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

In 2003, twintig jaar geleden, werd het gouden bestaan van de veldkapel uitgebreid gevierd. Een Mariakapelcommissie werd hiervoor in het leven geroepen. Het Geffense Sint Jorisgilde nam in samenwerking met Heemkundewerkgroep Vladerack

een grondige renovatie op zich, met praktische en financiële steun van velen: 50-jarigen, gouden huwelijksparen, dorpsgenoten en overige sponsoren.

De dakplaten en de kozijnen werden hersteld, 2 nieuwe knielbankjes gemaakt, glas-in-loodraampjes aangebracht en de binnenmuren werden schoongemaakt. Er werd een nieuw leien dakje op gelegd en een goud-iep geplant.

Ter herdenking aan hun moeder, werd door de kinderen Van Lee een plaquette opgehangen en ook een geschonken, zelf vervaardigde, rozenkrans. De omgeving rondom het kapelleke werd onder handen genomen, een zitbank geplaatst en tevens een grondspot, zodat het 's avonds verlicht werd.

Op 26 oktober 2003, de laatste zondag van oktober, precies zoals in 1953, werd er een feestelijke Mariavesper in de kerk gehouden met aansluitend een processie naar de veldkapel, waar die opnieuw plechtig werd ingezegend door pastoor Scheepers.

Het slotstuk was een samenzijn van alle betrokkenen, waarbij de loden pijp uit 1953 werd geopend. Een oorkonde + namenlijst was een verrassende vondst die een aantal weken in de kerk ter inzage heeft gelegen. Daarna is deze pijp weer teruggeplaatst, samen met een nieuwe pijp met daarin het nieuwe verhaal van de renovatie van 2003.

Elk jaar houden we bij goed weer een openluchtmiss, traditiegetrouw op Tweede Pinksterdag, die inmiddels het thema "Heilige Maria, Moeder van de Kerk" draagt. Aanstaande Tweede Pinksterdag, zondag 29 mei 2023 geven we een feestelijk tintje aan het 70-jarige kapelleke in Geffen. Muziekvereniging W.I.K. en het Sint Jorisgilde geven acte de préséance en de kinderen leggen bloemen bij Maria. Iedereen is hierbij van harte welkom!



Zet langs deze weg geen voet of oog Maria moer gegroet



De begeestering

Waarom ben je actief in de geloofsgemeenschap... wat drijft en motiveert je... wat is de begeestering van parochianen.... We vragen het in Geffen aan de familie Koenen, die inmiddels in Oss woont. Het hele gezin is betrokken bij kerkelijke activiteiten.



Ouders Pim en Josephine:

“We willen graag dienstverlenend zijn in het dorp. We putten inspiratie en steun uit het geloof, dat het na de dood nog beter wordt. Je moet daar dan wel wat voor doen. Je moet een beetje als Jezus worden of hem in ieder geval als groot voorbeeld zien.”

Pim is koster en acoliet:

Pim: “Ik moest tot mijn 12e jaar elke week naar de kerk in mijn geboorteplaats Westervoort. In de pubertijd kon ik daar een beetje onderuit komen omdat het studeren veel tijd kostte. Dat naar de kerk gaan werd steeds minder, hoe ouder ik werd. Ik vroeg me op een gegeven moment af of het niet beter was om Boeddhist te worden. In 2001 verhuisde ik voor mijn werk vanuit mijn vorige baan in Roosendaal naar Geffen, omdat ik graag dichtbij mijn werk woon. In mijn vrije tijd waren mijn hobby's klussen, fietsen, lezen, maar ik was verder niet bij een vereniging in het dorp. In 2005 leerde ik mijn echtgenoot Josephine kennen. Zij was een overtuigd katholiek. Ik moest van haar ook meteen weer naar de kerk. Dat deed ik het liefst op de zaterdagavond. Dus ik pikte de draad weer op. Op een gegeven moment werd ik door de toenmalige kapelaan Geelen gevraagd of ik niet mee wilde helpen als acoliet, want die konden ze nog wel gebruiken. Ik ben een paar weken later begonnen en meegelopen met Twan van Zantvoort. Hij liet ook meteen zien wat je allemaal moest doen als koster en acoliet. Dit moet rond 2008 zijn geweest. Als je koster/acoliet bent, ben je toch een beetje onder de mensen van het dorp. Dat vond ik wel een groot pluspunt.”

Josephine is koorlid en familiepastoraat:

Zoals gezegd was Josephine trouw aan de katholieke kerk. Ze komt uit de Filipijnen en daar was het geloof nog sterk aanwezig in haar jeugd. Eén specifieke gebeurtenis heeft toch wel veel invloed gehad op haar. Haar moeder heeft baarmoederhalskanker gehad en was door doctoren al opgegeven.

Ze konden niets meer voor haar doen. Door haar oma kwam ze een soort ziener van moeder Maria tegen die zei dat ze kon genezen van haar kanker. Ze moest dan elke nacht rond 03:00 de rozenkrans bidden samen met hele familie en God vragen om genezing. Dit heeft ze gedaan en na een jaar ging het al een stuk beter met haar. Ze heeft op een gegeven moment nog in het ziekenhuis een check gedaan, maar de kanker was verdwenen! Sinds die tijd was haar moeder vaak in de kerk te vinden en dat had natuurlijk weer invloed op Josephine. Josephine houdt van zingen, dus een logische stap was voor haar om bij een koor te gaan. Dat deed ze uiteindelijk bij Passe Partout. Jarenlang was ze maandelijks te horen als koorlid. Na de verhuizing naar Oss is ze (tijdelijk) gestopt. Ze wilde toch een beetje actief bij de kerk blijven en nadat Marianne Lepoutre haar gevraagd had, is ze nu ook actief bij het familiepastoraat en helpt bij de vormselvoorbereiding.

Hannah was misdienaar / nu acoliet:

Nadat Hannah haar 1e communie had gedaan, is ze enige tijd daarna samen met Marit van Wanrooij gaan misdienen. Zij kenden elkaar al van de majorettes. Ze werden er wel voor gevraagd.

Hannah en Sophie: uitbeiding kruisweg

Hannah en haar zus Sophie hebben ook wel eens meegedaan met activiteiten in de kerk zoals de uitbeiding van de Kruisweg. Daarnaast waren ze al vroeg bij de Kinderkerk aanwezig.

Het hele gezin

doet mee aan geloofsverdieping (catechese) in de Grote kerk (Willibrordusparochie) te Oss, daar valt ook de eerste Communievoorbereiding onder voor de jongste telg Niko. Hierbij mag hij de eerst Communie doen als hij er klaar voor is in een gewone zondagsviering.

Andere gezinsactiviteiten:

Gezinsweekend in Helvoirt (gemeenschap Emmanuel) Pim: “Josephine wilde ons toch verder betrekken bij het geloof. Ze vond online dat er een familiedag in Helvoirt bestond. Hier staat een voormalig klooster dat nu bezinningscentrum Emmaus heet. Je komt op het gezinsweekend op vrijdagmiddag aan en vertrekt op de zondagmiddag. Tussentijds zijn er lezingen van pastoors of religieuzen die betrekking hebben op het geloof en het leven van alle dag. Je eet samen, doet corvee samen, gaat samen naar de mis. Je overnacht als gezin in een familiekamer.” ...

Zomerkamp voor Hannah en Sophie.

Dit is alleen voor de kinderen, de ouders zij er niet bij. Hierbij zijn ze een week samen met katholieke leeftijdgenootjes. De locatie is ook het bezinningscentrum in Helvoirt. De kinderen worden een week lang begeleid met spellen, wandelingen en een toneelstuk opzetten dat op de laatste dag wordt opgevoerd. Daarnaast staat het geloof centraal. O.a. pastoors en nonnen begeleiden gedurende de dag groepjes van 6-8 kinderen. Hiermee worden de kinderen wat zelfstandiger en krijgen iets meer inzicht in het geloof.

In 2018 zijn we als gezin naar Lourdes geweest.

“Het was een lange rit naar Lourdes. We hadden in de plaats zelf een huis gehuurd zodat we te voet naar de bedevaartsplaats konden komen. We kwamen er dagelijks en woonden dan een mis bij. Er zijn ook Nederlandstalige missen in een aparte ruimte. Er waren ook missen bij de grot van de verschijning van Maria. Niko konden we een uurtje laten spelen in een crèche, daar is een speciale opvang voor jonge kinderen zodat de ouders rustig de mis kunnen volgen. 's Avonds was er altijd een processie, die hebben we ook een aantal keer meegelopen. Daarnaast hebben we ook de omgeving verkend natuurlijk, want je bent in de Pyreneeën. Col de Tourmalet was het bezoekje wel waard. Het was een bijzondere vakantie.”

Geloofsgemeenschap Heesch

Vertrek van notariaat uit pastorie

Mogelijk heeft u het al opgemerkt. Notaris Groenewegen heeft zijn notariaat beëindigt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tegelijk met de samenvoeging met het notariaat van Pinkse, Philips en Huberts is ook besloten een andere plek in Heesch op te zoeken. Daarmee kwam een einde aan een langjarig en voor beide partijen tevreden verloop van de huur.

Geloofsgemeenschap Heesch heeft inmiddels contact met een belangstellende partij om de pastorie te gaan huren.



Vrijwilligersavond Heesch juni

Ook dit jaar vind weer een vrijwilligersavond plaats. Als geloofsgemeenschap is het belangrijk de vele inzet en betrokkenheid van vrijwilligers gepast de aandacht te geven.

Interview Henk van Opstal

Henk van Opstal is jarenlang een betrokken vrijwilliger geweest in Heesch en is nu 91 jaar oud. Henk heeft een lange carrière in het onderwijs doorlopen. Hij begon als onderwijzer in Heesch, later is hij leraar geworden aan de VGLO-school (voortgezet gewoon lager onderwijs) in Heesch en toen deze VGLO-school overging in het LEAO in 1970 werd hij directeur LEAO (Lager Economisch en Administratief Onderwijs) in Berghem tot aan 1989 bij de fusie tot Hoog Brabant. Met name in zijn directeurschap stond Henk aan het begin van de inzet van de computer in het onderwijs. Zijn leerlingen maakten op school kennis met het leren werken met de computer in de administratieve vakken. Zijn docenten en medewerkers kregen meer en meer te maken met de landelijke invoering van de computer in de administratie van leerlinggegevens en de verantwoording richting onderwijsinspectie.

Henk ging in 1989 met pensioen en kreeg al snel bezoek van Jan Alferink. Jan polsde Henk voor activiteiten voor het ouderenwerk. De pastoor benaderde in diezelfde tijd Henk voor inzet in het parochiebestuur. Henk ging voor beiden aan de slag.

Bij het ouderenwerk begon Henk met het wegwijs maken van gepensioneerden in de eerste beginselen van het werken met de computer.

Henk zette na zijn pensionering zijn organisatietalenten in voor de parochie in Heesch. In eerste instantie was dat vanuit het parochiebestuur onder leiding van pastoor Lapidair. Het bestuurswerk heeft Henk echter snel losgelaten toen bleek dat hij zijn ervaring beter in kon zetten in de dagelijkse coördinatie achter de schermen van de parochie. Een kerkgebouw en kerkorganisatie met de vele vrijwilligers in koren en werkgroepen vraagt de nodige afstemming om elke week alle vieringen vlot te laten verlopen.

Interview Henk van Opstal vervolg

Pastoor Lapidaire vertrok en Henk nam van de pastoor de misintenties over. In het begin was dit een volledig papieren administratie en kwam het op een sterk geheugen van de pastoor en Henk aan. Henk had in het onderwijs al de mogelijkheden van een computerondersteunde administratie geleerd. Geleidelijk aan heeft Henk de hele routing van aanvragen van misintenties via de registratie in de agenda tot en met de publicatie in D'n Herd of het kerkblad en de latere website digitaal verwerkt. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst ter gelegenheid van Allerzielen en Allerheiligen op het kerkhof heeft Henk jarenlang gezorgd voor een net overzicht van de overledenen in de vorm van een kaartje. Henk werkte voor de totstandkoming van dat kaartje intensief samen met het bestuur van de stichting begraafplaats.

Het bleef niet bij misintenties. Henk heeft met grote steun van zijn vrouw Mariet bijgedragen aan de huwelijksvoorbereiding van de aanstaande echtparen in de Heesch. Samen met andere echtparen onder leiding van de pastoor gingen Henk en Mariet het gesprek aan met de aanstaande bruid en bruidegom over het trouwen voor de kerk, de rol van het geloof binnen het huwelijk en de beelden van de kerk bij het huwelijk.

In Heesch brak de tijd aan van de fusie van de Petrus- en Emmausparochie tot de nieuwe Petrus-Emmausparochie. Die fusie ging samen met de sloop van de Emmauskerk en de verbouwing van de Petruskerk.

Achter de schermen was Henk druk met de techniek achter de kerktelefoon en met de uitzending van de vele vieringen voor de lokale omroep. In Heesch lag er namelijk een verbinding tussen de Pas en de Emmauskerk. Henk van Opstal en Henk van de Akker werkten nauw samen om de video-opname van de vieringen correct op de kabel te krijgen. De kerkbezoekers zagen Henk en Henk achter de camera. Voorafgaand aan die opnamen was er de nodige voorbereiding om alle aansluitingen correct te realiseren. Na de vieringen maakten Henk en Henk ook de CD of DVD voor het archief van de lokale omroep. De combinatie Henk van Opstal en Henk van de Akker verzorgden ook de opnamen in de Petruskerk. Daarnaast zorgden beiden ervoor dat de opnamen in de Dintherse protestantse kerk uitgezonden werden door de lokale omroep.

Voor parochianen van met name de Emmauskerk betekende de fusie het verlies van hun vertrouwde omgeving. Binnen de Emmausparochie was al actie gezet op een gastteam. Het gastteam bestond uit een groep gastvrouwen die parochianen ontvingen en waar nodig van informatie voorzagen.

Henk heeft opnieuw met Mariet het gastteam verder georganiseerd en een centrale plek gegeven in het parochiecentrum. Het gastteam ontving overdag aanvragen, verzoeken, misintenties, aankondigingen van huwelijken, jubilea of dopen of uitvaarten en noteerde dat in de agenda. Vanuit het gastteam legde Henk de verbinding met het pastorale team en met de verschillende werkgroepen of koren of bestuur binnen de parochie om vervolgens alles in te plannen.

Bij de verbouwing van de Petruskerk heeft Henk van Opstal veel samengewerkt met Henk van Herpen. Die verbouwing was om meerdere redenen nodig. Voor alle parochianen was herkenning en een nieuw 'thuis' nodig. De bereikbaarheid van de kerk via telefoon vroeg een telefooncentrale met een automatische beantwoording buiten kantoortijden. De inzet van computers vroeg ook hier de aandacht naast de beschikbaarheid van de opnames van vieringen over de kerktelefoon en via de kabel. Het kerkbestuur zette de grote lijnen uit. De dagelijkse gang van zaken kwam terecht bij Henk en Henk. Henk van Herpen was de technische man in deze en Henk van Opstal de coördinator tussen bestuur, aannemers en onderaannemers. Henk van Herpen kroop bijvoorbeeld meermaals in de kruipruimte onder het parochiecentrum of in de kerktoren om de diverse leidingen te controleren en problemen op te lossen. Henk van Opstal stemde met name het administratieve stuk af of zorgde voor een strakke werkplanning.

Na de verbouwing gingen de diverse werkgroepen van Emmaus en Petrus samen verder. Piet Jacobs nam ook in de nieuwe parochie zijn oude rol als technische man van met name stroom en electronica op zich. Henk heeft samen met Piet de regieruimte voor de video-opnamen ingericht met alle apparatuur, leidingen en verbindingen binnen kerk en met de lokale omroep. Samen met Piet heeft Henk ook gezorgd voor de geluidsinstallatie op de begraafplaats, een welkome ondersteuning van de viering van allerzielen waardoor nabestaanden bij het graf van een overledene toch de viering prima kunnen volgen. Na het afscheid en overlijden van Piet heeft Henk met de reeds genoemde Henk van de Akker en Henk van Herpen de complete video- en geluidsinstallatie in de kerk aan de ontwikkelingen aangepast. Per viering was het mogelijk een opname te maken of rechtstreeks op de kabel te plaatsen of via livestream bij de mensen thuis te brengen. Dat betekende wel dat Henk bij vrijwel alle vieringen in de kerk was. Zo heeft Henk nog de opnamen van de afscheidsvieringen van pastoor van Heeswijk en pastor Pullens naast de verschillende carnavalsvieringen. Met name de herinneringen aan die carnavalsvieringen brachten bij Henk een brede glimlach op het gezicht want ook dat waren mooie momenten binnen de kerk.

Interview Henk van Opstal vervolg

Na de fusie van de Emmaus- en Petrusparochie gingen de koren toch afzonderlijk verder. Op een gegeven moment kwam er vanuit de pastoraatsgroep de gedachte om een Gregoriaans mannenkoor op te richten naast de bestaande gemengde koren. Henk van Opstal heeft vanaf de oprichting deel uitgemaakt van het Gregoriaans koor. Henk ervaart het Gregoriaans koor als een hele fijne groep mensen. Binnen het koor heeft Henk met enkele leden de coördinatie op zich genomen van de mappen voor de koorleden. ("Ik kon het niet laten...") Per koorlid een volledige map van het repertoire op volgorde. Voor iedere Gregoriaanse mis is een afzonderlijke opzet met de verschillende liederen. Bij de voorbereidingen voor onder andere het instuderen van een nieuwe mis moeten die mappen tijdig ter beschikking zijn om succesvol te kunnen reperteren. Henk is trouw aanwezig op de wekelijkse repetities ook al moet Henk dat de laatste tijd zich op laten halen door een collega-koorlid. Henk ziet bij de repetities een hoge opkomst van alle leden.

De laatste jaren is Henk lid geweest van de kerngroep. Henk had door zijn vele rollen veel inzicht en overzicht wat er binnen de geloofsgemeenschap speelde. Binnen de kerngroep wilde Henk vooral actief bijdragen aan een goedlopende organisatie. Met pijn in het hart heeft hij door het ouder worden en afnemen van zijn mogelijkheden om te lopen afstand moeten doen van zijn bijdrage aan de geloofsgemeenschap en zijn taken. Hij heeft die taken keurig overgedragen.

Terugblikkend merkt Henk meermaals op dat hij zonder de ondersteuning van zijn vrouw Mariet dit vele werk niet op deze manier had kunnen doen. Zij was daarin zijn steun en toeverlaat.

Henk heeft gedurende zijn betrokkenheid als vrijwilliger de daling van de rol van de kerk in Heesch en in Nederland waargenomen. Het aantal vieringen in Heesch loopt terug, het aantal kerkgangers per viering neemt steeds verder af en het aantal vrijwilligers daalt jaarlijks omdat er wel vrijwilligers stoppen maar weinig (jongere) vrijwilligers instappen.

Vanuit de misintenties ziet Henk dat in de vieringen het overlijden van een parochiaan bekend gemaakt wordt, dat de overledene wel op de begraafplaats bijgezet wordt maar dat de uitvaart niet in de kerk plaatsvindt. Kinderen zoeken naar alternatieven, ook als een van hun ouders een trouw kerkganger was. Door die keuze voor andere vormen van afscheid is volgens Henk de geloofsgemeenschap niet meer actief betrokken bij het afscheid en het moment van rouw. Henk merkt daarbij nadrukkelijk op dat andere vormen van afscheid wel degelijk een kwaliteit van beleving vormen. Als gelovig katholiek past het Henk persoonlijk om het afscheid in een kerkelijke uitvaart samen op katholieke wijze te gedenken.

Ook al stelt Henk nog graag zijn eigen overlijden uit, hij maakt duidelijk dat hij volgens zijn keuze met een kerkelijke uitvaart afscheid wil nemen.

Bij een uitzending van een recente uitvaart met een volle kerk zag Henk dat pastoor Ouwens zichtbaar genoot van het samenzijn van velen rondom het afscheid van een parochiaan.

Henk vindt het jammer dat er zoveel parochies wegvallen in Nederland. Als pluspunt noemt Henk de toenemende samenwerking binnen parochie De Goede Herder tussen de verschillende geloofsgemeenschappen. Hij heeft steeds geadviseerd om tijdig die samenwerking op te starten. Een mooi voorbeeld van die samenwerking noemt Henk de realisatie van de livestream van alle vieringen vanuit de hele parochie.

Vanuit de fusies in het onderwijs heeft Henk geleerd dat fusies zelden probleemloos verlopen. Datzelfde merkt Henk binnen onze parochie. Parochianen blijven vanuit gewoonte, gehechtheid of andere wensen de oude situatie vermelden zonder mee te groeien in de nieuwe situatie.

Onze parochie is rijk aan gebouwen en dat is volgens Henk een probleem voor de toekomst. Hoe vindt je als parochie een nuttig gebruik en een goede bestemming voor die vele gebouwen?

Tijdens het interview kwam een medewerkster van de thuiszorg om Henk te helpen bij het aantrekken van de steunkousen. Henk is blij dat hij met hulp van zijn dochters, zijn burens, zijn hulp in de huishouding en de thuiszorg nog thuis kan wonen.

Na een periode in het ziekenhuis werkt Henk er hard aan om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Daarbij maakt hij graag gebruik van de digitale mogelijkheden van de computer en zijn mobiele telefoon. Als hij ziet dat hulpmiddelen beschikbaar zijn, is een bestelling via bol.com snel geregeld. Henk wil graag anderen ondersteunen en helpen maar vindt het uitermate lastig om hulp te vragen.

Henk maakte tijdens het interview de vergelijking tussen de thuiszorg en de kerk. Zowel in de thuiszorg als in de kerk neemt de beschikbaarheid van uitvoerenden af. Als maatschappij ligt er een steeds grotere taak om desondanks toch aan de zorgbehoefte te kunnen voldoen.

Henk laat de toekomst van de parochie over aan de wijsheid van parochianen, pastoraatsgroep, parochiebestuur en het pastorale team.

Geloofsgemeenschap Vinkel

In onze geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Vinkel, onderdeel van de parochie De Goede Herder zijn ongeveer 150 vrijwilligers actief.

Samen met het pastoraal team zorgen zij mede voor de leefbaarheid in onze geloofsgemeenschap door inbreng van hun tijd, hun energie, hun capaciteiten en hun toewijding.

De kerk van nu kan niet meer zonder de inbreng van vrijwilligers op de diverse terreinen en werkgebieden.

Om enkele taken en lokale werkgebieden te benoemen: Acolieten (zij verzorgen mede de diensten in de kerk), werkgroep alleengaanden, de avondwake groep, de bloemengroep, de collectanten, de interieurverzorgers, werkgroep kerk en samenleving, klussengroep, werkgroep kerkbalans, onderhoudsploeg van het kerkhof, lectoren, werkgroep liturgie, de Zonnebloem, het Gemengd Koor en het koor Derplu, MOV.

Daarnaast zijn er nog vrijwilligers actief in overkoepelende werkgroepen, het bestuur van de kerngroep en het parochiebestuur.

Een van de vrijwilligers.

Een van de 150 vrijwilligers is Mariet van Loon. We vroegen haar hoe e.e.a. in zijn werk is gegaan om vrijwilliger te worden en wat haar motiveert om vrijwilliger te zijn.

Mariet van Loon: "Bloemschikken vond ik leuk om te doen en daarom werd ik door de werkgroep gevraagd om mede de bloemen te verzorgen in de kerk.

De parochie bood me een cursus aan van 5 lessen wat op zich ook al leuk was om te doen.



Omdat je in een groep bezig bent geeft dit fijne contacten en samen ben je verantwoordelijk.

Inmiddels verzorg ik mede de bloemen in de kerk al meer dan 25 jaar."

Een groot deel van de vrijwilligers is actief op meerdere terreinen binnen de kerk

Mariet: "Omdat de mensen waarmee je samenwerkt ook op diverse terreinen actief zijn, rol je zelf ook van het een in het ander. Heb je ook tijd om de kerk mee te poetsen is dan een logische vraag. Ik ben zelf van boerenafkomst, heb geen hekel aan werken en dat doe je dan maar. Later kwam daar ook de pastorie bij, de woning van Marietje Langens toen die het zelf niet meer kon en de was verzorgen."

Meerdere verenigingen.

Enmaal bekend binnen de kerk als vrijwilliger is het een kleine stap om gevraagd te worden voor andere sociale activiteiten.

Mariet: "In 2004 werd ik gevraagd of ik zin en tijd had om met de jongeren van de zonnebloem die een lichte beperking hadden, mee op vakantie te gaan. Ik heb dat gedaan en zo rolde ik in De Zonnebloem, in het lokale bestuur en het regiobestuur.

Behalve bestuurstaken heb ik ook veel bezoekwerk gedaan en ook nu nog ga ik bij enkele gasten op huisbezoek. Als het weer het toelaat ga ik nu met Vinkelse bewoners op stap met de duofiets.

Al met al fijne activiteiten om te doen en waarmee je voor anderen iets kunt betekenen."



(foto: De Zonnebloem)

Amber Vervenne

Amber Vervenne, dochter van Heidi Vervenne - secretaris van het bestuur De Goede Herder - is 18 jaar en doet vrijwilligerswerk binnen onze parochie voor het familiepastoraat. Helaas vanwege de drukte op school de laatste tijd wat minder maar na deze periode pakt zij de draad weer op.

Amber is in januari een weekend naar Ameland geweest, georganiseerd door Jong Bisdom Den Bosch. Op Ameland kwamen katholieke jongeren uit heel Nederland bij elkaar, als kennismaking met de Wereldjongerendagen die dit jaar in Lissabon worden georganiseerd.

Wat zijn de Wereld Jongeren Dagen?

De Wereld Jongeren Dagen (WJD) is een van de grootste internationale evenementen van de Katholieke Kerk. Om de twee à drie jaar komen honderdduizenden – soms wel miljoenen! – jongeren vanuit alle continenten bijeen, om het katholieke geloof te vieren. Dit jaar zijn de WJD in Lissabon, Portugal.

Elke WJD heeft een thema. Voor Lissabon 2023 zal dat zijn: 'Maria stond op en ging met spoed'

Jong Bisdom Den Bosch organiseert een 16-daagse busreis naar de Wereldjongendagen in Lissabon. Onderweg is er een programma in Taizé, Barcelona, Toledo en Fatima. Meer informatie over de Wereldjongerendagen is te vinden op de site van WJD (wjd.nl).

Ameland

Op vrijdag 25 januari vertrok Amber vanuit Den Bosch met een minivan bestuurd door broeder Jan naar Holwert. Daar aangekomen gingen ze rond zes uur op de boot naar Ameland. Het weekend begon met een kerkdienst in Ameland. Vervolgens zijn ze met zijn allen naar groepsaccommodatie de Molenhof gegaan in Nes. Hier hebben ze een gezellige pubquiz gedaan en is iedereen in groepjes ingedeeld op basis van regio, dit waren ook de deelgroepjes voor het hele weekend.



Zaterdag...

Na een koude nacht begon de dag vroeg met een gezamenlijk ontbijt, waarna iedereen naar de kerk is gegaan voor een mis.

Na de mis hebben de deelgroepjes zich verzameld in de basisschool in de buurt en hier hebben ze samen verdiept over de mis.

's Middags was er ook wat vrije tijd om bijvoorbeeld een strandwandeling te maken op Ameland. Ook waren er 's middags verschillende workshops in het thema van Portugal en WJD, zoals Portugese tegeltjes schilderen, zingen, een gesprek over leven in een seculiere samenleving en nog veel meer. Aan het eind van de dag was er nog een avond van Barmhartigheid. Dit was een hele fijne avond waar je kon biechten en er was een aanbidding.



Zondag...

Op zondag begon de dag weer met een kerkdienst waarna er gezamenlijk werd opgeruimd op de locatie. Na de lunch werd het langzaam weer tijd om te gaan en vertrokken de jongeren weer terug naar huis.

Na een lange terugreis kwam Amber 's avonds laat weer aan in Den Bosch. Hier namen jongeren uit ons bisdom nog afscheid van broeder Jan en elkaar.

Amber heeft in Ameland veel leuke contacten gelegd en heeft hier dan ook veel vriendschappen aan overgehouden waar ze nog regelmatig mee spreekt. Om de paar weken houden een aantal jongeren van het weekend online een verdiepingsavond waarin ze samen geloofsgesprekken voeren.

Parochieblad Vorstenbosch, gemaakt door vrijwilligers

Al sinds 1970 verschijnt er wekelijks gratis huis-aan-huis in Vorstenbosch het Parochieblad met alle zaken over de kerkelijke activiteiten van de lokale geloofsgemeenschap. Maar ook de gemeenschapsactiviteiten krijgen een plaats in dit Parochieblad. Alle verenigingen, stichtingen en diensten die in Vorstenbosch actief zijn, kunnen hierin hun wekelijkse activiteiten publiceren. Zij allen betalen daarvoor een vergoeding waarmee de kosten van het maken van het parochieblad voor een groot gedeelte kunnen worden gedekt.

De parochie geeft het blad uit, vrijwilligers in Vorstenbosch verzorgen de inhoud en het drukwerk. Het bereik is groot en direct en de berichten worden goed gelezen.

In dit artikel willen we stilstaan bij de belangrijkste vrijwilliger die dit al vele jaren doet, namelijk Henny van der Heijden. Henny is de redacteur, de samensteller van de lay-out, de financieel verantwoordelijke en de coördinator van de artikelen, zodat die elke week tijdig op dinsdagavond gereed zijn.



Parochie De Goede Herder
parochieblad Vorstenbosch

Parochieberichten 1 april t/m 7 april 2023 (week 14)

Pastoraalpraatje

Voor een goede week.

Historie van Parochieblad Vorstenbosch

In 1970 is het parochieblad ontstaan door een initiatief van Pastoor Dekkers en de "Zusters van Barmhartigheid" uit het Klooster van Vorstenbosch. Zij namen het initiatief om wekelijks een gestencild parochieblad te gaan maken en dit te verspreiden bij alle huishoudens van de Sint Lambertusparochie.

In eerste instantie bevatte het gestencilde A4 blaadje alleen berichten van de parochie. De tijdstippen van eucharistievieringen, voorganger, misdienaars, koor en misintenties. In de loop der jaren werd het medium steeds meer gebruikt om korte mededelingen en berichten te plaatsen van verenigingen, instellingen en bedrijven. Nu, ruim 50 jaar later, blijkt deze vorm en uitvoering nog steeds een heel effectief middel om berichten in de kern Vorstenbosch te delen.

In 1982 zijn de zusters vertrokken uit Vorstenbosch en hebben de parochianen de volledige uitgave en is de verspreiding door vrijwilligers overgenomen.

Sinds die tijd is Henny van der Heijden betrokken bij het parochieblad.

Ze typte op stencils en drukte deze af op een stencilmachine van de parochie tot eind 1988. Toen Martje van Heeswijk, na ruim 30 jaar, in 2004 stopte als eindredacteur nam Henny deze taak van haar over. Met de intrede van de computer kon het parochieblad digitaal samengesteld worden en ging Henny dit wekelijks uitvoeren. Vanaf 2005 is Henny eindredacteur, samensteller en financieel beheerder.



Zodra het parochieblad compleet is gevuld en in de goede lay-out gezet wordt het doorgestuurd naar de volgende groep van vrijwilligers.

Dat zijn de drukkers die met een moderne kopieermachine elke week ruim 750 exemplaren van meestal 4 pagina's tekst maken en sorteren.

Deze exemplaren worden per buurt verdeeld in pakketjes voor alle buurten van Vorstenbosch. Een bezorger brengt deze naar elke buurt. Iedere buurt heeft weer een eigen vrijwilliger beschikbaar, die wekelijks het parochieblad in de brievenbus van elke bewoner van Vorstenbosch stopt.

Ook zijn de parochieberichten digitaal leesbaar via vorstenbosch-info of de website van de parochie. Vele oud-inwoners van Vorstenbosch maken hier dankbaar gebruik van.

De "Vorstenbossche parochieberichten" worden inmiddels wereldwijd gelezen.



In de periode van 19 maart tot 2 mei 2023 is in de kerken van onze Parochie De Goede Herder gebruikt gereedschap ingezameld ten behoeve van projecten in o.a. Tanzania, Gambia, Kenia, Kameroen en Democratische Republiek Congo.

De goederen worden verzameld in de zes kerken van de Parochie en vervolgens worden de ingezamelde gereedschappen gesorteerd in kisten, naar Afrika vervoerd. Vorig jaar zijn 4 containers op die wijze gevuld en per zeetransport verstuurd. In totaal zijn er vorig jaar in de Parochie de Goede Herder, vijf volle aanhangers plus daarbij de volle laadruimte van de bedrijfsbus, opgehaald in onze geloofsgemeenschappen. Iedereen was er enthousiast over. Het ingezamelde gereedschap wordt door de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. verder bewerkt voor hergebruik.

Dit gereedschap wordt door de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. verder bewerkt voor hergebruik



Stichting Solidariteitswerkplaats Uden e.o.

In Afrika bieden we ondersteuning zodat mensen een eigen inkomen kunnen verwerven en zo een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. In Nederland wordt via stichting Caritas St. Petrus Uden ondersteuning geboden cq worden goederen ter beschikking gesteld. Van de niet herbruikbare gereedschappen worden onderdelen verzameld en het restant van metalen wordt gerecycled. Ook de dan nog overgebleven materialen worden als restafval naar ARN afgevoerd en leveren dan energie voor verwarming van woningen.



Door deze maatschappelijk verantwoorde manier van werken bereikt De Solidariteitswerkplaats Uden e.o., meerdere doelen tegelijkertijd:

“Dat komt tot uiting in hoe wij solidair met mensen omgaan (people), de manier waarop we met onze omgeving, het milieu, de grondstoffen en andere middelen omgaan (planet) en tenslotte hoe wij de opbrengst bestemmen en de doelstellingen definiëren (profit).

Daarmee worden meerdere doelen bereikt nl.:

- De nog herbruikbare spullen worden optimaal benut (circulaire economie);
 - Mensen in ontwikkelingslanden krijgen kansen voor een betere toekomst;
 - Minderbedeelden een kans op een beter leven geven;
- In de solidariteitswerkplaats in Uden verrichten vakbekwame vrijwilligers zinvol werk in een prettige werkomgeving met oog voor elkaar.

Eerst inspecteren en zonodig repareren

De ingezamelde in onbruik geraakte gereedschappen worden door vrijwilligers van Solidariteitswerkplaats Uden e.o. geselecteerd naar vakgebied.

Na een grondige onderhoudsinspectie, worden ze opgeknapt voor gebruik in landen in ontwikkeling in Afrika. Vele ervan zijn dan niet meer van nieuw te onderscheiden. Zo zijn er in 2022, 585 eindproducten verzameld en samengesteld tot ca. 70 gereedschapsets voor timmerlieden, automonteurs, electromonteurs, metselaars en loodgieters. Het gereviseerde gereedschap wordt in kisten per set gesorteerd zodat het ter plekke direct ter beschikking kan worden gesteld aan de ambachtslieden.

Solidariteitswerkplaats Uden e.o. werkt samen met andere wereld werkplaatsen in Noord-Brabant en gezamenlijk zorgen zij voor het transport in containers naar Afrika. De kosten daarvan worden via sponsoracties gefinancierd. Met onze inzameling van oud gereedschap dragen wij als Parochie De Goede Herder hiermee ook ons steentje bij.

Naaimachines voor Tanzania

De broers Rini en Ties Somers uit Vorstenbosch zijn ooit begonnen met het inzamelen van oude trap/hand naaimachines. Daarmee kunnen zij gehandicapten in Tanzania, op de missiepost van hun broer Pater Jan Somers, een nieuwe toekomst bieden als kleermaker.

De aanleiding was een interview met Jan Somers "Tijdens een huisbezoek raakte ik als priester aan de praat met de ouders van een invalide kind. De ouders deden alsof hij niet bestond en hadden hem verstopt. Ze schaamden zich voor hem omdat hij niets zou kunnen. Zo schrijnend. Dat taboe moest worden geslecht. Toen zijn we begonnen met die trap/hand naaimachines. Ambachtelijke apparaten, want stroom hebben ze niet tot hun beschikking. En we zijn ook naaicursussen gaan aanbieden. Eens per jaar logeert de cursusgroep drie weken bij ons. Ze moeten zelf eten meenemen, we gaan niet alles voor ze regelen. We leggen ook vast dat ze de machines niet mogen verhandelen.

Kalwande is een regio van 30 kerkdorpen, in een gebied met de omvang van Nederland. Gehandicapten in de regio van Kalwande, waar de missiepost van pater Somers is gelegen, krijgen een naaimachine inclusief een cursus naaien om als kleermaker in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Daardoor tellen zij weer mee als volwaardig persoon in hun dorp cq stam. Het doel daarbij is, om gehandicapte personen in de omgeving Kalwande weer een positie geven in de maatschappij.



In de loop van de jaren zijn er steeds meer zaken bijgekomen waaraan ook behoefte is. Tini en Rini zamelen nu oude naaimachines, fietsen, rollators, gereedschap in, die daarna per zeecontainer vanuit Nederland naar Tanzania vervoerd worden.

Een paar keer per jaar worden de ingezamelde Burgh-Haamstede in Zeeland gebracht om verzonden te worden. In oktober 2022 is er weer een hele container vol met spullen op de boot naar Tanzania gezet.



In het voorjaar van 2023 is de container aangekomen in Kalwande daar zullen de spullen allemaal een tweede leven gaan krijgen in het Afrikaanse land. Dit project wordt jaarlijks herhaald zodra er voldoende naaimachines of andere spullen beschikbaar zijn.



Vorig jaar zijn er naast naaimachines ook andere spullen meegezonden. Zoals fietsen, rollators, rolstoelen en zelfs een paar oude ploegen die daar door ossen getrokken kunnen worden.



Voor de inrichting van de nieuw gebouwde kerk in Kalwande is afgelopen jaar een kist met kerkspullen naar Tanzania verzonden.



Bidden



KIK

'Ssst!' doen de muisjes tegen elkaar. 'Ssst! Kik slaapt!' Het is waar. Kik zit op zijn wijwaterbakje en heeft zijn ogen dicht. De muizenkinderen kijken bezorgd toe. 'Als je slaapt, moet je toch liggen?' fluistert er één, 'Misschien kunnen we Kik even neerleggen'. 'Een kussentje maken voor onder zijn hoofd!' roept een ander. Ze slepen van overal pluus en spinrag bij elkaar, waar ze een verend kussen van maken. Dan beginnen ze Kik met kracht om te duwen. Kik schrikt! 'Wat ... doen jullie?' zegt hij terwijl hij zijn evenwicht probeert te bewaren. 'We helpen je met slapen!' roepen de muisjes. 'Ik sliep niet,' zegt Kik, 'Ik zat te mediteren. Dat betekent dat je stil bent, niet kwaakt of rondkijkt, alleen maar bij jezelf bent.'

'Oooohh,' knikken de muisjes, 'Mogen wij meedoen??' Ricardo muis doet zijn ogen dicht. Maar al gauw springt hij weer rond. 'Nee! Het lukt niet, metineren.' Hij heeft te veel gedachten en muizenissen die eruit moeten. 'Geeft niet,' zegt Kik. 'Je kunt ook bidden. Dan doe je óók je ogen dicht en geeft geen piep, maar ... je mag alles denken en zeggen wat je op je hart hebt. God luistert naar je. Als je uitgebeden bent, voel je je anders!' Dát proberen de muizen meteen. Ze hebben hun ogen dicht. Je ziet de muizenissen op hun gezicht. Dan worden ze rustiger. Heerlijk rustig. Kik pakt zijn nieuwe kussen erbij en gaat erop zitten. Dat heeft hij nou altijd willen hebben.



Bidden



Uit de Bijbel

Jezus zei: 'Gebruik bij het bidden geen massa woorden zoals sommige mensen. Die denken dat ze vanwege hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe ze niet na. Je Vader in de hemel weet wat je nodig hebt voordat je het Hem vraagt!' Naar Matteüs 6:7



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Juijens