

Parochiemagazine De Goede Herder

Uitgave november 2022

D. J. F. SACRI IMPER. MILES.
ORD. CIVIL. MILETIVS. RESTAVR. AB
PAPA AC DOMICELL. SOPHIA VAN

DE VAN DER SCHVEREN
26 OCT. 1855 EXTER. CATHEDR.
BOMMEL CONIVNOTI SO GRATI M. P.

Contactgegevens:

Parochie De Goede Herder
Kerkstraat 2
5384KB Heesch
0412-451215
info@parochiedgh.nl
www.parochiedgh.nl
NL39RABO0302792031

Parochiebestuur:

Pastoor F. Ouwens, voorzitter
W. van Lith, vice-voorzitter
H. Vervenne, secretaris
W. Platenburg, penningmeester
R. Hanssen
J. Jacobs
C. van de Wetering
M.J. van Dinther

Pastoraal team:

F. Ouwens, pastoor - deken
Kerkstraat 4
5476 KC Vorstenbosch
0413-363315
f.ouwens@parochiedgh.nl

G. Verbakel, pastoor in solidum
Kerkstraat 30
5391 AA Nuland
073-5321215
g.verbakel@parochiedgh.nl

J. van Bommel, diaken
Lindenlaan 22
5382 JA Vinkel
073-5321245

Pastoraatsgroep:

F. Ouwens, pastoor
G. Verbakel, pastor
J. van Bommel, diaken
J. van Alphen
A. van de Biezen
H. van de Brand
M. Keijzers
J. Leijen
M. Westerlaken

Geloofsgemeenschappen:

Geloofsgemeenschap Geffen
Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073-5321216
info@geffendgh.nl
NL86RABO0115807292

Geloofsgemeenschap Heesch
Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412-451215
info@heeschdgh.nl
NL54RABO0120002051

Geloofsgemeenschap Nistelrode
Lindenstraat 6
5388 HT Nistelrode
0413-363315
info@nistelrodedgh.nl
NL49RABO0137107412

Geloofsgemeenschap Nuland
Kerkstraat 30
5391 AA Nuland
073-5321215
info@nulanddgh.nl
NL51RABO0137501293

Geloofsgemeenschap Vinkel
Lindenlaan 22
5382 JA Vinkel
073-5321245
info@vinkeldgh.nl
NL16RABO0154402524

Geloofsgemeenschap
Vorstenbosch
Kerkstraat 4
5476 KC Vorstenbosch
0413-363315
info@vorstenboschdgh.nl
NL91RABO0155294350

Parochie De Goede Herder heeft
als KvK-inschrijfnummer
74858483.

Foto: Glas in Lood Sint Jan
Copyright foto's ©redactiedgh.



GEFFEN - HEESCH - NISTELRODE
NULAND - VINKEL - VORSTENBOSCH

Weekendvieringen:**Zaterdag**

16.00 uur Nistelrode
17.30 uur Vinkel
19.00 uur Heesch
19.00 uur Nuland

Zondag

9.30 uur Geffen
9.30 uur Nistelrode
10.30 uur Vorstenbosch

Overige vieringen:

weekdagen 9.45 uur kapel
St. Jozefoord Nuland
maandag 19.00 uur Nistelrode
dinsdag 9.00 uur Vorstenbosch
woensdag 19.00 uur Nistelrode
donderdag 10.30 uur Nistelrode
Zorgcentrum Laarstede
donderdag 19.00 uur Heesch
Zorgcentrum Heelwijk
vrijdag 19.00 uur Geffen
kapel Oude Klooster

Redactieadres:

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412-451215
redactie@parochiedgh.nl

Als parochie maken we deel uit
van de Rooms-Katholieke Kerk in
het bisdom 's-Hertogenbosch.
Daardoor heeft de parochie de
ANBI-status.
ANBI nummer Parochie De Goede
Herder: 824154782

VIERINGEN - KERSTMIS 2022



Geloofsgemeenschap Geffen:

Kerstavond, 24 december
19:00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Passe Partout

Eerste Kerstdag, 25 december
09:30 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor

Tweede Kerstdag, 26 december
09:30 uur Eucharistieviering m.m.v. Passe Partout
11:15 uur Kindje wiegen voor kinderen en ouders



Geloofsgemeenschap Heesch:

Kerstavond, 24 december
18:00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Familiekoor

Eerste Kerstdag, 25 december
09:30 uur Eucharistieviering m.m.v. Fanfare

Tweede Kerstdag, 26 december
09:30 uur Eucharistieviering



Geloofsgemeenschap Nistelrode:

Kerstavond, 24 december
16:30 uur Eucharistieviering
gezinsviering m.m.v. Projectkoor

21:00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Con Fuoco

Eerste Kerstdag, 25 december
09:30 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor

Tweede Kerstdag, 26 december
09:30 uur Eucharistieviering m.m.v. Con Fuoco



Geloofsgemeenschap Nuland:

Kerstavond, 24 december
18:00 uur Woord en
Communieviering
m.m.v. Familiekoor

Eerste Kerstdag, 25 december
11:00 uur Eucharistieviering m.m.v. KBO koor

Tweede Kerstdag, 26 december
11:00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor



Geloofsgemeenschap Vinkel:

Kerstavond, 24 december
17.30 uur
Eucharistieviering
m.m.v. DERPLU

Eerste Kerstdag, 25 december
11:00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. Gemengd koor



Geloofsgemeenschap Vorstenbosch:

Kerstavond, 24 december
19:30 uur Eucharistieviering
m.m.v. Timeless

Eerste Kerstdag, 25 december
11:00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Present

Tweede Kerstdag, 26 december
10:30 uur Eucharistieviering m.m.v. Fanfare

Wat verwachten wij van God?

Als we in de wereld om ons heen kijken dan is er veel wat ons vandaag onrustig maakt en misschien zelfs wel angstig voor zelfs de meest nabije toekomst. We horen de hele dag maar over problemen en het woord crisis komt zo vaak voorbij dat er steeds bij gezegd moet worden over welke dat gaat want er zijn er vele. Onze energie, boodschappen, huizen, economie, vluchtelingen alles verkeert in crisis en het maakt ons onrustig en we zoeken als vanzelf naar houvast en stabiliteit.

En waar ben je dan veilig?

Veel mensen zoeken hun houvast in complottheorie of elkaar aanvallen over een woord en mening en proberen zo nog wat greep te krijgen op een ongekende situatie. Toch mogen we ook beseffen dat al onze problemen niet nieuw zijn, maar er altijd al geweest zijn en dat een stuk relativering ook op zijn plaats is.

We hebben soms het gevoel dat ons nooit iets ergers is overkomen dan vandaag, maar dat valt allemaal nog wel mee en tegelijk staat het leven altijd onder druk door dingen waar wij echt geen greep op hebben.

Toen alles draaide als nooit tevoren, daar gaan we weer, kwam Corona en was alles ineens anders. Samen hebben we dat zo goed en zo kwaad als het ging doorstaan en toen er weer licht was aan het einde van de tunnel, brak er oorlog uit in Europa en waren we ineens weer terug bij af. Maar zo zal het altijd blijven gaan en als er weer vrede is, komt er wel weer een ander probleem.

De capaciteit om met tegenslag om te gaan is er niet groter op geworden en iets is al heel gauw een probleem, maar gelukkig praten we daar dan weer over tot we een ons wegen en de overheid gooit er weer een zak geld tegenaan en alles is weer goed in de wereld.



Toch gaat het oplossen van uitdagingen veel verder en is geld niet overal het antwoord op, want het gaat allereerst om een houding en een mentaliteit.

De echte veranderingen in deze wereld komen niet van politici en mensen die zichzelf leiders noemen, maar van iedere mens van goede wil en daar hebben we er nooit genoeg van!



Nu we samen vol zorgen op weg gaan naar een Kerstfeest dat ons vooral veel plezier moet brengen en daarna naar een jaar van wie niemand weet wat het worden zal, mogen we ons afvragen wat ons houvast en stabiliteit geeft.

De vraag naar God mag daarbij niet ontbreken en wij als Christenen moeten die niet alleen blijven stellen maar vooral ook beantwoorden.

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we die allereerst ook aan onszelf stellen. Wie is God voor mij en wat verwacht ik van Hem in mijn leven en hoe kan ik dan zelf leven vanuit dat geloof?

De Advent geeft ons de tijd en de gelegenheid om daarmee bezig te zijn en juist in een moment van rust en reflectie te zien, dat het leven niet allereerst bestaat uit crisismanagement maar uit een open weg om te gaan en er onderweg zelf en met anderen het beste van te maken.

We hebben veel wat ons bezorgd kan maken maar we hebben één ding wat rust geeft: namelijk het beseft dat God ons iets beloofd heeft en dat nog gedaan heeft ook! Ik wens U van harte dat geloof toe en de kracht die dat geven kan. Leef vooral in een echte en oprechte verwachting van een God die ons leven deelt en alles is en geeft wat een mens gelukkig kan maken en die de inspiratie biedt om te zien wat antwoorden zijn voor vandaag en morgen.

En in die zin wens ik U een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.
Pastoor Fr. Ouwens

Synode 2021-2023 Luisterende Kerk

Zondag 17 oktober 2021 is in ons bisdom het synodale proces gestart, op weg naar de bisschoppensynode van oktober 2023. Dat gebeurde feestelijk in de Sint-Jans kathedraal met een Eucharistie en een vesper. Ook in de 260 andere kerken van ons bisdom is voor het welslagen van het synodale proces gebeden. Het woord synode betekent letterlijk samen op weg. Paus Franciscus, die sinds zijn verkiezing in 2013 aan onze Kerk nieuw elan geeft, nodigt ons uit om samen na te denken over de Kerk van vandaag en morgen.

De Algemene Bisschoppensynode, die in 2023 is gepland, wordt voorbereid in alle bisdommen van Nederland.

Het thema van de Bisschoppensynode is:

'Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio.'

Communio: is het Latijnse woord voor gemeenschap.

Participatie: Door de doop, het vormsel en de Eucharistie zijn wij geroepen om het geloof concreet gestalte te geven.

Missie: Onze missionaire opdracht is zorgen voor de voortgang van het evangelie in ons bisdom en ons land.



Doel van het synodaal proces

Het synodaal proces wil primair materiaal verzamelen voor het werkdocument dat zal worden geschreven voor de bisschoppensynode van oktober 2023 in Rome. Tijdens deze synode zullen de aanwezige bisschoppen aanbevelingen doen die uiteindelijk door onze paus zullen worden verwerkt in een richtinggevend document. Deze tekst zal leidend zijn voor de marsroute van onze Wereldkerk naar de toekomst.

Diocesane fase

Op zondag 17 oktober 2021 werd de synode in ons bisdom geopend met een feestelijke Eucharistieviering en een Evensong in de Sint-Janskathedraal, voorgegaan

door onze bisschop. De basisvraag die in de synode van bisschoppen in 2023 beantwoord zal worden, is de vraag hoe wij als katholieken, geleid door de Heilige Geest, meer communio, meer participatio en meer missio kunnen tonen. Paus Franciscus heeft aan alle leden van onze wereldkerk gevraagd om hier materiaal voor aan te leveren, materiaal wat uiteindelijk zal leiden tot een document waar de bisschoppen in 2023 over zullen spreken tijdens de synode.



Een luisterend oor

Input vanuit het bisdom:

Velen deden mee aan de synodale raadpleging.

Om de synode vruchtbaar te laten zijn, gingen we actief met elkaar in gesprek. Binnen het bisdom deden we dat binnen de verschillende diocesane gremia (lekenraad, diakenberaad, priesterraad, kathedraal kapittel, raad voor economische aangelegenheden etc.) maar ook binnen de parochies (met gelovigen, werkgroepen etc.).

Diocesaan rapport "Hoopvol luisteren naar Gods Geest"

Op basis van al het aangeleverde materiaal is het rapport "Hoopvol luisterend naar Gods Geest" als diocesane synthese van het synodale proces in het bisdom van 's-Hertogenbosch gepresenteerd. In het synoderapport komen vijf aanbevelingen naar voren:

- Bevorder het gemeenschapsgevoel
- Extra focus op jongeren en vernieuwingen
- Hervorm de leiderschapscultuur
- Investeer meer in vorming en catechese
- Treed meer naar buiten

Het diocesane rapport is verzonden aan het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Het synode-team van het bisdom van 's-Hertogenbosch bestaat uit: Aletta Steensma, Freek van Genugten en vicaris-generaal Theo Lamers.

Familiepastoraat

In onze parochie, parochie De Goede Herder, zijn wij gestart met het opzetten van familiepastoraat.

Dat is nodig omdat we merken dat in onze dorpen de groep voor ondersteuning voor de sacramentsvoorbereiding klein geworden is. Daarnaast zien we dat er eigenlijk geen kerkopbouw is. We hebben wel dopelingen, communicanten en vormelingen, maar die zien we niet meer zo vaak terug in de kerk.

Familiepastoraat is gelijktijdig met het hele gezin catechese ontvangen, elkaar ontmoeten en samen vieren. Het mooie van familiepastoraat is dat we de gezinnen kennen, een langdurige betrokkenheid hebben. Ze komen voor langere tijd regelmatig bij elkaar.

Ouders zijn heel belangrijk. Als we de ouders het enthousiasme voor het geloof weer kunnen laten voelen en ze de meerwaarde kunnen laten voelen van samen geloven, dan betekent dat dat bij de kinderen in het gezin ook de betrokkenheid groeit. Want ze delen het samen thuis.



Toen ons werd gevraagd tijdens een van onze bijeenkomsten: Wat is familiepastoraat voor jullie? kwamen we tot het volgende: Een gemeenschap waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en bemoedigen, waar mensen elkaar tot steun kunnen zijn en samen vreugde beleven. De nadruk mag liggen op pastoraat voor (jonge) gezinnen, tieners en jongeren. We willen hen meenemen van waaruit zij staan en hen uitnodigen tot geloof.

Hiervoor is verbinding en samenwerking nodig tussen hen die zich inzetten als vrijwilliger voor onze parochie, maar ook met parochianen algemeen. Waarbij samen vieren, samen delen en oog voor elkaar hebben hoog in het vaandel staan.

Het familiepastoraat in onze parochie gaan we opzetten in de vorm van kliederkerk.

Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Er staat een Bijbelverhaal centraal en de aanpak is creatief. Er is veel aandacht voor gezinnen met kinderen en er worden veel mensen bij betrokken.



Bij kliederkerk is iedereen welkom. De plek waar mensen van alle leeftijden op laagdrempelige wijze het christelijk geloof kunnen ontdekken. Kliederkerk verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met bijbel en geloof. En helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven.

Omdat we uit zes geloofsgemeenschappen bestaan zullen we als een soort karavaan rondtrekken. In de praktijk komt het er op neer dat we een kliederkerkbijeenkomst voorbereiden en dat we daarna gaan kijken in welke van onze zes geloofsgemeenschappen deze het beste plaats kan vinden. Dit kan in en buiten de kerk zijn.



Voorlopig hebben we voor 2023 al 4 data en thema's vastgesteld:

- Februari: **Valentijn**
- Juni: **Ik ga op reis en neem mee....**
- Oktober: **Franciscus, dierendag**
- December: **Advent en Kerst**

Dit is de eerste informatie over ons familiepastoraat. In de plaatselijke kranten en /of parochiebladen zal te zijner tijd verdere informatie worden gegeven.

De kerststal opbouwen is een dankbare klus

In vervlogen tijden bouwde in Geffen de kapelaan in zijn eentje de kerststal op in de kerk. Daarna kreeg hij hulp van een enkele vrijwilliger.

Jarenlang timmerde vervolgens Henk Steenberg (†) een volle week heel secuur met alles uitgemeten, aan een podium, een stal en aankleding en zeer voorzichtig werden de aloude beelden op de plaats gezet.



Zo'n twintig jaar geleden deden we een beroep op Scouting Geffen om met meer handen, met Kerstmis, de geboorteplaats van Jezus gestalte te geven in onze kerk. Prachtige creaties werden verzonnen op meerdere plekken. Vooraan in de rechterbeuk, achteraan in de kerk rond de doopvont en vooraan vóór het altaar in meerdere delen. Een oude stal, een Oosters huis, een grot, een herbergdorp, een heuse woestijn. Scouting bouwde steeds alles op in twee dagen.

De groep dunde uit en twee betrokken scouts bleven de parochie trouw om deze jaarlijkse klus te klaren: Marc van Griensven (48 j.) en Chrisjan van Dinther (48 j.) met ondersteuning van Frans Rovers, voor de hand- en spandiensten. Marc en Chrisjan zijn helemaal op elkaar ingespeeld en ze beginnen er tegen Kerstmis gewoon samen aan, zonder tekening. Bijna ter plekke bedenkt Marc wat ze weer zullen gaan maken. Chrisjan zorgt voor de aanplanting en het groen. Er worden ook opgezette dieren geplaatst, met als laatste aanwinst een heuse 'Bambi'. Marc: "Voor mij is deze leuke kerstactiviteit een creatieve uitlaatklep. En één keer in het jaar, dat is goed te overzien! We hebben gegipst, gestuct, gezaagd, gegaasd



en heel veel materialen worden hergebruikt, lekker duurzaam. We hebben er altijd met veel plezier aan gewerkt". De mannen genieten er ook van, als de bezoekers het mooi vinden. En ja, de welbekende knikengel vindt het ook altijd prachtig, want die knikt heel vaak: 'Ja, prima'!

De laatste jaren staat de kerststal vlak vóór het altaar. Alle kerkgangers hebben er direct zicht op en de kinderen kunnen lekker dichtbij komen.

Inmiddels zijn er extra 'hulphanden' van de twee tuinmannen Henny van den Berg en Martien Romme. Dat moet goedkomen.

Wellicht hebben de kerststalbouwers dit jaar weer een leuk idee. We laten ons verrassen.



Geloofsgemeenschap Heesch

Verduurzaming pastorie en parochiecentrum

Afgelopen zomer is de verduurzaming van pastorie en parochiecentrum uitgevoerd. De stalen kozijnen en ramen met enkel glas zijn vervangen door houten kozijnen en ramen met dubbelglas. De ventilatie is aangepast en er is onderhoud gepleegd. Tijdens de verduurzaming is het werk in pastorie en parochiecentrum zo min mogelijk gehinderd.

Het klimaat binnen pastorie en parochiecentrum is duidelijk verbeterd. Gebruikers en gasten merken het op. De komende maanden houden we in de gaten wat het verbruik van met name gas is. Daar komen in een volgende uitgave van het parochiemagazine op terug.



Aanpassing huurprijs ruimtes voor niet-parochiële groepen

Als geloofsgemeenschap stellen we ruimtes ter beschikking tegen een vergoeding voor groepen mensen met activiteiten die passen binnen de doelstelling van de geloofsgemeenschap. Die vergoeding is een bijdrage in de kosten voor de geloofsgemeenschap, die duidelijk onder de echte kostprijs ligt. Gezien de forse verveelvuldiging van de energielasten hebben we die vergoeding verhoogd.

Vertrek notariaat uit pastorie

Zoals u mogelijk al in de Mooi Bernhezer heeft gelezen, vertrekt het notariaat als huurder uit de pastorie begin van het nieuwe jaar 2023.

We hebben na een langdurige en prettig verlopen huurperiode als bestuur opdracht verstrekt om een nieuwe huurder te zoeken.



Vrijwilligersavond

Na twee jaar stilte vanwege Corona hebben we op woensdagavond 21 september de vrijwilligers weer kunnen ontvangen in de dagkerk. Een zestigtal vrijwilligers waren aanwezig en hebben in een gezellige sfeer het samenzijn prettig vorm gegeven.



50 - jarig Jubileum Jo Bosma

Op 17 Juni 1972 begon Jo Bosma als collectant in de kerk van de Petrus Emmaus parochie te Heesch en dat doet hij tot op de dag van vandaag. Ook heeft Jo gedurende vele jaren het kerkblad bezorgd en de kerkbijdrage opgehaald. Voor zijn verdiensten voor de kerk in Heesch gedurende de afgelopen 50 jaar heeft Jo de St. Jans penning van het bisdom Den Bosch ontvangen. Deze werd namens het bisdom uitgereikt door pastoor Ouwens op 21 September tijdens de vrijwilligersavond van de Petrus Emmaus geloofsgemeenschap in Heesch .





MARIETJE WILLEMSE GEËERD MET DE SINT JANSPENNING

Voor de laatste keer luidde ze op 7 oktober jl. de bel in de vrijdagavondviering... Marietje Willemse – van Ravenstein nam, na trouwe dienst van bijna 25 jaar, afscheid als kapelkoster in Geffen. Ze wilde graag ergens bij betrokken blijven en daarom heeft ze tot op 94-jarige leeftijd 'gediend' in onze geloofsgemeenschap. Wekelijks zette ze alle misbenodigdheden klaar voor de voorgangers, haalde bewoners van zorgcentrum de Heegt op voor de viering, collecteerde en liep een rondje met de priester langs de bewoners die op hun kamer de communie wilden ontvangen. Pastoor Ouwens sprak in de Mariaviering over de 'vele Maria's die er in ons midden zijn', waarvan Marietje er één is. "Die mogen we best eens voor het voetlicht brengen". Daarom verraste hij haar met een speciale attentie: de Sint Janspenning van het Bisdom 's-Hertogenbosch. Daarmee was Marietje zeer vereerd, een extra pluim voor het jarenlange vrijwilligerswerk. Van harte proficiat!



Dopen uit traditie, automatisme of geloof.

Wat zegt de bijbel over de doop?:

De doop wordt vermeld in de Bijbel. In het Oude Testament komt het begrip doop niet zozeer voor, maar het Nieuwe Testament begint bij Johannes de Doper, die de doop van bekering en vergeving van zonden predikt. Jezus Christus laat zich dopen door Johannes de Doper. Ook de discipelen van Jezus pasten de dooppraktijk toe. Op de pinksterdag na de hemelvaart van Jezus werden ruim 3000 mensen gedoopt en zo ging dat door in alle christelijke gemeenten die ontstonden.

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen een stuk onderwijs aangaande de doop. Hij beschouwt de doop als een begrafenis van de oude mens, waarna de nieuwe mens in Christus uit het watergraf opstaat. In de brief van Paulus aan de Galaten wordt de doop een "bekleed" worden met Christus genoemd. In de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs maakt Paulus een vergelijking tussen de doop en de doortocht van het volk Israël door de Schelfzee bij de uittocht uit Egypte.

Het doopsel is een van de zeven sacramenten waar de kerk van God is op gegroundvest. Wat is een sacrament? Alle sacramenten zijn bijbels. Een sacrament is de nabijheid van God in het leven van mensen en vooral voor de jongst geborene. Sacramenten brengen de nabijheid van God tot leven. De sacramenten worden op bijzondere momenten in het leven toegediend: bij geboorte, huwelijk, ziekte en andere gebeurtenissen.

Het doopsel is ook het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Zonder het eerste sacrament van de doop kunnen wij de anderen 6 sacramenten niet ontvangen. De doop is het initiatie sacrament aan het begin van je leven, of bij ouderen tot bekeerling naar het christendom. In de kerkelijke leer staat het als volgt omschreven: Het doopsel is het fundamentele sacrament van de christelijke initiatie en maakt een mens tot lid van de Kerk, de gemeenschap van gedoopten; door het sacrament van het doopsel wordt een mens opnieuw geboren: hij begint een nieuw leven 'in Christus'.

Toch wordt er de laatste jaren veel minder gedoopt. Men ziet jammerlijk de waarde er niet meer van in. Er zijn dan verschillende groepen te onderscheiden:

Men doet het uit principe als een voortzetting van de opvoeding. Omdat het er gewoon bij hoort. Een soort automatisme. Dan is er nog een groep die het vanuit het geloof doen. Het gebeurt ook weleens dat het gedaan wordt voor vader of moeder. Zelfs voor opa en oma. Maar als we het doen laten wij het doen voor het kind. Zodat het kind, kind van God kan worden. Neem daar als ouders ook de verantwoordelijkheid voor in de katholieke opvoeding. Wij kunnen toch allemaal de tien geboden. De ouders beloven, onder toezien oog van peter en meter, het kind daarin op de voeden.

Ja, durven wij in 2022 deze stap nog te nemen? De echte reden is dan voor mij dan ook niet belangrijk, men neemt de stap en daar heb ik respect voor. Men neemt de verantwoordelijkheid voor de eerste stap. Er zijn ook ouders die laten het kind beslissen als het ouder is. Ik heb hier moeite mee. In de eerste jaren van het leven van het kind, nemen de ouders heel veel beslissingen in het prille leven van het kind. Beslissingen die een kind ook niet kan nemen. Het kinderdagverblijf en de school worden ook door de ouders beslist. Ook in de keuze van kleding en voeding beslist het kind zelf niet.

Ik ken ouders die noemen het doopsel het leven vieren. In deze tijd kan ik daar best achter staan, Een doop wordt dan een soort dankviering voor het leven. Het kind is gewild en wij danken God voor zijn leven. Daarom mogen wij het kind de doop niet onthouden.

Hoe ziet een doopviering eruit: De symbolen tijdens de doopviering.

De baby wordt gedoopt met water In naam van Vader, Zoon en Geest. De baby krijgt een kruisje met Chrisma (olie) als teken van de Heilige Geest. Jezus de gezalfde. Bij de katholieke kerk krijgt de baby een doopkaars. Als teken dat hij of zijn het leven van Christus is, die zelf ook het licht der wereld is.

Na de doop krijgt de dopeling een doopkleed (wit kleed) omgewikkeld als beschermend kleed en als teken van nieuw leven.

Een Chinese filosoof Loazi zei: Elke grote reis begint met een eerste stap. Ik vind deze zin altijd van veel wijsheid getuigen, die je beslist ook op deze stap kunt zetten. De belangrijkste stap voor de doop van uw kinderen is om naar het parochie secretariaat te gaan en u aanmelden. Dan is er nog geen beslissing. U kunt dan altijd een afspraak met een priester of diaken maken. Deze willen vervolgens met u in gesprek gaan. Daarna ligt altijd de weg open om ja of nee te zeggen.

Diaken Hans van Bommel ofm
06 129 46 265



Kerken en SchuldHulpMaatje : SAMEN LUKT 'T

Schulden, armoede, we zien het overal om ons heen. Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft te maken met (dreigende) financiële problemen. Ook in de omgeving van jouw kerk. Als kerk sta je klaar om mensen te helpen met die financiële zorgen, maar de hulpvragen komen vaak niet vanzelf binnen.

Naastenliefde is onze basis van waaruit we werken en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze deelname aan de SchuldHulpMaatje-aanpak, willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Door de samenwerking van parochies en gemeente in de "Stichting Schuldhulp Bernheze", en de aansluiting hiervan bij de landelijke aanpak van SchuldHulpMaatje, versterken we elkaar.

Hoe doe je dat dan? Met het initiatief SchuldHulpMaatje! Ook onze Parochie werkt samen met het initiatief SchuldHulpMaatje.

Onze aanpak is aanvullend op de reguliere schuldhulpverlening en gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties. Samen lukt 't ...



Samenwerken met SchuldHulpMaatje!

Alles wat SchuldHulpMaatje doet, is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken. We bereiken mensen via onze netwerkaanpak en bieden hulp met getrainde vrijwilligers. Deze vrijwilligers, ook wel Maatjes genoemd, bieden begeleiding en ondersteuning. Centraal staan hierin gedragsverandering en begeleiding naar financiële zelfredzaamheid.

Vroegsignalering en preventie

SchuldHulpMaatje heeft een specifieke aanpak ontwikkeld om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en effectief te helpen. Met gerichte campagnes op het internet bereik je mensen uit woonwijken waar het risico op schulden hoog is. En dat werkt. Daar kan ook de gemeente van profiteren.

Gratis en betrouwbare hulp bij geldzorgen en schulden.

SchuldHulpMaatje biedt gratis hulp en ondersteuning bij geldzorgen en schulden. Door allerlei omstandigheden kun je te maken krijgen met geldzorgen of schulden en dat overkomt 1 op de 5 gezinnen in Nederland. Dan is het fijn als je daar vertrouwelijk met iemand over kunt praten en ondersteund wordt bij het vinden van oplossingen. Onze vrijwillige SchuldHulpMaatjes zijn daarvoor goed opgeleid en ze helpen je graag.

Een SchuldHulpMaatje kan veel betekenen voor een effectieve uitvoering van preventie en vroegsignalering van schulden en armoede in de gemeente.



Wie gaan mij helpen?

Onze SchuldHulpMaatjes zijn gecertificeerde vrijwilligers die mensen met financiële problemen begeleiden en ondersteunen. Wij nemen niet de verantwoordelijkheid uit handen. We nemen de tijd om te luisteren naar jouw verhaal en zoeken samen naar oplossingen. We doen dit vrijwilligerswerk omdat we rotsvast geloven in de optelsom van samen sterk. Omdat we geloven dat het kan. Hoe eerder je aan de slag gaat met het zoeken van oplossingen hoe beter; aarzel dus niet om contact met ons op te nemen, wij helpen je graag weer goed op weg!



Samen lukt 't ...

Voor Bernheze is de Coördinator Jos van Eerd, e-mail contact@bernheze.schuldhulpmaatje.nl of 06-38165967. Neem contact op met Jos. Sluit je ogen niet voor schulden! Iedereen kan in financiële problemen komen. Ook in de gemeenten Oss en 's-Hertogenbosch is schuldhulpmaatje actief.

Eucharistieviering op het terrein van de Polderkerk

Op maandag 29 augustus vond volgens traditie weer de jaarlijkse Gilde-mis plaats.

Elk jaar weer is het 'n waar genoeg om de prachtig uitgedoste leden van het gilde Sint Antonius Abt in hun geel-groene uniform door het dorp te zien marcheren, vooafgegaand door de standaardruiter te paard. Dit alles op, wat wij noemen, Kermis-maandag, de dag waarop het jaarlijkse feest wordt gevierd.

Vanaf het gildeterrein aan de IJzerkampen ging het in optocht langs zorgcentrum Martinushuis en verder naar onze parochiekerk St. Johannes Onthoofding, alwaar door de vendeliers een groet werd gebracht aan onze parochiekerk.



Van daaruit ging de stoet naar de plek in de polder, waar ooit de Nulandse parochiekerk stond, nu gemarkeerd door het Keltisch kruis en steenkorven, onder de naam Polderkerk. Daar aangekomen werden zij opgewacht door Pastoor en Gildeheer Gerard Verbakel.

Onder een mooi zonnetje werd daar om 10.00 uur de Eucharistie gevierd, waarbij gilde-broeders assisteerden en het koor de dienst opluisterde. Ieder jaar is het thema van deze gildemis Johannes de Doper, aangezien 29 augustus de sterfdag is van de naamgever van onze parochiekerk. Er waren, behalve de gildebroeders en hun familie, vele andere Nulandse belangstellenden aanwezig en zij allen genoten na afloop van de viering van de vendelgroet voor de Kerkelijke Overheid bij het Keltisch kruis.



M.O.V. in Nuland

Wat nu bekend staat als de werkgroep M.O.V. werd in 1969 in Nuland opgericht als Parochieel Missie Comité, met als doel de missiebelangen van de parochie Nuland te behartigen. Er was al een zgn. Missie-naakring in Nuland en ook was er de Katholieke Actie, waarbij vier keer per jaar door zelatrices werd gecollecteerd. In die oprichtingsjaren voelden men zich nog erg verbonden met de diverse Nulandse missionarissen, die over de gehele wereld hun goede werken verrichtten, te weten de Paters van Nistelrooij (Afrika), Gloudemans (Zuid-Amerika), Dollevoet (Afrika), van Pinxteren (Azië), van Erp (Afrika) en Zuster van Nistelrooij (Afrika), die met regelmaat financiële steun van het PMC ontvingen.

Was missiewerk vroeger vooral geloofsverkondiging, van lieverlee werd het meer sociaal apostolaatswerk: de missionarissen schonken ook aandacht aan onderwijs en gezondheidszorg. Ging het vroeger vooral om geld voor de missionaris, in de huidige tijd speelt vnl. de hulp aan onze medemens, die gericht is op een meer menswaardig bestaan door leefomstandigheden te verbeteren, o.a. door scholing en een betere gezondheidszorg. Samen bijdragen aan een eerlijkere verdeling over alle mensen in onze Schepping.

Het idealisme van de vroegere missionarissen bestaat nog steeds en hun goede werken worden tegenwoordig uitgevoerd door ontwikkelingswerkers en jongeren, die iets voor hun medemens willen betekenen. Als voorbeeld noemen wij Diane van Nistelrooij, die voor stage naar Buja in Kameroen ging om er les te geven. Was er bij aankomst geen gebouw en lesmateriaal, inmiddels staat er 'n school met 13 lokalen. We ondersteunden dit project met de opbrengst van Rondje Nuland, de Fiets/wandeltocht en de Zwerfvuilactie en natuurlijk publiciteit in de Klepel. Heden ten dage voelen gelukkig nog veel parochianen zich betrokken bij het werk van de M.O.V.-groep, o.a. in de vorm van vele vrijwilligers, die elk jaar in de Goede Week de Vastenzakjes ophalen (dit jaar met 'n opbrengst van ruim € 3.600)! En in de extra mandjes-collectes (dit jaar meer dan € 870) achter in de kerk voor bijvoorbeeld de MIVA, de Vredesweek, de Adventsactie, de Memisa, Missio en de Week van de Nederlandse Missionaris, wordt goed gegeven, indachtig Paus Franciscus, die onlangs in zijn jaarlijkse boodschap voor Missiezondag nog opriep om 'getuigen van Christus te zijn' en wij ondersteunen dit graag.

Kerkwijdingsfeest 25 september 2022

De door oorlogshandelingen verwoeste parochiekerk van Nuland werd herbouwd naar ontwerp van architect J. Magis uit Helmond. Zijn ontwerp was geïnspireerd op de Bossche school, maar niet direct een product ervan. De aanbesteding vond plaats op 28 februari 1950 en het karwei voor de bouw werd gegund aan aannemer H. Aarts uit Helmond voor een bedrag van 300.000 gulden. Op 24 september 1951 kwam Monseigneur Mutsaers, bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch, naar Nuland om de nieuwe kerk in te wijden. Die het overigens nog zonder toren moest doen ! Daarvoor werd een actie gestart om voldoende gelden bijeen te brengen voor de bouw, die in 1958 gereed kwam. Veertien jaar na de verwoesting van de kerk in oorlogstijd had Nuland eindelijk weer een volwaardige kerk.

Om dat te gedenken, vieren we in het laatste weekend van september het Kerkwijdingsfeest, met daaraan gekoppeld een bijeenkomst voor alle vrijwilligers, waarvan we er zo'n 200 tellen. De 'aftrap' was met een speciale Eucharistie-viering om 11.00 uur voor alle vrijwilligers met hun evt. partners en andere gelovigen, waaraan muzikale medewerking werd verleend door de gezamenlijke koren. Na afloop waren allen genodigd op een speciale brunch in de zonnige tuin van Pastoor Verbakel, qua organisatie perfect gekoppeld aan het 55-jarig bestaan van CO Nuland, die daarna op dezelfde locatie haar Frühshoppen had georganiseerd. Ruim 80 parochianen zaten aan een welgevulde dis en genoten van elkaar én het heerlijke zonnetje !



Kerstmis 2022

Binnen afzienbare tijd zijn we in de Adventstijd en dat betekent ook in onze parochiekerk een tijd van voorbereiding op Kerstmis. Natuurlijk wordt de kerk mooi versierd en wordt de grote kerststal weer door de werkgroep geplaatst, maar een van de andere activiteiten betreft de inrichting van de jaarlijkse kerstallententoonstelling in de vitrines in de linkerzijbeuk van de kerk.

Van diverse parochianen zijn hier kleine en grote(re) kerststalletjes te bewonderen uit alle uithoeken van de wereld, want Kerstmis wordt overal gevierd. Het is een kleurrijk gezicht en jong en oud loopt dan ook bewonderend onder het uitroepen van 'Oh, kijk hier (of daar)' rond om alles goed te kunnen zien. Ook dit jaar is de kerk in deze tijd open en we heten belangstellenden dan ook van harte welkom om mee te komen genieten. De kerk is geopend gedurende de weekenden en ook op Tweede Kerstdag van ongeveer 10.00 tot 16.00 uur.



Ouderen en jongeren houden elkaar in balans?

Ouder worden en de zorg voor onze ouderen is de laatste tijd een punt. Het is een groot item geworden.

Is dit van deze tijd of is dit al eeuwen?

De eerste aanwijzing dat we voor onze ouders moeten zorgen, vinden we in de Tien Geboden – "Eer uw vader en uw moeder." In het Oude Testament, evenals in veel antieke culturen, kwam het vaak voor dat een hele familie als één gezin bij elkaar woonde. Daardoor was de zorg voor bejaarde ouders en familieleden een familietaak.

De eerste aanwijzing dat bejaarde ouders niet altijd door hun kinderen of familieleden werden verzorgd, vinden we in het Nieuwe Testament, namelijk in Handelingen 6, waar de kerk voor weduwen zorgt. "De kerk moet zorgen voor elke weduwe, die niemand anders heeft om voor haar te zorgen. Maar als ze kinderen of kleinkinderen heeft, dan is het allereerst hun verantwoordelijkheid om godsvrucht te tonen en hun ouders te verzorgen, als dank voor wat hun ouders voor hen deden".

Dit zijn bijzonder sterke woorden van Paulus, maar het is duidelijk dat met name christenen voor hun ouders moeten zorgen, als die op leeftijd komen. Tegenwoordig wordt daar misschien iets anders tegenaan gekeken; niet alle ouders willen bij hun kinderen inwonen en door hen worden verzorgd. Ze vinden het moeilijk om zorg van hun kinderen te accepteren en ze zijn gesteld op hun onafhankelijkheid.

Toch blijft zorg voor ouderen de opdracht van de kinderen en de kerkgemeenschap. Wat en wie komt dan op de eerste plaats? Ik denk de kinderen zolang de ouders leven. Daarna de zorg van de kerkgemeenschap. Vaak duwen parochies de zorg voor ouderen en zieken onder de diaconie van de kerk en denken dan dat het geregeld is. Persoonlijk vind ik dit een taak van de hele gemeenschap. Ik praat dan over ouderen, zieken en eenzamen.

Daarnaast ligt er nog steeds voor kinderen de taak het gebod om hun ouders te eren. Kinderen zullen hun best doen om op allerlei manieren aan dit vijfde gebod te voldoen. Ze kunnen hun ouders geen dingen opdringen, bijvoorbeeld met betrekking tot huisvesting. Wat zij passend voor hen vinden, hoeft dat voor hen nog niet te zijn. Ze moeten hen bijvoorbeeld niet dwingen in een zorginstelling te gaan wonen, als ze dat zelf niet willen. (Tenzij er sterke medische redenen zouden zijn om dat wel te doen.)

Soms worden ouderen gezien als een last, in plaats van een zegen; ze krijgen dan niet altijd het respect dat ze verdienen. Ouderen op hun beurt kunnen daar dan weer negatief op reageren. Ouders komen een keer te overlijden en naderhand blijven veel kinderen achter met een schuldgevoel als gevolg van een niet altijd respectvolle houding naar hun ouders toe. Achteraf beseffen ze dit. Vaak kunnen jongeren voor oudere mensen met een bepaalde nood of behoefte veel betekenen.

In verschillende steden en dorpen heb je de jongerengroepen M25. Zij doen diaconaal werk met als basis het Evangelie van Mattheus. In het 25ste hoofdstuk staat, dat je Christus tegenkomt in de noodlijdende, de hulpbehoefte en zieken. Deze jongeren doen projecten bij daklozen, gehandicapten en de zorg via de voedselbank. Vaak kiezen de jongeren om te werken voor ouderen. Deze jongeren knappen tuintjes op van ouderen. Juist wanneer je zelf als oudere niet zo vaak meer de deur uit kunt, ga je wél van je tuin genieten, vooral als er iets gebeurt in die tuin.

Een ander voorbeeld van een van de jongeren (een jongen van 14, nog maar kort in ons land): Ik bezocht een oudere dame van 90 jaar die vroeger lerares was. Zij vond het niet alleen leuk om wat van mij en mijn school te horen. Ze vond het ook fijn om mij tips te geven over mijn uitspraak. Ik was namelijk nog niet zo lang in Nederland. Zo kan ik tientallen verhalen vertellen hoe deze jongeren met ouderen omgaan. Vaak raakte me dat persoonlijk.

Verschillende groepen ouderen komen bij mij op de pastorie. De zonnebloem, de alleengaande groep, de tuingroep. Ik kijk er altijd naar uit om jullie te verwelkomen.

Ouderen hebben een wijsheid door een grote levenservaring. Graag maak ik daar gebruik van. Laten wij daar ook gebruik van maken en ouderen kunnen van jongeren ook veel leren. En denk alleen maar aan wegwijzen maken in de computers, telefoontjes en technische apparaten.

Wat betekent het om ouderen te eren? De Bijbel geeft richtlijnen met betrekking tot zorg voor ouderen. Elke cultuur hanteert eigen normen voor het omgaan met bejaarde ouders en familieleden. Laten we niet vergeten dat respect de basis is voor de manier waarop we voor hen zorgen. En we moeten altijd bereid zijn om hun behoeften serieus te nemen. Vaak mis ik ook mijn vader en moeder en zou ik hen weleens raad willen vragen. Dat is niet meer mogelijk, maar ik voel het wel als een groot gemis.

Tot slot: zie ouderen en jongeren als een zegen voor elkaar in het leven.

Diaken Hans van Bommel ofm



Hans van Bommel

25 jaar broeder en 20 jaar Diaken.

Met belangstelling van dorpsgenoten, vroegere collega's, medebroeders, familie en belangstellenden vierde Hans van Bommel op zondag 11 september in de Vinkelse kerk zijn jubileum als 25 jaar franciscaan en 20 jaar diaken. Na de dienst volgde er een receptie in de kerk en een gezellig samenzijn in de pastorie. Voor genodigden was er een etentje ter afsluiting.



Dierenzegening.

Op dinsdag 4 oktober vond een dierenzegening plaats door diaken Hans van Bommel in de pastorietaan te Vinkel.

Met deze oude traditie is weer een aarzelend begin gemaakt en krijgt volgend jaar zeker een vervolg.



Oproep.

Om onze parochiegemeenschap in Vinkel levend te houden is het kerkbestuur op zoek naar mensen die zich op wat voor manier dan ook hiervoor willen inzetten.

Alle hulp in een breed scala van werkzaamheden is welkom.

Bij interesse of voor nadere informatie kunt u terecht bij Cor van de Wetering of Wim Platenburg.



Actie Kerkbalans 2023: 14 - 28 januari

"Geef vandaag voor de kerk van Morgen"

Van 14 tot en met 28 januari 2023 vragen kerken in heel Nederland hun leden met de Actie Kerkbalans om een financiële bijdrage voor de eigen, plaatselijke parochie.

DRIE BOMEN

Ooit stonden er drie jonge bomen in bos. De eerste boom zei: 'Ik hoop dat ooit van mijn hout een schatkist gemaakt zal worden. Dan word ik gevuld met goud, zilver en edelstenen! Men zal mijn hout dan versieren met prachtig houtsnijwerk en iedereen zou de schoonheid ervan zien!' Toen zei de tweede boom: 'Ik hoop dat van mijn hout een mooi, sterk schip wordt gemaakt. Dan zal ik koningen en machtigen meevoeren over het water naar alle uithoeken van de wereld. En de mensen zullen zich op hun gemak voelen in mij vanwege de kracht van mijn houten romp.' Tenslotte sprak de derde boom: 'Ik hoop ooit de grootste en meest rechte boom in het bos te worden. Zodat mensen mij zien staan en zij omhoog zullen kijken langs mijn takken zodat zij de hemel zien. Ik wil de grootste boom aller tijden worden en de mensen wijzen op God.'

Jaren later waren de bomen flink gegroeid. Op een dag kwam een groep houthakkers en één van hen wees op de eerste boom en hij zei: 'Dit lijkt mij een sterke boom. Hij zal mooie rechte planken leveren en die zal ik verkopen aan een timmerman!' De boom was blij en hoopte dat de timmerman zijn planken zou versieren en gebruiken voor een schatkist. Maar de planken werden verzaagd en gemaakt tot een voederbak voor dieren. Hij werd gevuld met stro en in een stal geplaatst. De boom was verdrietig: dit was helemaal niet waarop hij zó had gehoopt!

Op een dag kwamen een man en een vrouw naar de stal. De vrouw beviel in de stal van een baby en omdat zij geen wiegje hadden, legden zij de baby in de voederbak. De boom voelde het belang van dit kleine leventje en hij wist dat hij alsnog de grootste schatkist was geworden.

Houthakkers hadden ook de tweede boom geveld. Zijn hout werd, zoals hij had gehoopt verkocht aan een

Wijze Woorden

scheepswerf. Eenmaal daar aangekomen, bemerkte de boom echt dat zijn hout niet zou dienen voor een groot en machtig koopmansschip, maar voor een vissersboot. De boom was wel teleurgesteld; de grandeur waarop hij had gehoopt, ging aan hem voorbij.

De vissersboot werd eigendom van een groep vissers. Op een dag was één van hen moe en hij ging slapen. Toen er een storm opstak, werden de mensen bang. Ze maakten de man wakker en vroegen om hulp. De man zei: 'Wees still!' en de storm hield op. De boom realiseerde zich dat hij de Koning der koningen in zijn boot had!

De houthakkers hadden ook de derde boom geveld. Die was verdrietig, want hij wist dat nu zijn droom niet kon uitkomen. De boom werd in balken gezaagd en bleef liggen. Toen, op een stille dag, kwam er iemand die de balken meenam. Hij werd door de straten gedragen en de mensen op straat bespotten hem. De man werd aan de balken vastgenageld waarna de balken overeind werden gehesen. Het 'vloekhout' noemden ze de boom, die zo graag naar God had geweest. Toen de man aan het kruis stierf, was de boom getuige. En plotseling begreep hij, dat hij, door deze Man op deze heuvel te dragen, wees op het grote offer van de man aan het kruis. Vele eeuwen zou de derde boom de wereld wijzen op God, die liefde is en Zijn Zoon die voor ons stierf.

Het moraal van dit verhaal is dat als er dingen niet lijken te gaan zoals je hoopte, je altijd mag weten dat God een plan voor jouw leven heeft. Als je je vertrouwen stelt in Hem, zal God je grote geschenken geven!

www.christelijkeverhalen.nl



Titus Brandsma Heilige van de Lage Landen

Op zondag, 15 mei, is pater Titus Brandsma, samen met nog 9 anderen, door paus Franciscus heilig verklaard. Dit was natuurlijk het absolute hoogtepunt. Hier was al zo lang naar uitgekeken. Het gebeurde op een overvol Sint-Pietersplein onder de stralende zon.

Een heilige uit onze streken –van dichtbij– en uit de recente geschiedenis. Een heilige met een actuele boodschap en oproep om heilig te zijn in de dagelijkse dingen. Heilige Titus Brandsma bid voor ons.

Gebed tot Titus Brandsma

God onze Vader, uw dienaar, de heilige Titus Brandsma, heeft ijverig in uw wijngaard gewerkt en zijn leven gegeven omwille van zijn geloof in U. Op zijn voorspraak vraag ik U om uw barmhartigheid en hulp. Pater Titus heeft nooit hulp geweigerd wanneer uw mensen daar om vroegen. In zijn naam, kom ik tot U met mijn noden... Heer, help mij om altijd het diepe geloof, de gulle liefde en vurige ijver van de heilige Titus na te volgen. Verheerlijk uw dienaar zoals hij streefde om U te verheerlijken. Amen. Maria, Moeder van de Karmel, bid voor ons. Titus Brandsma, karmelitaanse martelaar, wees onze voorspraak.

Titus Brandsma: Karmeliet en martelaar

Anno Sjoerd Brandsma werd in 1881 geboren in Friesland. Hij trad toe tot de Karmeorde in 1898 en nam de naam van zijn vader Titus aan als zijn kloosternaam. Als academicus specialiseerde Titus zich in filosofie en mystiek. Hij was medeoprichter van de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1923 en was in 1932-1933 Rector Magnificus.

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog stond Titus openlijk kritisch tegenover de nazi-ideologie. Tijdens de bezetting van Nederland verdedigde hij de persvrijheid en die van de katholieke pers in het bijzonder. Titus werd in januari 1942 gearresteerd en naar het concentratiekamp Dachau gestuurd, waar hij op 26 juli 1942 door een dodelijke injectie om het leven werd gebracht. Hij werd als martelaar zalig verklaard in 1985 en op 15 mei 2022 heilig verklaard. Meer informatie over Titus Brandsma www.karmel.nl en www.titusbrandsmamemorial.nl



Titus en het onderwijs

Onderwijs speelde een centrale rol in het leven van Titus Brandsma. Al vroeg zag hij er de waarde van in. Als kind was hij een goede leerling. Hij las veel. Literatuur en geschiedenis hadden zijn bijzondere aandacht. In 1898 trad Titus toe tot de Karmelorde. Hij bleef veel lezen en begon ook zelf te publiceren. Hij promoveerde in de filosofie aan de Gregoriana Universiteit in Rome.

Katholiek onderwijs

Titus was landelijk actief in de organisatie van goed (katholiek) onderwijs. Voor de karmelieten hervormde hij het studieprogramma. In Oss richtte hij een openbare bibliotheek met leeszaal op. Hij heeft bijgedragen aan de oprichting van twee Carmelscholen, in Oss en Oldenzaal. In 1922 richtte hij de Stichting Carmelcollege op. Vandaag de dag omvat deze stichting 50 middelbare scholen met circa 38.000 leerlingen.

Hoogleraar aan de Universiteit

In 1923 werd de Katholieke Universiteit in Nijmegen opgericht. Titus werd benoemd tot hoogleraar in de wijsbegeerte en de geschiedenis van de mystiek. In het jaar 1932-33 was hij Rector Magnificus. Zijn colleges maakten een onuitwisbare indruk. Hij heeft veel betekend voor de studie van de Nederlandse mystiek en de Moderne Devotie in het bijzonder. Titus was hartelijk en studenten zochten hem veel op. Hij zette zich in voor studiefinanciering voor minder draagkrachtigen. In zijn college wijsbegeerte was Titus zeer kritisch ten aanzien van het opkomende nationaal-socialisme. Geregeld reisde hij door het land om voordrachten en inleidingen te geven over vele onderwerpen.



De journalist als leraar

Titus zag de journalistiek als een vorm van educatie. Zijn wekelijkse column in De Gelderlander en vele andere artikelen van zijn hand, waren zeer toegankelijk en gaven een ruim lezerspubliek de kans kennis te nemen van de rijke geschiedenis van het geestelijk leven.

Eind 1935 werd hij de geestelijk adviseur van de bond van katholieke journalisten. In deze functie stimuleerde hij het verzet tegen de publicatie van nazi-propaganda in de katholieke kranten en in de pers in het algemeen. Hij was vooral kritisch over het antisemitisme. Toen de nazi's Nederland binnenvielen in mei 1940, moedigde hij de bisschoppen aan zich uit te spreken tegen de vervolging van de Joden en de schending van de mensenrechten in het algemeen door de bezetters. Door dit te doen, viel hij op bij de autoriteiten.



Visie op onderwijs

Voor Titus was het belangrijk dat de leraar iedere leerling als individu respecteerde: "Mensen zijn niet allen gelijk en beantwoorden niet aan een toevallige constructie of idee. De mens, en al het kind, is een in elk individu onderscheiden natuur en het helpt ons niet als we alle verschillen voorbij zien. We moeten jonge mensen nemen zoals ze zijn." Voor Titus was het belangrijk dat de studenten zelf nadachten. Zo zei hij eens tijdens een studieweek: "Wijsgerige kennis brengen we u niet bij, maar u moet allereerst uzelf ontwikkelen... Niet wij storten u de waarheid of de kennis der waarheid in, wij benutten slechts de wondere drift, die in u schuilt naar kennis van wat waar is."

De middelen voor het onderwijs

Titus was overtuigd van het belang van een goede financiering van het onderwijs, en zette zich daarvoor in. Hij onderstreepte ook de noodzaak van de voortdurende professionele ontwikkeling van leraren: "Een gerechtvaardigd ideaal voor de onderwijzer is voortdurende verdere ontwikkeling... Een ontwikkelde onderwijzer is een zegen." Titus had een bijzondere zorg voor kinderen uit kansarme milieus: "Op school aandacht schenken aan het misdeelde kind, daarin openbaart zich de ware liefde."

Titus nam stelling tegen de maatregel van de Duitse bezetter om joodse kinderen te weren van katholieke scholen. Hij deed zelfs navraag om hen onder de hoede te plaatsen van de Karmelieten in Brazilië.

Arrestatie en martelaarschap

Het aanzetten van katholieke kranten om te weigeren nazi-propaganda af te drukken, bezegelde het lot van Titus. Hij had toegezegd aan elke redacteur persoonlijk een brief van de bisschoppen te overhandigen. In deze brief werden de redacteurs geïnstrueerd niet te voldoen aan een nieuwe wet die hen verplichtte nazi-advertenties en -artikelen af te drukken. Titus had veertien redacties bezocht toen hij op 19 januari 1942 in Nijmegen door de Gestapo werd gearresteerd.

Titus werd gevangengezet in Scheveningen en Amersfoort voordat hij in juni naar Dachau werd vervoerd. Onder het strenge regime daar ging zijn gezondheid snel achteruit en kwam hij in de derde week van juli in de ziekenbarak terecht. Hij verdroeg zijn martelgang gelijkmoedig en bemoedigde zijn medegevangenen. Op 26 juli 1942 werd hij gedood met een dodelijke injectie.

Op de dag dat hij stierf, gaven de Nederlandse bisschoppen een pastorale brief uit waarin zij krachtig protesteerden tegen de deportatie van Joden uit Nederland.

Titus Brandsma werd op 3 november 1985 in Rome zalig verklaard door paus Johannes Paulus II en op 15 mei 2022 heilig verklaard door paus Franciscus.





Kik houdt van december, als de kerk versierd wordt voor Kerstmis. Maar dit jaar klinkt er geruzie. Meneer Blok heeft een donzige sneeuwman meegebracht die danst en licht geeft en steeds hetzelfde liedje zingt: 'Let it snow, let it snow...'. Kosteres mevrouw Bontje is er helemaal niet blij mee. "Meneer Blok," foertert ze, "dit is toch geen passende versiering voor onze kerk?!" "Jawel!" zegt hij. "Want Kerst is een VROLIJK feest en iedereen houdt van sneeuw, nou, dan komen ze vrolijk binnen, een witte Kerst voor niks!" Mevrouw Bontje wordt rood. "U hebt het mis, de mensen komen voor stilte en verwondering over de geboorte van het kind Jezus!"

"Ja, precies," zegt meneer Blok, "midden in de winternacht was dat! Het HAGELDE en 't SNEEUWDE en 't was er zo KOUD, dat zingen we toch? Dus ... Let it snow!" Mevrouw Bontje moet bijna huilen. Ze zet de sneeuwman op OFF. "Meneer Blok, snap het nou: die sneeuw en die kou is PURE ELLENDE voor de heilige familie. Zó arm was het Jezuskind toen hij op aarde kwam! Voor ons!" Eindelijk wordt meneer Blok stil. "O. Zo had ik het nog niet bekeken. Tja." Hij pakt de sneeuwman en vertrekt. De zucht van mevrouw Bontje weerklinkt door de stille kerk. Een paar weken later heeft meneer Blok een roze engel bij zich. Haar ogen geven licht. Ze draait heen en weer en zingt 'Stille Nacht'. Nou vooruit. Die mag blijven. In het zaaltje.



Versje



Uit de Bijbel

God, ik ben rustig en stil,
ik voel me veilig bij U,
zoals een kind in de armen
van zijn moeder. psalm 131,2

