



**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**

Heesch/Nistelrode januari 2025

Beste parochianen,

Voor u allen een gezegend en voorspoedig 2025! Misschien wel de belangrijkste wensen die we aan het begin van het nieuwe jaar met elkaar kunnen delen. Terugkijken op het afgelopen jaar is soms verdrietig omdat er ook afscheid genomen moest worden van dierbaren. Dat raakt enorm en zit voorgoed meegenomen in alles. Of, om een ander voorbeeld te noemen, wat dankbaarheid betreft, terug te zien op veertig jaar pastoor Verbakel in Nuland. Veertig jaren dienstbaar geweest als een 'Pelgrim van Hoop'.

Ruim een half jaar nu mochten kapelaan Willem Renders en ondergetekende het nieuwe pastorale team zijn binnen onze parochie 'De Goede Herder'. Willem, die ongeveer 'Nu Landt' in de pastorie van Nuland, wensen we ook een goed en vruchtbaar pastoraal toe tezamen met de vele, vele vrijwilligers die onze gehele parochie dragen. Mensen, die ook binnen de andere kernen van onze parochie de hand aan de ploeg slaan en voorwaarts gaan. Zorgeloos? Nee. Maar wel hoopvol. Net zo hoopvol als het Kerkbestuur, dat achter de schermen zoveel goed en noodzakelijk werk verricht. Maar er zijn ook zorgen. Om ons heen zien we dat kerken aan de eredienst onttrokken worden en als een 'ziel' uit gemeenschappen verdwijnen. Een zwart scenario.

We mogen in onze 'Goede Herder' beschikken over maar liefst zes kerkgebouwen: de eerbiedwaardige Maria Magdalenakerk in Geffen. De

stoere Johannes onthoofding in Nuland, de bijna-mooie Petruskerk in Heesch, de deftige Lambertuskerk in Nistelrode, de intieme Lambertuskerk in Vorstenbosch en de vriendelijke Onze Lieve Vrouw van de Rozenkranskerk in Vinkel.

Om al deze gebouwen voor de eredienst te kunnen blijven gebruiken zijn er op de eerste plaats mensen nodig die er (blijven) komen om de kernmomenten van het Katholieke Leven te vieren, maar ook om week in, week uit, de eucharistie te vieren. Dat kost inspanning, maar ook geld. De jaarlijkse Actie Kerkbalans doet een oproep daartoe. Was het maar zo gemakkelijk als in Duitsland; de kerkbelasting. Alles in overvloed. Maar ook daar is de vrees; als er geen mensen meer naar de kerk komen, wat heb je dan aan de rest?



Het door paus Franciscus uitgeroepen Heilig jaar, met als rode draad 'Pelgrims van Hoop', mag een frisse start zijn om te kijken of het ook anders kan. In onze 'Goede Herder' is het Familiepastoraat een hoopvol gebeuren. De jongsten meenemen in de Blijde Boodschap van het evangelie en vertrouwd maken met de vriendschap en steun die Jezus Christus is. En, natuurlijk, heel banaal: de kachels moeten branden en er is op ander gebied zoveel geld nodig om onze parochie te 'runnen'. Daartoe aan u weer de oproep om onze parochie financieel gezond te houden. Ten overvloede: *uw gegeven gave zal bestemd blijven voor de kerk in uw kern.*

Het R.K. Kerkbestuur rekt op uw deelname. Een warm dank-u-wel voor uw gave.

Mede namens het R.K. Kerkbestuur,

Pastoor A.Th.J.M.René Aarden