

Terugblik 9 mei 2026

Samen waren we sterk! De pastoor ziek, inval-koster verhinderd, geen koor en wel een mooi aantal enthousiaste gezinnen die samenkwamen. De communicanten voltooide hun voorbereiding op hun eerste communie, de vormelingen hun voorbereiding op het vormsel en de broertjes en zusjes doken in Johannes 14. 15-21. Verborgen, verbonden door de Helper, de heilige Geest. Ook de ouders werden hierin door Kapelaan Willem Renders meegenomen. We mochten Liam opnemen in de Katholieke kerk door het sacrament van het doopsel. Daarmee is hij ook klaar om straks zijn eerste communie te mogen ontvangen. Samen hebben we de viering opgeluisterd met liederen van Anja Vergouwen. Voldaan mogen we terugkijken en vooruit kijken naar de grote dag in juni.

